

# Jouw kleine zonden



## Je kunt ook kiezen voor het kwaad



Je kunt zelf al kiezen of je in Jezus wilt geloven.  
 Je kunt kiezen voor het goede.  
 Maar je kunt ook kiezen voor het kwade.  
 Dan doe je niet wat God wil.  
 Dan doe je zonde.  
 Wij kunnen niet alleen het goede doen.  
 We zouden dat wel willen, maar het lukt niet.  
 We leren van grote mensen wat kwaad is.  
 We doen na wat alle mensen doen.  
 Dat begint al, als we nog heel klein zijn.  
 Als je eerlijk bent, weet je dat je niet altijd braaf bent.  
 Soms luister je niet naar je ouders.  
 Soms doe je niet je best op school.  
 Soms ben je niet aardig tegen de kinderen in de buurt.  
 Soms is het leuk om stiekem dingen te doen, die niet mogen.  
 Soms doe je lekker je eigen zin.  
 Je weet zelf heel goed wat jouw kleine zonden zijn ... .  
 Maar als je bij Jezus hoort,  
 dan wil je toch geen zonde doen?!  
 Jezus wil mensen juist redden van de zonden.  
 Hij vindt het niet leuk als jij toch zonde doet!





## De steentjes in de beek

In een mooie stad woont René.  
 Hij moet iedere dag naar school lopen.  
 De kortste weg is een pad door het park.  
 Op het pad ligt grind: grote en kleine stenen.  
 Het is een mooi park met oude, hoge bomen.  
 Er zingen vogels in de bomen.  
 Door het park stroomt een beekje.  
 Dat beekje komt uit een vijver.  
 In die vijver zwemmen grote goudvissen.  
 Alles is heel erg mooi!  
 Op een dag loopt de kleine René weer op het pad.  
 Hij komt bij het bruggetje over de beek.  
 René krijgt een stout idee.  
 Hij denkt: "Ik gooi een steentje van het pad in het water!  
 Dat vind ik leuk!"  
 Hij pakt een steentje en gooit het van het bruggetje.  
 Plons. De steen valt in het water.  
 Er komen allemaal mooie kringen in het water.  
 Een goudvis schrikt en zwemt weg.  
 René vindt het heel leuk.  
 Hij gooit nog een steentje.  
 Plons. En nog één.  
 Plons. En nog één.  
 Na twintig steentjes loopt hij verder.  
 De volgende dag loopt René weer door het park.  
 Hij komt weer bij het bruggetje.  
 Weer gooit hij een paar steentjes in de beek.  
 Als hij 's middags uit school komt, doet hij het weer.  
 Wat is dat toch leuk!  
 Iedere dag gooit René steentjes in het water.  
 Dat doet hij weken, maanden, bijna een jaar ... .



Op een dag komt René weer bij het bruggetje.  
 Er staat een man met een pet op zijn hoofd.  
 René pakt een steentje, zoals altijd. Plons.  
 "Hé," zegt de man met de pet,  
 "ben jij die lolbroek met die steentjes?"  
 René zegt: "Ja, dat is toch leuk?"  
 "Vind jij dat leuk?", zegt de man met de pet,  
 "Kom dan maar eens mee, dan laat ik je iets zien!"  
 René loopt met de man mee, tot ze bij de vijver komen.  
 De vijver is bijna leeg.  
 Er drijven dode goudvissen in de modder.

De man met de pet wijst naar de vijver en zegt:

“Weet je waardoor dat komt?”

“Nee,” zegt René.

“Dan zal ik je dat eens vertellen,” zegt de man,

“dat komt omdat jij iedere dag steentjes in de beek gooit.

Jij vindt dat leuk.

Eén steentje is ook niet zo erg.

Maar al die steentjes bij elkaar hebben de beek verstopt.

Het water kan er niet goed meer door.

Daarom staat er zo weinig water in de vijver.

Daarom zijn die vissen dood.”

“Het spijt me,” zegt René, “ik wist niet dat het zo erg was.

Ik wilde alleen maar plezier maken.”

De man zegt:

“Dan moet je de volgende keer beter nadenken.

Kom, we gaan de beek schoonmaken.

We halen samen al die steentjes er uit.

Dan kan het water weer stromen.

Dan wordt het park weer mooi!”





## Spijt, boete en verzoening

Begrijp je waar dit verhaal over gaat?  
 Die steentjes zijn jouw kleine zonden.  
 Je denkt dat het leuk is.  
 Maar als er teveel steentjes zijn, stroomt het water niet meer.  
 Bij God is dat net zo.  
 De hulp die God jou geeft, lijkt op die beek.  
 Als je teveel zonde doet, kan God niet meer bij jou komen.  
 Dan zit alles verstopt.  
 Dan krijg je geen genade meer.  
 Daarom moet je af en toe opruimen.  
 Je haalt de steentjes uit de beek.  
 Dat betekent: je haalt je zonden boven water.  
 Als je de steentjes uit de beek haalt, kan het water weer stromen.  
 Dat betekent: dan kan God jou weer helpen.  
 René zegt in het verhaal: "Het spijt me".  
 De man met de pet is daar blij mee.  
 En dan gaan ze samen de steentjes uit de beek halen.  
 Als jij kleine zonden doet,  
 moet je ook tegen God zeggen: "Het spijt me."  
 God is daar heel blij mee.  
 En samen met God ruim je al je zonden op.  
 Dan kan Hij weer bij jou komen.  
 Dan maak je het weer goed.  
 Dat opruimen van je zonden noemen we **BOETE DOEN**.  
 Als je het met God weer goedmaakt, noemen we dat **VERZOENING**.  
 Voor je van God verzoening krijgt en boete doet, moet je **SPIJT** hebben.  
 Je mag iedere dag tegen God zeggen: "Ik heb spijt over al mijn kleine zonden".  
 Je mag dat af en toe ook in de kerk zeggen.  
 Je kunt naar de pastoor gaan.  
 Je zegt tegen de pastoor:  
 "ik heb spijt over al mijn kleine zonden.  
 Ik wil het goedmaken met God.  
 Dit heb ik gedaan: ...".  
 En dan vertel je tegen de pastoor al jouw kleine zonden.  
 De pastoor vertelt tegen niemand wat jij hem vertelt.  
 Dat mag hij niet.  
 De pastoor zit daar namens Jezus.  
 Jezus luistert naar jou.  
 En de pastoor zegt namens Jezus:  
 "God vergeeft jou al je zonden.  
 Ik zeg je: al jouw kleine zonden zijn opgeruimd!"



# Hoe was het ook alweer?



- 1** waarom doet een leerling van Jezus niet graag zonde?
- ① Omdat God je anders straft.
  - ② Omdat God veel geld geeft als je geen zonde doet.
  - ③ Omdat Jezus is gekomen om de mensen te redden van de zonden.
  - ④ Omdat het niet leuk is om zonde te doen.

- 2** Wat gebeurt er als je veel zonde hebt gedaan?
- ① Dan kun je die nooit meer opruimen.
  - ② Dan kan God niet meer bij jou komen.
  - ③ Dan krijg je geen eten meer.
  - ④ Dan kun je altijd plezier maken.

- 3** Wat is 'verzoening'?
- ① Iemand een kus geven.
  - ② Aardig zijn tegen andere mensen.
  - ③ Veel zonde doen.
  - ④ Het weer goed maken.



Wij kunnen in de kerk bidden om de vergeving van God.  
Maar ook thuis kunnen we dit gebedje om vergeving bidden.

Vader,  
ik heb spijt over mijn zonden.  
Ik wil het weer goed maken met U.  
Wilt U mij vergeven?  
En wilt U mij helpen?