

Jezus en jij



Jij bent gedoopt



In les 8 hebben we geleerd dat Jezus bij ons blijft.
Hoe doet Hij dat?
Dat kan omdat Hij de KERK heeft gesticht.

De kerk is niet alleen een gebouw.
De Kerk is ook een club mensen.
Die mensen horen bij elkaar.
Jezus blijft bij die mensen.

Wanneer hoor je bij de Kerk van Jezus?
Je hoort er bij als je GEDOOPT bent, net als Jezus.
Toen je nog een baby was, of misschien ouder,
gingen je ouders en familie met jou naar de kerk.
De priester goot water over je hoofd.
En hij heeft gezegd:

"Ik doop jou in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest".

Dat betekent:

- 1) Als je gedoopt wordt,
neemt God je aan als z'n kind,
je wordt zijn kind.
- 2) En de eerste zonde van Adam en Eva,
de ERFZONDE, wordt afgewassen
door het water van het doopsel.
- 3) Als je gedoopt wordt,
word je automatisch ook lid van de Kerk.

De Kerk van Jezus helpt je om in de hemel te komen.
Daarom is het fijn dat jij bij de Kerk hoort.
En Jezus komt bij jou in de Heilige Communie.
De Eerste Communie komt na de doop.

Je kunt gedoopt worden als je een baby bent,
of 4 jaar, of 12 jaar, of 30 jaar, of 80.
Je kunt op elke leeftijd gedoopt worden!





Je mag in Jezus geloven!

Nu ben je zeven of acht jaar oud.
Je kunt al lezen.
Je kunt al schrijven.
Je weet al wat je leuk vindt.
Je kunt leuke dingen doen.
Maar je kunt ook goede dingen doen, waar je geen zin in hebt.

Je hebt al heel veel over Jezus gehoord.
Als je dat allemaal hoort, kun je zeggen:
"Dat vind ik mooi.
Ik wil bij Jezus horen.
Ik denk dat Hij mij gelukkig kan maken.
Hij is de Redder.
Hij is de Zoon van God."
Wanneer je zoiets denkt, dan GELOOF je in Jezus.
Dat betekent: Je kiest voor Jezus.
Je weet, dat wat Jezus zegt, de waarheid is.
Je wordt zelf een leerling van Jezus.

Als jij je Eerste Communie doet, moet je in Jezus geloven.
Anders merk je niet, dat Jezus bij je komt.
Jezus wil graag, dat alle mensen voor Hem kiezen.
Hij wil, dat mensen in Hem geloven.
Dan helpt Hij de mensen.
Dan maakt Hij hen gelukkig.
Dan geeft Hij GENADE

Genade helpt ons om te geloven.
Om vrienden te zijn met God.
Om te leven als christenen.
Genade is kracht om het goede te doen.
En hulp om iets te begrijpen.

Genade is een cadeau van God.





Het geloof van de lamme

Op een keer was Jezus in een huis.
Het was heel druk.
Iedereen wilde Jezus zien.
De mensen duwden tegen elkaar.
Maar er was in het dorp ook een lamme:
iemand die niet kon lopen.
Hij lag de hele dag op een bed.
Hij kon zich niet bewegen.
De lamme zei tegen zijn vrienden:
"Ik weet zeker dat Jezus mij kan helpen.
Ik geloof dat Hij de Redder van de wereld is.
Breng me alsjeblieft naar Jezus toe."

De vrienden pakten het draag-bed met de lamme op.
Ze droegen hem naar het huis waar Jezus is.

Maar wat was het daar druk!
Je kon het huis niet in met een draag-bed.
Maar de vrienden hadden een plan.
Ze klommen met het draag-bed op het platte dak van het huis.
Ze maakten een gat in het dak.
Dat gat was precies boven de plaats waar Jezus was.
Ze bonden touwen aan het bed.
Zo lieten ze de lamme op zijn bed door het gat zakken.
Hij kwam precies terecht voor de voeten van Jezus.



De mensen in het huis waren verbaasd.
Ze dachten: "Wat gebeurt daar nou?"
Maar Jezus zag hoeveel moeite
de vrienden van de lamme hadden gedaan
om bij Hem te komen.
Hij zag, dat ze heel veel geloof hadden.

Jezus zei tegen de lamme:
"Heb goede moed, je zonden zijn je vergeven".
En Jezus zei ook nog:
"Sta op, neem je bed en ga naar huis".
En de lamme stond op en ging naar huis.



Hoe was het ook alweer?



- 1** Wat gebeurt er bij de doop?
- ① Je wordt lid van de Kerk.
 - ② Je gaat in God geloven.
 - ③ Je viert een vrolijk feest.
 - ④ Je gaat bij de pastoor op bezoek.
- 2** Wat betekent: in Jezus geloven?
- ① Dat je gedoopt bent.
 - ② Dat je de Eerste Communie doet.
 - ③ Dat je kiest voor Jezus.
 - ④ Dat je bij de Kerk hoort.
- 3** Wat zegt de lamme in het verhaal tegen zijn vrienden?

Hij zegt: _____

- 4** Waarom wordt de lamme genezen?
- ① Omdat hij door een gat in het dak valt.
 - ② Omdat hij van Jezus een goed medicijn krijgt.
 - ③ Omdat hij goede vrienden heeft.
 - ④ Omdat hij gelooft, dat Jezus hem beter kan maken.
- 5** Wat is 'genade'?
- ① Een ander woord voor 'Eerste Communie'.
 - ② Jezus helpt jou en maakt je sterk.
 - ③ Je hoort bij de Kerk.
 - ④ Een ander woord voor 'geloof'.
-

*Plak hier een mooie foto
van je eigen doopsel*

Ik ben gedoopt
in de naam van de Vader
de Zoon
en de heilige Geest



Jezus wordt door Johannes de Doper gedoopt in de Jordaan