

Jezus maakt mensen gelukkig



Jezus doet wonderen

In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is.
Wij zijn allemaal zijn kinderen.
Alle mensen zijn broers en zussen van elkaar!
Daarom bidden we ook:
"Onze Vader", en niet "Mijn Vader".



▣ Jezus is leraar ▣

Jezus reisde rond en vertelde de mensen,
dat de Vader veel van hen houdt.
Dat was goed nieuws!
Veel mensen geloofden Hem.
Als Jezus in de stad was, kwamen alle mensen naar Hem luisteren!

▣ Jezus doet ook wonderen ▣

Maar Jezus deed nog veel meer.
Hij zegende de kinderen.
Hij troostte mensen die bedroefd waren.
Hij vergaf mensen hun zonden.
Hij maakte zieke mensen beter.
Hij maakte dode mensen weer levend.
De mensen waren erg verbaasd.
Er gebeurden WONDEREN!
Maar ze waren ook erg blij!
Jezus maakte mensen weer gelukkig!
Ze geloofden dat Jezus de Zoon van God is.
Er was niemand anders die zulke dingen kon doen!





Jezus maakt een blinde man beter

In Israël ligt een stad, Jericho.
 In die stad woonde lang geleden een man.
 Hij heette Bartimeüs.
 Hij zat altijd langs een drukke straat
 waar veel mensen kwamen.
 Hij bedelde.
 Hij riep: "Geef mij alstublieft wat geld,
 zodat ik eten kan kopen.
 Ik ben arm. Ik heb niets!"
 Bartimeüs kon niet werken.
 Hij kon niets zien. Bartimeüs was blind.
 De mensen in de stad kenden hem goed.
 Ze gaven hem soms wat geld of iets te eten.
 Ze waren ook erg aardig voor hem.
 Veel mensen bleven even stilstaan als ze hem zagen.
 Dan maakten ze een praatje met hem.
 Bartimeüs luisterde graag naar hun verhalen.
 De laatste tijd gingen alle verhalen over hetzelfde.
 De mensen praatten over Jezus.
 Een man die zieken genas.
 Dove mensen konden weer horen.
 Lamme mensen konden weer lopen.



Stel je voor dat die Jezus naar Jericho zou komen!
 Misschien zou Bartimeüs dan ook beter worden.
 Misschien zou hij weer kunnen zien!
 Dat was de grootste wens van Bartimeüs.

Op een morgen zat Bartimeüs weer aan de kant van de weg.
 De mensen kwamen voorbij.
 Ze praatten en ze lachten.
 Sommigen gaven Bartimeüs wat geld.
 Maar opeens hoorde Bartimeüs lawaai in de straat.
 Er kwamen veel mensen aan.
 De mensen in de straat riepen:
 "Kijk, het is Jezus! Jezus is naar Jericho gekomen!"
 Hij hoorde dat mensen hem voorbij liepen.
 Bartimeüs begon te roepen:
 "Jezus, help mij!"



De mensen deden net of ze hem niet hoorden.
 Niet alle mensen waren vrienden van Jezus.
 Ze geloofden niet dat Hij de Zoon van God is.
 Ze zeiden tegen Bartimeüs:

“Stil toch! Jezus heeft het veel te druk!

Denk je echt dat Hij jou zal helpen?

Geloof je echt dat Hij zieken beter kan maken?

Natuurlijk niet! Dat kan toch niet?”

Maar Bartimeüs riep nog harder: “Jezus, help mij!”

Jezus hoorde hem roepen. Hij draaide zich om en zei:

“Wie riep Mij?”

De mensen zeiden: “O, dat is Bartimeüs.

Hij is blind. Hij bedelt altijd. Let maar niet op hem!”

Maar Jezus zei: “Breng hem bij Mij.”

Eén van de vrienden van Jezus haalde Bartimeüs.

Jezus vroeg: “Wat kan Ik voor je doen?”

Bartimeüs antwoordde: “Jezus, maak dat ik kan zien!”

Jezus zei: “Omdat je gelooft

dat Ik de Zoon van God ben, kan Ik jou helpen.

Doe je ogen maar open!”

Opeens zag Bartimeüs een man voor zich staan.

Het was Jezus.

Er was een heleboel licht, en hij zag heel veel mensen!

Bartimeüs keek om zich heen.

“Ik kan zien, ik kan zien! Jezus, dank U wel!”

De mensen wisten niet wat ze zagen.



Bartimeüs liep nu met Jezus mee.
 Hij wilde zo lang mogelijk bij Hem blijven.
 Toen Jezus de mensen in Jericho over God had verteld, reisde Hij weer verder.
 Hij ging door heel Israël.
 Veel mensen geloofden in Jezus.
 Ze geloofden dat Hij de Zoon van God is, de Redder van de wereld.
 Want niemand anders kon zulke wonderen doen!
 Jezus liet zien, dat God van zieke mensen houdt.
 Daarom maakte Jezus de blinde Bartimeüs weer beter.
 God wil ongelukkige mensen gelukkig maken.
 Wij mogen God daarbij helpen.
 Als wij goed zijn voor zieke mensen, dan helpen wij ze.
 Dan lijken wij op Jezus.



EEN PAAR MOEILIJKE WOORDEN ... NOG EENS BIJ ELKAAR!

SCHEPPING	God heeft de wereld gemaakt
ONGEHOORZAAM	De mensen luisteren niet naar God.
ZONDE	De mensen doen niet wat God wil
VERBOND	God belooft bij de mensen te blijven
JEZUS	De Zoon van God
REDDER/VERLOSSER	Jezus zal de mensen bevrijden van zonde en straf
WEESGEGROET	Gebed tot Maria, de Moeder van Jezus
BIDDEN	Praten met God
ONZE VADER	Het gebed dat Jezus ons heeft geleerd
VERGEVING	God maakt het weer goed als mensen zonde doen
WONDER	Jezus doet dingen die niemand anders kan Dingen die mensen gelukkig maken

Hoe was het ook alweer?



- 1** Jezus is leraar. Wat doet Hij nog meer?
 - ① Hij is lief voor oude mensen.
 - ② Hij helpt blinden.
 - ③ Hij doet allerlei wonderen.
 - ④ Hij is ook goochelaar.

 - 2** Waar woont Bartimeüs?
 - ① In Jeruzalem.
 - ② In Jericho.
 - ③ In Betlehem.
 - ④ In Kafarnaüm.

 - 3** Waarom wordt Bartimeüs genezen?
 - ① Omdat hij Jezus daarvoor betaalt.
 - ② Omdat hij altijd bedelt.
 - ③ Omdat hij in Jezus gelooft.
 - ④ Omdat de mensen uit de stad hem bij Jezus brengen.

 - 4** Waarom maakt Jezus zieke mensen weer beter?
 - ① Omdat Hij ook dokter is.
 - ② Omdat Hij daarvoor betaald wordt.
 - ③ Zodat wij nooit meer ziek worden.
 - ④ Zodat wij geloven, dat Jezus de Zoon van God is.

 - 5** Nadat Jezus de blinde Bartimeüs heeft genezen gaat Hij ...
 - ① uitrusten van al het werk dat Hij heeft gedaan.
 - ② op bezoek bij de pastoor van Jericho.
 - ③ verder op reis om nog meer mensen te helpen.
 - ④ terug naar zijn Vader in de hemel.
-