

Waarom zijn mensen ongelukkig?



De mensen doen niet wat God wil



Je hebt gezien wat geluk is.
Als mensen van jou houden, word je gelukkig.
Niet iedereen is gelukkig.
Als andere mensen niet van jou houden, dan word je ongelukkig.
God wil alle mensen gelukkig maken.
Daarom heeft Hij alles geschapen.

Maar waarom zijn er ook ongelukkige mensen?
Is de schepping van God dan mislukt?

Er zijn veel mensen ongelukkig.
Sommige mensen kunnen er niets aan doen.
Als mensen ziek zijn
Als mensen alleen zijn omdat hun familie dood is
Als mensen geen huis hebben na een grote storm
Als mensen geen eten hebben omdat ze in een arm land wonen
Als mensen geen water hebben omdat ze in een woestijn wonen
Niemand kan daar wat aan doen.
Niemand heeft daar de schuld van.

Maar soms kunnen andere mensen er wèl iets aan doen.
Als mensen oorlog voeren, dan doen mensen dat zelf
Als mensen ruzie maken, dan doen ze dat zelf
Als mensen oneerlijk zijn, dan doen ze dat zelf
Als mensen alleen aan zichzelf denken, dan doen ze dat zelf
Als kinderen een ander kind pesten, dan doen ze dat zelf
Daar kun je wel iets aan doen!
Als mensen daarom ongelukkig zijn ... dan heeft iemand daar de schuld van.
Maar zo heeft God het niet bedoeld!
Zulke mensen doen niet wat God wil.
Dan zijn ze 'ONGEHOORZAAM'.
Dat betekent: 'ze willen niet luisteren'.
Het kwaad (het slechte) dat mensen doen, noemen we 'ZONDE'.
En waar komt de zonde vandaan?





Adam en Eva zijn ongehoorzaam

God hield veel van Adam en Eva, de eerste mensen. Daarom maakte Hij een mooie tuin. Hij liet bomen groeien met vruchten. God maakte een beekje om uit te drinken. Hij bracht allerlei dieren naar de tuin. Het was er heel mooi en altijd lekker warm. De hele dag zongen de vogels. En de dieren waren niet bang voor elkaar. En ook niet voor de mensen. Toen de tuin klaar was, zei God: "Jullie mogen van alle bomen eten, behalve van één boom. Dat is 'de Boom van Goed en Kwaad'. Want Ik wil dat jullie alléén het goede kennen en doen. Van het kwaad mogen jullie niets weten! Het kwaad mogen jullie niet kennen. Als jullie Mij gehoorzamen, blijven jullie gelukkig!"

De mensen hadden het goed in de tuin. Eva wist welke vruchten het lekkerst waren. Ze plukte van alle bomen, behalve ... van de Boom van Goed en Kwaad. Op een dag was Eva weer vruchten aan het plukken. Ze liep voorbij de Boom van Goed en Kwaad. Opeens hoorde ze een stem. Eva keek naar de boom. Er zat een slang in de boom. Hij riep: "Eva, Eva, kom eens hier!"

Eva ging naar de slang toe.

De slang zei: "Mogen jullie helemaal geen vruchten eten?" Eva antwoordde: "Wij mogen alle vruchten eten. Alleen van die ene boom mogen we niet eten. We hoeven niet te weten wat het kwaad is! Dat heeft God gezegd." Toen zei de slang: "Dat heeft God gezegd om jullie ongelukkig te maken! Het is juist fijn om te weten wat het kwaad is. Als je eet, zul je echt niet ongelukkig worden!" Eva keek naar de boom. De vruchten zagen er lekker uit!



Wat moest ze doen? God had gezegd, dat het niet mocht. En de slang zei, dat het wel mocht. En wat deed Eva? Ze plukte toch een vrucht! En ze beet erin! Ze riep Adam en zei: "Hier Adam, eet ook een stukje van de vrucht." En dat deed Adam.

Opeens was alles anders. Adam en Eva zagen, dat niet alles mooi en goed was. Voor het eerst merkten ze, dat ze geen kleren droegen. Ze schaamden zich. Daarom maakten ze kleren van bladeren. De eerste mensen, Adam en Eva, verstopten zich in de tuin. Ze voelden zich ongelukkig.

's Avonds kwam God naar de tuin. Hij riep Adam en Eva. God was erg bedroefd. Hij wist dat Adam en Eva ongehoorzaam waren geweest. Ze hadden zichzelf ongelukkig gemaakt. Adam en Eva konden niet meer in de tuin blijven. Ze waren niet meer blij en gelukkig in de tuin. God bracht ze buiten de tuin. Hij zei: "Jullie hebben zonde gedaan. Nu weten jullie wat het kwaad is. Jullie hebben niet gedaan wat Ik wil. Jullie zijn ongehoorzaam geweest. Jullie hebben het zelf zo gewild. Van nu af zal alles anders zijn. Van nu af zullen jullie moeten leven met het kwaad in de wereld. Van nu af zullen jullie en alle mensen last hebben van de zonde."



Zonde en kwaad

We hebben geleerd hoe de zonde in de wereld is gekomen.
De eerste mensen wilden weten wat goed en kwaad is.
Dat hébben ze geweten!
Ze wisten wat het goede was.
Dat maakte de mensen gelukkig.
Nu wisten ze ook wat het kwaad is.
Kwaad is alles wat niet goed is, wat slecht is.
Het kwaad maakt de mensen ongelukkig.

God heeft dat niet zo gewild.
Hij wil de mensen beschermen.
Daarom gaf God de mensen die mooie tuin.
Dan hoefden ze niet te weten wat het kwaad is.

Maar de mensen waren ongehoorzaam.
Ze wilden toch weten wat het kwaad is.
Daarom verloren ze de bescherming van God.
Daarom konden ze niet in de tuin blijven.



▣ En wij dan? ▣

Wij zijn niet meer beschermd tegen het kwaad in de wereld.
Soms worden we ziek.
Mensen gaan dood.
Andere mensen hebben last van rampen of honger.
We kunnen daar niets aan doen

Maar ook doen de mensen elkaar kwaad.
We blijven doen wat God níet wil.
We blijven zonde doen.
Dat leren we van andere mensen.
De mensen geven dat aan elkaar door.
We erven dat van de mensen, die vroeger hebben geleefd.
We wéten wat goed en kwaad is.
Soms doen we goed, soms doen we kwaad.
Daar kunnen we wel iets aan doen ... !



Weet jij al wat goed en kwaad is? Denk goed na!

- ⊗ Noem een paar dingen die jij goed vindt.
- ⊗ Noem ook een paar dingen die jij kwaad en slecht vindt.
- ⊗ Waarom vind jij die dingen kwaad?
- ⊗ Waarom gebeuren er ook slechte dingen?
- ⊗ Wat denk je dat God daar van vindt?

Wat kun je doen als mensen ongelukkig zijn?

- ☺ Je kunt proberen zelf altijd aardig te zijn.
- ☺ Je kunt proberen niet eerst aan jezelf te denken.
- ☺ Als iemand ziek is, kun je op bezoek gaan.
- ☺ Als iemand alleen is, kun je vrienden worden.
- ☺ Als iemand ruzie maakt, kun je zelf aardig blijven doen.
- ☺ Als iemand gepest wordt, kun jij hem verdedigen.



Hoe was het ook alweer?



- 1** Waarom maakte God een mooie tuin voor de mensen?
- ① God had gewoon zin om een mooie tuin te maken.
 - ② Omdat God veel hield van Adam en Eva.
 - ③ Omdat God graag kijkt naar mooie bloemen en dieren.
 - ④ Omdat God van wandelen in een tuin houdt.

- 2** Waarom stuurde God de mensen uit de tuin weg?
- ① Omdat de mensen met de slang hadden gepraat.
 - ② Omdat de mensen ongelukkig waren.
 - ③ Omdat de mensen ongehoorzaam zijn geweest.
 - ④ Omdat de mensen geen kleren aan hadden.

- 3** Hoe heet de boom waar de mensen niet van mochten eten?

De boom van _____ en _____.

- 4** Waar komt het kwaad in de wereld vandaan?
- ① Van God.
 - ② Van de boom in de tuin.
 - ③ Van de slang.
 - ④ Van de zonde van ongehoorzaamheid van de eerste mensen.

Puzzelbladzijde **voor** **thuis**

Lees Genesis 3

Zoek de slang en kleur de tekening



**IEDEREEN ZEGT:
"IK HEB HET NIET GEDAAN!"**

Rebus



Ontcijfer de code



Zoek de 9 verschillen.

