

# ***Dionysius***

*in beeld*



Zalig Kerstfeest  
Fröhliche Weihnachten  
Joyeux Noel  
Feliz Navidad  
Merry Christmas  
Feliz Natal

JAARGANG 47  
NR.7 DECEMBER 2013

PAROCHIEBLAD RK PAROCHIE HEILIGE DIONYSIUS HEERHUGOWAARD

## Rond Kerstmis

### 15 december

14.30 uur Kerstconcert Hou en Trouw

### 21 december

16.30 uur Kerstviering in de Raatstede

### 22 december

19.00 uur Kerstviering in Hugo Oord

### 24 december: Kerstavond

18.15 uur Spirit zingt al kerstliederen  
iedereen ontvangt een mini kerst-verrassing  
19.00 uur Nachtmis met Spirit  
21.30 uur Nachtmis met de Cantory en het Gemengd Koor



*Op 24 december om 21.30 uur en op 25 december om 10.00 uur  
worden de vaste gezangen gezongen  
van de 'Missa Choralis' van Jozef Bütz.*

*Deze Mis heeft een feestelijk en opgewekt karakter.  
Tijdens de viering worden mooie meerstemmige kerstliederen gezongen.  
En natuurlijk is er ook veel samenzang.*

### 25 december: Eerste Kerstdag

10.00 uur Plechtige eucharistieviering  
met de Cantory en het Gemengd Koor

### 26 december: Tweede Kerstdag

10.00 uur Tweede Kerstdag met de Kisi-club  
na de heilige Mis is er een gezellig samen-zijn

### 28-29 december: Heilige Familie

za 19.00 uur Samenzang  
zo 10.00 uur Gemengd Koor

### 31 december

19.00 uur Eucharistieviering met de Cantory

### 1 januari 2014: Maria, Moeder van God

10.00 uur Eucharistieviering met het Gemengd Koor

## Kerstmis ... een bijzondere tijd? Ja natuurlijk!

Kerstmis wordt door velen gezien als een bijzondere tijd, een tijd van vrede en blijdschap, een tijd om wat aardiger voor elkaar te zijn. Velen zien Kerstmis ook als een tijd om dingen te kopen, cadeaus, versieringen, eten. De ware reden om Kerstmis te vieren, is gelukkig bij velen niet verloren gegaan. Kerstmis gaat over God, die zijn enige Zoon naar de wereld zond.

Niet om de wereld te veroordelen, maar om de mens, ons, een reddende hand toe te steken. Los van alle cadeaus die mensen elkaar geven, is het Kind Jezus, de Zoon van God, het mooiste cadeau dat de mensheid heeft gekregen. Hij is de Verlosser, de Koning. Maar, zeggen velen, het is maar een Kind, liggend in een kribbe, huilend om zijn moeder als ieder kind. Wat kan de wereld daarvan verwachten?



Lieve mensen, het woord van God, brengt ons er toe om in Jezus te geloven. Hoeveelen zijn ons daar niet in voorgedaan?! Het begon al bij de apostelen.

Zij gaven hun leven op om Hem te volgen. In eerste instantie omdat ze dachten een toekomstige Koning te ontmoeten, die hen een betere maatschappelijke positie kon bezorgen. Maar hun ogen werden geopend en ze gingen de hele wereld rond om mensen te vertellen over Jezus en zijn redding. Ontberingen, vervolgingen, gevangenschap, martelingen werden hun deel. Niemand zou voor een dergelijk leven kiezen als hij niet ten diepste overtuigd was van de boodschap en de bedoeling van Jezus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Juist in deze Advent en Kersttijd kunnen onze ogen worden geopend en ons er opnieuw toe brengen in Jezus te geloven, Hij, het Levende Woord van God. De levens van de apostelen, de voorbeelden van de heiligen, maar ook de verschijningen van Maria kunnen ons er toe brengen om de boodschap van Jezus te aanvaarden. Ze kunnen de ogen van ons hart helpen openen, zodat we net als de herders en de koningen kunnen zien, dat het Kind in de kribbe het Licht van de wereld is. Een goed hulpmiddel daarbij is om stil te worden in onszelf en de heilige Geest te vragen om vrede in ons hart.

Vragen we God om Jezus op een nieuwe manier te leren zien en bidden we: "Jezus, ik geloof dat U de Zoon van God bent, naar ons toe gekomen als een Kind in een kribbe. Ik geloof dat U bent gekomen om ons te redden van zonde en dood en dat U ons uiteindelijk zult opnemen in uw hemels huis. Kom, Heer Jezus, en wordt vandaag opnieuw geboren in mijn hart".

Op deze wijze willen we Jezus navolgen in ons dagelijks leven, in verbondenheid met elkaar en binnen onze parochiegemeenschap.

Het Parochiebestuur bedankt alle vrijwilligers ,die op welke manier dan ook hun krachten en tijd hebben gegeven aan onze Dionysiusparochie en wenst alle parochianen een Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuw Jaar.

Diaken Eelke Ligthart ☆



## Van de Penningmeester

Op de valreep informeer ik u, namens het Parochiebestuur, over het huishoudboekje van onze parochie. Hiermee bedoel ik de jaarcijfers van 2012 en de begroting 2013. Dit lijkt op ‘mosterd na de maaltijd’, echter publicatie is eerst mogelijk na definitieve goedkeuring van het Bisdom. Welnu, deze goedkeuring is verkregen, waarmee de betreffende uitkomsten met u kunnen worden gedeeld.

Omwille van de leesbaarheid heb ik me, ook nu, beperkt tot de meest bepalende onderdelen in de relatie lasten (uitgaven) en baten (inkomsten); alle bedragen zijn in euro's.

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>Begroting 2013</u>
<b><u>Lasten</u></b>			
Persoonskosten	85.397	83.255	64.212
Onroerende zaken en kerkelijke gebouwen	68.773	57.138	85.650
Eredienst/pastoraal	13.733	9.694	15.000
Verplichte en vrijwillige bijdragen	30.914	30.710	31.485
Beheerskosten	<u>15.935</u>	<u>19.347</u>	<u>14.050</u>
	<b>214.752</b>	<b>200.144</b>	<b>210.397</b>

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>Begroting 2013</u>
<b>Baten</b>			
Bijdragen parochianen*	149.868	157.871	150.500
Opbrengst bezit en beleggingen	29.044	37.516	29.750
Incidentele baten	1.617	55	0
Nadelig resultaat	<u>..34.223</u>	<u>4.702</u>	<u>30.147</u>
	214.752	200.144	210.397

\*totaal: kerkbijdragen, collecten, stipendia, uitvaarten, kaarsengeld, giften, legaten, etc.

Korte toelichting op bovenstaande cijfers:

lasten 2012: uitgaven aanzienlijk (ruim € 20.000) lager dan begroot in 2012 i.v.m. het 'doorschuiven' van gepland onderhoud e.d. naar 2013

lasten 2012: hogere uitgaven accountantskosten i.v.m. verrekeningen voorgaand jaar

baten 2012: hogere inkomsten t.g.v. uitvaarten en giften/legaten

baten 2012: hogere inkomsten bezit/beleggingen t.g.v. ontvangen huren en grafrechten

begroting 2013: persoonskosten ca. € 20.000 lager t.g.v. de uitkomst van de mutaties binnen het Pastorale Team ondanks de uitbreiding van de taken in loondienst

Ogenschijnlijk lijkt het boekjaar 2012 (zeker ten opzichte van de destijds geldende begroting) alleszins redelijk. Bovenstaande toelichting verschaft u een duidelijk beeld op welke wijze de cijfers geïnterpreteerd dienen te worden.

De begroting 2013 toont een tekort van € 30.147. Uit de finale jaarcijfers 2013 zal blijken of mijn zorg, dat dit tekort overschreden wordt, realistisch blijkt te zijn.

De kerkbijdragen t/m november liggen ruim € 6.000 onder het niveau van verleden jaar. Dit brengt me op de traditionele actie Kerkbalans welke ook volgend jaar in januari van start gaat. Deze belangrijkste bron van inkomsten verdient ons aller aandacht. In de januari-uitgave van DiB kom ik uitgebreid terug op deze actie en de verschillende mogelijkheden om onze parochie structureel financieel te ondersteunen.

Egbert Klaassen ☆

## Nieuw lid Parochiebestuur

Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om mij aan u voor te stellen. Sommigen onder u hebben mij al even kunnen zien tijdens de Parochieavond.

Ik ben Margot van der Kemp, 47 jaar oud, en getrouwd met René van den Berg. Geboren en opgegroeid in de Achterhoek, in het mooie dorpje Silvolde. Via Nijmegen en Dordrecht ben ik uiteindelijk in Delft beland, waar ik de opleiding Bedrijfskunde voor de Tuinbouw aan de Hogere Agrarische School heb gevolgd. Vervolgens werkzaam geweest in het Westland in de zaadveredeling.

Voor het werk van mijn man, de ontwikkeling van rotorbladen (wieken voor die enorme windturbines), zijn wij in 1996 in Heerhugowaard komen wonen. Wij hebben hier twee zonen, Bram en Pieter, gekregen. Ik heb in deze periode met veel plezier als parttimer bij de Vegro in Alkmaar op showroom mensen geadviseerd bij de inrichting en aankoop van hun nieuwe badkamer.



In de zomer van 2009 zijn wij als gezin voor het werk van mijn man naar Denemarken vertrokken. Hier hebben wij gedurende drie jaar van het Deense leven genoten in Kolding op Jutland. Tijdens de Jaarmarkt in 2012 kwam ik in gesprek met mensen van de Dionysiusparochie en hebben we ons weer ingeschreven. Onze jongste, Pieter, heeft afgelopen jaar zijn Eerste heilige Communie gedaan. Dit was een hele fijne ervaring.

Toen pastoor Frank met de vraag kwam om eventueel plaats te nemen in het Parochiebestuur heb ik eerst twee maal een vergadering bij kunnen wonen. Dit om te kijken wat lid zijn van een Parochiebestuur betekent. Ik ben blij, dat ik de stap genomen heb en hoop nog lang mijn bijdrage (met ingang van 1 januari 2014 ben ik benoemd als secretaris) hieraan te kunnen leveren.

Leeft er iets binnen de parochie en zou u het met mij willen delen, dan kunt u persoonlijk contact opnemen (072 - 88 89 636) of mailen naar [margotvanderkemp@hotmail.com](mailto:margotvanderkemp@hotmail.com).



## Even bijpraten ...

### Sint en Piet

In de vroege zaterdagmorgen van 26 oktober j.l. belde Jan Meester aan: ons pausbeeld op het kerkplein vertoonde plotseling een sterke gelijkenis met Sinterklaas: mijter, baard en staf. Naast hem stond een levensgrote houten Zwarte Piet, mét bord waarop geschreven: *Schoorsteenveger zoekt werk*. Klein maar fijn stond daar ook nog *smile*. Dat hebben we gedaan! Een hele leuke en knap gemaakte reactie op de 'Zwarte-Witte-Roze-Groene-Vrouwelijke-Piet-discussie'. Hopelijk hoort de Zeur-Piet niet tot de nieuwe mogelijkheden.



Helaas, het duo was niet (meer) fotogeniek: Zwarte Piet was, misschien door een andere 'activist', al vóór de ontdekking onderuit gehaald. Maar, zowel Sinterklaas als Zwarte Piet hebben natuurlijk al zóveel meegemaakt, dit kan er ook nog wel bij. En de oplettende tv- en andere toeschouwer heeft vast vaker gemerkt, dat de Zwarte Pieten echte persoonlijkheden zijn: de Goedheilig Man zegt soms iets en zij gaan gewoon hun eigen ándere gang. Geen slaafse gehoorzaamheid dus, maar enkel dienstbaarheid.

### Gezamenlijke actie voor de Voedselbank

De totale opbrengst van de gezamenlijke kerken en moskeeën: 115 kratten, gevuld met goede gaven: houdbare producten. Het financiële resultaat van de actie voor de kinderkleding is bijna € 5000,=. Op 5 december kregen 100 kinderen, van wie de ouders aangewezen zijn op de Voedselbank, een kleding-bon ter waarde van € 50,= en mochten bij een lokaal kledingbedrijf inkopen doen met een bijzondere korting. Iedereen bedankt voor alle inzet. Fantastisch ... dit grandioze resultaat.

### Kerstkaarsen en kerstkaarten kopen in de kerk!!!

Met Kerstmis hebben wij allemaal kerstkaarten en kaarsen nodig. Achter in onze Dionysiuskerk, in een erg mooi, door Hans Comajta opgezet, 'winkel-tje' konden kerstkaarten gekocht worden met afbeeldingen van onze eigen kerststal en ook waxinelichtjes en andere kaarsen. De opbrengst: voor de PCI, de Parochiële Caritas Instelling. Over dat winkeltje gesproken: toen Adriaan Rotteveel, de voorzitter van de PCI op 24 november j.l. aan het begin van de familieviering in het winkeltje stond, zag hij ineens Martijn Kamp (bijna 4 jaar) vol bewondering staan kijken. Toen Adriaan vroeg of hij het mooi vond, zei Martijn uit de grond van zijn hart: "Ik heb nog nooit zo'n mooi winkeltje gezien". Een kenner!

### **Kerstcollecte 2013**

Bij bepaalde gelegenheden (familievieringen, doopvieringen met veel aanwezigen en bij de ontvangst van een overledene in de kerk) gebruiken wij draadloze microfoons. Wij hebben er al jarenlang veel plezier van. Maar ... de KPN is volop bezig met haar 4G netwerk, een supersnel internet, en zij gebruikt daarvoor de frequenties, die wij - en anderen - gebruikten voor onze draadloze microfoons! Op deze microfoons kan helaas niet zo maar even een andere frequentie worden ingesteld. Vandaar dat wij niet ontkomen aan het aanschaffen van nieuwe microfoons en zenders. Kosten: bijna € 2000,-. Gelukkig zijn de nieuwe frequenties beschermd, zodat wij in de toekomst niet voor dezelfde onaangename verrassing komen te staan. De opbrengst van de kerstcollecte wordt dit jaar gebruikt om deze, voor de pastoraal zo belangrijke en noodzakelijke, apparatuur aan te schaffen. Moge wij dit van harte in uw goedheid aanbevelen?!

### **Kerststal**

In de pastorie is een prachtige kunstig gehaakte kerststal te bewonderen. De beschrijvingen staan in een boekje: 'Haak je eigen kerststal', maar verfraaid met eigen fantastische fantasietjes van Anneke Klaassen. Belt u gerust eens aan om Maria en Jozef, de herders, een engelenorkest, de verschillende dieren, bomen, stenen, en sterren te bezichtigen. Maar ... de stal is pas 'open' vlak voor Kerstmis natuurlijk en het Kind Jezus wordt pas op 24 december 's avonds geboren! Natuurlijk blijft de stal staan tótdat de drie koningen weer vertrokken zijn naar het Verre Oosten. Als u er toch bent, kunt u meteen kijken naar alle Kisi-kerst-knutsels, waaraan vrijdagenlang is gewerkt!



### **Kerstconcert Hou en Trouw**

Op 15 december om 14.30 uur geeft Hou en Trouw een kerstconcert in onze kerk. Op het programma staan o.a.: Ukrainian Bell Carol, In perfect Peace, Morcaeu Symphonique, verschillende Trombone-kwartetten, Silent Night, Christmas Swing, A Gospel Christmas, Drivin' Home for Christmas, en natuurlijk We wish you a Merry Christmas. Merijn de Greeuw vertelt een kerstverhaal en na het concert is er nog een gezellig samen-zijn met ... ?!

### **Katholieke interpretatie bij hervormde predikant**

Een nieuwe beleving van de zondag, met wekelijkse viering van het Avondmaal, kan een impuls geven aan de Kerk, stelt dr. Willem Maarten Dekker op zijn blog. "Steeds minder kan ik mij voorstellen dat het de bedoeling van Jezus geweest zou zijn dat wij (althans in veel gemeenten) niet meer dan vier keer per jaar het heilig Avondmaal vieren", stelt Dekker, her-



vormd predikant te Mastenbroek. “Als Jezus zegt: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’, dan ligt het toch eerder in deze lijn om elke zondag het Avondmaal te vieren”. Hij gelooft dat, als de ontkerkelijking in Nederland nog verder voortschrijdt, “God ons vanzelf dichter bij deze droom zal brengen”.

### **Alzheimer**

De Pauselijke Raad voor de Gezondheidszorg heeft een internationale conferentie gehouden over ouderenzorg, toegespitst op Alzheimer en andere vormen van dementie. Tijdens de pers aankondiging van de bijeenkomst wees aartsbisschop Zygmunt Zimowski op het groeiend aantal ouderen met ouderdomsdementie. Volgens de president van de Pauselijke Raad lijden nu wereldwijd 35 miljoen mensen aan dementie. “Volgens schattingen kan het aantal rond 2030 oplopen tot boven de 65 miljoen”, aldus mgr. Zimowski. De conferentie in het Vaticaan was gericht op de methoden van verzorging van demente ouders, de invulling van hun pastorale noden en manieren om hen een waardig leven te laten leiden. Aan de bijeenkomst namen bijna 700 mensen deel die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, afkomstig uit 57 landen.

### **CaFE-cursus**

De Alpha-cursus is afgelopen, maar ... de cursisten willen graag doorgaan. We gaan dus (weer) een CaFE-cursus geven. CaFE staat voor **C**atholic **F**aith **E**xploration: het katholieke geloof verkennen. Na de koffie (om 19.30 uur is de koffie klaar) wordt door middel van een dvd met ondertiteling een thema behandeld. De eerste keer, dit is op woensdag 22 januari 2014, gaat het over: ‘God beter leren kennen’. CaFE staat ook voor de café-achtige sfeer waarin de cursus gegeven wordt: informeel met een drankje en een hapje tijdens de gesprekken in deelgroepen. Niet alleen de Alpha-cursisten zijn welkom, maar u allemaal.

### **Mensen zoals wij ... in de Bijbel**

En dan is er onze maandelijkse Bijbelcursus. Op 23 januari vertelt Peter Zaat een en ander over zijn Bijbelse naamgenoot, de apostel Petrus.

### **De herdertjes en Stille Nacht**

Er is geen sprake van een kerkelijk verbod op kerstklassiekers zoals 'Stille nacht, heilige nacht'. Er is landelijk onrust ontstaan over een gerucht met betrekking tot de traditionele kerstliederen: beweerd is dat de Nederlandse Bisschoppen het publiceren en zingen van traditionele kerstliederen zoals 'Stille nacht, heilige nacht' en 'De herdertjes lagen bij nachte' zouden hebben verboden. Deze bewering is onjuist. Bijbelse gezangen en liederen vanuit liturgische bronnen van de Kerk, die niet op een in de media ge-

noemde lijst voorkomen, kunnen doorgaans gebruikt worden. Evenals onze evangelische broeders en zusters zingt ook de R.K. Kerk in de liturgie bij voorkeur bijbelse gezangen. Ook de bisschoppen zingen ze graag en hebben op 21 juni 2013 aan Uitgeverij Berne laten weten, dat deze liederen heel geschikt zijn om gepubliceerd te worden achterin de zondagsmissaal-tjes, zodat ze met Kerstmis volop gezongen kunnen worden ([www. Katholiek Nieuwsblad.nl](http://www.KatholiekNieuwsblad.nl)).

### **Parochie-avond**

Een dertig-tal mensen waren aanwezig bij de eerste Parochie-avond in de recente geschiedenis van onze Dionysiusparochie. De vragen en opmerkingen betroffen de liturgie, de samenwerking met 't Kruis, het verwelkomen van nieuwe mensen in onze kerk, huisbezoeken in de Stad van de Zon, het soms-niet goed werken van de geluidsinstallatie, de ondersteuning van de Kisi-club, en dergelijke: alles werd besproken in een goede sfeer. De aanwezigen kregen ook 'huiswerk' mee: indien van toepassing ... 1) als men u aanspreekt over een of ander groot of klein probleem, verwijst de mensen naar de persoon die uitleg kan geven of die verantwoordelijk is - het is altijd beter met diegenen te praten die verstand van zaken hebben. En ook: 2) kent u mensen die ziek zijn, eenzaam of hulpbehoevend, waarschuw a.u.b. de pastorie of de Bezoekersgroep. Als parochie dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid!  
In 2014 volgt een tweede Parochie-avond.

### **Nieuwe vrijwilligers**

Heel fijn ... er worden twee nieuwe administratieve krachten ingewerkt. Twee nieuwe misdienaars zijn in zicht. En de pastorie-bibliotheek wordt gedigitaliseerd. Ook is er een nieuwe jongere tuinman

**De Lourdesgroep  
Heerhugowaard - 't Veld e.o.  
wenst u een Zalig Kerstfeest  
en een Gezegend 2014**



### Gedoopt

☆ Lisa Luisi is geboren op 31 januari 2010 en gedoopt op 20 oktober. Haar adres is: Cederlaan 18.

☆ Jahvino Molina is ook gedoopt op 20 oktober. Hij is geboren op 20 april 2013 en woont: Eem 6.

☆ Noémi Amada Anselma is geboren op 18 september van dit jaar en gedoopt op 3 november. Zij woont: J.W. van der Noordaatuin 3.

☆ Levi (Alexander Maria) Entius is geboren op 20 september 2013 en gedoopt op 24 november. Adres: Windmolen 21.

### ☆Feest ☆ ☆

Op zondag 17 november om 10.00 uur vierden Gerard en An Botterhuis-ter Haar hun 50-jarig huwelijksjubileum. Zij wonen in de Bilderdijkstraat op nummer 7.



Op dinsdag 26 november om 09.00 uur werd het 55-jarig huwelijksjubileum gevierd van Gert (onze opper-bloemschikker) en Alie Bakkum-Tesselaar. Gert kon er vanwege ziekte helaas niet bij zijn, maar kinderen en familie en vrienden waren wel aanwezig. Na de verwijdering van een stolsel in zijn halsslagader en een periode van revalidatie in Magnushof hoopt Gert weer thuis te komen in Heerhugowaard. Als u een kaartje wilt sturen, zijn thuis-adres is: Weidemolen 82, 1703 TP Heerhugowaard.

### Van ons zijn heengegaan

Koos Rood is op 53-jarige leeftijd overleden op 31 oktober. Hij was getrouwd met Romy Rood-Dekker en woonde Middenweg 231. De avondwake was op 4 november en op 5 november was de crematieplechtigheid in Schagen.

(Elisabeth Hillegonda Petronella) Bep Kocken-van Wonderen, weduwe van Walter Kocken, is geboren op 11 september 1931 en overleden op 9 november. Zij woonde in de Raadhuisstraat op nummer 34. De avondwake en de uitvaart waren op 12 en 13 november. Zij is begraven op ons eigen kerkhof.

Gerard Lap, weduwnaar van Roosje Lap-Binkhorst, is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij woonde in de Nelson Mandelastraat op nummer 11. De uitvaartdienst was op 29 november, waarna de crematie volgde in Hoorn.

## Dankbetuiging

20 maart 1955

21 oktober 2013

### Marga Goossen

Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor alle blijken van medeleven na het overlijden van Marga. De begrafenis in de Dionysiuskerk was precies zoals Marga dit heeft gewenst. Allen, die daaraan meegewerkt hebben, de pastores, het Parochiebestuur, het koor, de organist, de kosters, de tuinlieden, de koffiegroep, en vele anderen, danken wij zeer. Marga ligt op het kerkhof, en ik zal haar daar dagelijks bezoeken. Wij zijn door dit alles gesterkt om, met de prachtige herinneringen aan Marga in ons hoofd en in ons hart, de toekomst in te gaan.

Han ter Heegde  
Marieke en Jack  
Hugo en Loes  
Jurriaan

# MOOIJ NATUURSTEEN

- Graf- en urnenmonumenten
- Onderhoud en restauratie
- Vensterbanken
- Aanrechtbladen
- Dorpels



Stationsweg 45  
1702 AB Heerhugowaard  
info@mooijnatuursteen.nl  
www.mooijnatuursteen.nl  
072 - 57 43 863  
06 - 16 44 30 35

Wij informeren u graag over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Uw wensen en emoties vertalen wij in een monument voor uw dierbare.

[www.mooijnatuursteen.nl](http://www.mooijnatuursteen.nl)

# Paus kleurt Kerk

## Het gezin

Paus Franciscus heeft de christelijke gezinnen opgeroepen het geloof te bewaren, door te geven en de vreugde van het geloof in te brengen in de samenleving. "Het is niet genoeg om het geloof in een kluis te stoppen of alleen maar te verdedigen", zei hij tijdens een Mis voor gezinnen op het Sint Pietersplein. "Het is de bedoeling te getuigen tot aan de uiteinden van het menselijk bestaan". De internationale bijeenkomst voor de gezinnen was één van de hoogtepunten van het Jaar van het Geloof, dat eind november werd afgesloten. "Het geloof is geen privé-eigendom", aldus de paus voor de meer dan 100.000 aanwezigen. "Het moet gedeeld worden door het getuigenis, door ontvankelijkheid en door openheid voor anderen".



Gezinnen zijn geroepen ware vreugde uit te stralen. De bron van dit gevoel van diepe vreugde is, volgens de paus, Gods aanwezigheid in het gezin, zijn ontvankelijke, medelevende en respectvolle liefde jegens allen. "God alleen is in staat om van verschillen toch een harmonieuze eenheid te maken." Als de liefde van God ontbreekt, zal ook het gezin zijn harmonie verliezen en een individualistische houding aannemen.

Er was op het Sint Pietersplein een grote Aanbiddingsplechtigheid georganiseerd. Daarbij riep de paus op tot meer solidariteit tussen de generaties. Een goot deel van de bijeenkomst werd besteed aan getuigenissen en ervaringen van gezinnen met verschillende culturele achtergronden, met name uit de oorlogs- en crisisgebieden. Onder andere sprak een gezin uit Syrië en een Lampedusa-vluchteling.

## Naasteliefde

"De naasteliefde is de grootste rijkdom van de Kerk", zei paus Franciscus tijdens een algemene audiëntie. "De gemeenschap in naasteliefde beleven, betekent niet zijn eigen belang zoeken, maar in staat zijn de vreugde en het leed van zijn broeders en zusters te delen; in staat zijn elkaars lasten te dragen", aldus de paus. Hij verwees naar de zinsnede uit de Geloofsbelijdenis over 'de gemeenschap van de heiligen', die niet alleen een gemeenschap van mensen is, maar ook van geestelijke goederen. Door het delen van die goederen groeien we in gemeenschap met God en de andere leden van de Kerk. Paus Franciscus noemde de sacramenten, de verschillende charisma's en de naasteliefde drie van de belangrijkste goederen, 'schatten', die gevonden worden in de Kerk. In de sacramenten ontmoeten we Jezus "en door Hem zijn we samen het heilige Volk van God". Bovendien

"hebben alle ontmoetingen met God een missionair karakter", en daarom "zijn de sacramenten een uitnodiging om aan anderen over te brengen wat wij hebben gezien en gehoord, om anderen naar de verlossing te leiden, die wij hebben ontvangen".

### **Thema's WJD 2016**

Paus Franciscus heeft een besluit genomen over de thema's voor de komende WereldJongerenDagen, een drie-jarig traject van geestelijke voorbereiding. 'Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het Koninkrijk der hemelen' (Mt. 5,3). 'Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien'. (Mt. 5,8). 'Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden' (Mt. 5,7). De thema's zijn genomen uit de Zaligsprekingen, de Bergrede. In Rio de Janeiro vroeg paus Franciscus de jongeren al om de Zaligsprekingen nog eens te lezen en om ze tot actieplan voor hun leven te maken: "Bekijk, lees de Zaligsprekingen, dat zal jullie goed doen!"

### **Nieuwe levensstijl**

Onbaatzuchtigheid en solidariteit zijn in Italië behoorlijk in aanzien gestegen sinds het aantreden van paus Franciscus. Dat meldt het dagblad Avvenire op basis van het jaarlijkse waardenonderzoek van opiniepeiler Censis. Individualisme en wedijver zijn als middelen tot zelfontplooiing verdrongen, meldt de krant. De onderzoekers spreken van het 'Paus-Franciscus-effect'. De paus heeft niet alleen veel hernieuwde belangstelling gewekt voor geloof en spiritualiteit, maar ook smaak voor een eenvoudiger levensstijl. Levenshoudingen als egoïsme, passiviteit, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en streven naar materieel gewin zijn duidelijk passé, blijkt uit het onderzoek met de titel 'De waarden van de Italianen 2013, de pendel zwaait terug'. Het helpen van anderen die in moeilijkheden verkeren, geeft veel meer voldoening dan werken aan de eigen fitness of schoonheid. Drie op de tien Italianen zegt nu kracht te putten uit het helpen van anderen. Deze mentaliteitsverandering geldt volgens de onderzoekers alle generaties.



### **Paus en Biecht**

Paus Franciscus heeft de katholieken opgeroepen regelmatig te biechten. Iedere biecht is als een 'tweede doop', zei hij tijdens een algemene audientie op het Sint Pietersplein. "In deze zin is onze doop-dag het uitgangspunt van een bekeringsweg, die het hele leven duurt en door het Sacrament van de Biecht ondersteund wordt." Het bekennen van zonden houdt het 'vest van onze christelijke waarden wit', aldus paus Franciscus.

“God reinigt de mens door het geschenk van de doop, maar deze bevrijdt niet van de menselijke zwakheden die tot nieuwe zonden leiden”, sprak de paus. “Door de doop”, ging hij verder, “duikt de mens onder in de dood van Jezus Christus, om samen met Hem te verrijzen”.

Paus Franciscus riep de gelovigen op zich iedere dag bewust te zijn van hun opname in de Kerk. “Dat begint met het kennen van de datum van je doop zoals je de datum van je verjaardag kent”, zei hij.

### Rozenkrans

De rozenkrans is als een ‘geestelijk medicijn’ voor het hart.

Dat zei paus Franciscus zondag 17 november bij het angelusgebed op het Sint Pietersplein. Na afloop van het gebed werden doosjes met rozenkransen uitgedeeld. Aanvallen op het geloof moeten katholieken niet van de wijs brengen over hun toebehoren aan Christus, aldus de paus. Veeleer moeten zij die zien als een gelegenheid voor een christelijk getuigenis. Uiteindelijk, zei paus Franciscus, zal Christus overwinnen. In zijn toespraak waarschuwde de paus voor fatalisme, voor overdreven angst voor de toekomst en voor apocalyptische visioenen. Christus zelf kondigde aan, dat zijn aanhangers om hun geloof vervolgd zullen worden. De verzekering, ‘in Gods handen te zijn’, biedt de mens echter moed en hoop, aldus de paus. De beproevingen moeten de mens niet van God afbrengen, maar hem nader tot God leiden.



## BERT SPRENKELING AANN.BEDRIJF LIJSTENMAKERIJ

**Maakt er iets moois  
en goeds van!**

*Keukens - kozijnen - en interieur op maat. Met eigen  
machinale hout-bewerking. En 30-jarige vakervaring.*

Mail: [gmsprenkeling@quicknet.nl](mailto:gmsprenkeling@quicknet.nl)



**Lijstenmakerij (De Rietvink)**  
Ruime keuze in lijsten en passepartouts.  
Zo wel modern als klassiek.

Rustenburgerweg 26 • 1703 RW Heerhugowaard • Telefoon 072 - 572 47 78

**Openingstijden:** woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

## Science Fiction?

In 2025 zal tweederde van de Nederlandse katholieke kerken gesloten zijn. Dat heeft kardinaal Wim Eijk gezegd in zijn toespraak tot paus Franciscus. “Wij voorzien dat éénderde van de katholieke kerken in ons land voor 2020 gesloten zal zijn en tweederde voor 2025”. Dat betekent dat er van de huidige 1593 kerkgebouwen (cijfers van 2012) in 2020 531 aan de eredienst onttrokken zullen zijn en vijf jaar later 1062. Er zullen in dat jaar naar verwachting nog 531 kerken over zijn.

### *Minder inkomsten*

“Het aantal katholieken is in Nederland nog steeds in een snel tempo aan het afnemen. Dit betreft ook en vooral het aantal praktiserende katholieken, waardoor tevens de beschikbare financiële middelen snel minder worden. Omdat de Kerk in Nederland van de Staat geen subsidie ontvangt, is zij afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van de gelovigen. Hoewel deze jengens de Kerk zeer vrijgevig zijn, zijn zij niet in staat voldoende financiële middelen bijeen te brengen om hun parochiekerken te onderhouden”, lichtte kardinaal Eijk zijn woorden toe. Onlangs werd bekend dat het aantal kerkgangers de laatste vijf jaar met 27% is gedaald tot een totaal van 226.100, oftewel 5,6% van alle katholieken. Omdat steeds meer kerkgangers niet meer elke zondag naar de kerk gaan, wordt het werkelijke aantal regelmatige kerkgangers geschat op 340.000 tot 360.000.

### *Niet pessimistisch*

“Wij willen in het gemeenschappelijk rapport een transparant en eerlijk beeld geven van de huidige toestand in onze Kerkprovincie en wij zeggen klip en klaar dat die niet in ieder aspect rooskleurig is”, aldus kardinaal Eijk. Hij noemt het verslag ‘realistisch, maar niet pessimistisch’. “Wij merken op dat de overgebleven praktiserende katholieken hun geloof steeds serieuzer nemen, steeds positiever staan ten opzichte van de Kerk en een steeds persoonlijkere relatie met Christus hebben. Wij hopen een aantal kerken te kunnen behouden, die dan het centrum zullen zijn van een gemeenschap gelovigen met een levend geloof, dat blijkt in de liturgie, de catechese voor kinderen, jongeren en volwassenen en de diaconale activiteit, die zo belangrijk is in onze huidige maatschappij. Deze gelovigen zullen de Kerk in Nederland ondersteunen en het zuurdeeg zijn voor het Rijk Gods in de toekomst.”

**Weet u, dat ú het verschil kunt maken?!**



## **Paus antwoordt Nederlandse Bisschoppen**

Dierbare broeders in het episcopaat, in deze dagen, waarin u uw ad-limina-bezoek aflegt, groet ik ieder van u met affectie in de Heer, en verzeker ik u van mijn gebeden opdat deze pelgrimage vol genade en vruchtbaar is voor de Kerk in Nederland. Dank aan de dierbare kardinaal Willem Jacobus Eijk, voor de woorden die hij namens allen aan mij gericht heeft!

### *Onvermoeibaar Jezus' woorden herhalen*

Ik moedig jullie aan om in jullie samenleving, sterk gekenmerkt door secularisatie, ook aanwezig te zijn in het publieke debat, in alle gebieden waar het de mens past Gods genade en zijn barmhartigheid voor alle schepselen zichtbaar te maken. In de wereld van vandaag heeft de Kerk de taak onvermoeibaar de woorden van Jezus te herhalen: "Kom allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken".

### *Wakker schudden*

Maar laten wij onszelf afvragen: wie van degenen die ons ontmoeten, ontmoet een christen, wie merkt iets van Gods goedheid, van de vreugde Christus gevonden te hebben? Zoals ik vaak heb gezegd, groeit de Kerk door deze blijde aantrekkingskracht. Zij wordt over de hele wereld gezonden om wakker te schudden, wakker te schudden en de hoop te bewaren!

### *Bijdrage aan de debatten*

Vandaar het belang van het aanmoedigen om de kansen voor dialoog aan te grijpen, door aanwezig te zijn op de plekken waar de toekomst bepaald wordt; waar wij bijdragen kunnen leveren aan de debatten over de grote maatschappelijke issues met betrekking tot bijvoorbeeld het gezin, het huwelijk en het einde van het leven.

### *Herontdekking van gebed*

Laten wij ook oproepen om te bidden tot de Heer van de oogst! De herontdekking van het gebed in verschillende vormen, en in het bijzonder de Eucharistische Aanbedding, is een bron van hoop voor de Kerk om te groeien en wortel te schieten.

*De hele toespraak van de Paus is te lezen op de website van het Katholiek Nieuwsblad.*

## Een dagje Betlehem

*Hans Comajta is niet zo lang geleden in Israël geweest. Hij geeft ons in dit kerstnummer een rondleiding door Betlehem en omgeving.*

Het is een zonnige ochtend en het belooft opnieuw een mooie dag te worden. Onze pelgrimsgroep vertrekt al vroeg per bus vanuit Jeruzalem naar 'de kerk van de Engelen'. Op elke bijzondere plaats die in het evangelie vermeld is, is in Israël een kerk gebouwd; in dit geval op de plek waar de engelen aan de herders in het veld zijn verschenen. Op de muren in de kerk zijn dan ook prachtige voorstellingen, die deze verschijning en het bezoek van de herders aan de Heilige Familie uitbeelden. Op het herdersveld vieren wij de eucharistie. Pastoor Michel Hagen gaat voor, bijgestaan door Father Braun, een gepensioneerde priester, één van onze mede-reisgenoten. Een openluchtviering op bankjes dus ... op één van die heuvelachtige velden van Efrata, waar ook David zijn jeugd doorbracht met het hoeden van de schapen van zijn vader Isäi; dezelfde plek waar hij ook door de profeet Samuël tot koning gezalfd is over Israël en nu zitten wij daar. Achterin de 'openluchtkerk' is een hek met een bordje waarop met Latijnse woorden staat geschreven 'Stabilis Animalis', beestenstal. Het is een grot, zoals er zoveel voorkomen in het kalkgebergte van Juda. En weer op de achtergrond daarvan ligt tegen de heuvels het hoger gelegen stadje Betlehem. De pastoor leest het evangelie voor. "In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Een engel sprak tot hen, opeens voegde zich bij de engel een hemels leger, zij verheerlijkten God. Zodra de engelen weer van hen waren heengegaan, zeiden de herders: Komt, laten we naar Betlehem gaan om te zien wat er gebeurd is, wat de Heer ons bekend gemaakt heeft". Na de overweging en eucharistieviering zingen wij het kerstlied 'Eia, eia, zijn dienaar wil ik zijn' en zo volgen wij op onze beurt met de bus het voorbeeld van de herders.



Betlehem zelf lijkt niet meer dan een voorstadje van Jeruzalem omdat het nagenoeg door nieuwbouw met Jeruzalem vergroeid is. Het ligt 7 km gaans van de oude stad. Onderlinge afstanden en ligging van plaatsen en streken zijn anders dan ik mij had voorgesteld en zo word ik door de geografische werkelijkheid bijgeschoold. Omdat Betlehem Palestijns gebied is, hebben wij voor deze dag een andere reisgids. Leon, onze eigenlijke Joodse gids die Nederlands (Zuid-Afrikaans) spreekt, vertelt ons later in de week de liefdesgeschiedenis van de Betlehemiet Boaz en Ruth de Moabitische, de

grootmoeder van David. Dit verhaal speelde zich destijds ook af op het veld van de herders. Haar schoonouders Elimelech en Naomi waren namelijk in een tijd dat brood schaars was uit Betlehem (broodhuis) vertrokken naar de velden van Moab en na vele jaren was Ruth met haar schoonmoeder Naomi teruggekeerd, want ze zei: "Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God". Zo werd Ruth dus stammoeder van het geslacht, waaruit Jezus Christus geboren is.

Inmiddels zijn wij aangekomen bij de 'Geboortekerk' in Betlehem. Dit is voor sommigen van ons het meest begeerde doel: de geboorteplek van Jezus. De buitenkant van de kerk-'vesting' is niet echt mooi te noemen en de enige toegang een lage nauwe deuropening in een muur van een dicht-gemetselde poort. Zodoende is de kerk alleen toegankelijk voor kleine mensjes en voor mensen die zich klein willen maken. Binnen de kerk zelf is het druk, druk, druk ... mij vallen de rode kalkstenen zuilen op die gerenoveerd worden, het antieke vloermozaïek uit de tijd van keizer Constantijn de Grote en zijn moeder Helena en een flink orthodox altaar. 'De basiliek' is gevuld met lange rijen wachtende mensen, die toegelaten willen worden tot de geboortegrot. Ons geduld wordt beproefd en onderling ontstaan tijdens deze wachtperiode geanimeerde, leerzame gesprekken waarin de pastoor en Pim, onze reis leider, het voortouw nemen.

Wachten echter maakt een mens vindingrijk, dit geldt vooral voor onze christelijke reisgids. In afzonderlijke groepjes van zes brengt hij ons via sluiproutes en tolgeld (kaarsen e.d.) naar de begeerde bestemming. Hier en daar roept dat commentaar op, maar op o zo (on)orthodox christelijke wijze blijft onze Jacob rustig en vriendelijk, maar met smoesjes nadrukkelijk op zijn doel gericht. Wij dalen via een stenen trap af en in géén tijd worden wij door de geboortegrot heen geleid, ... niet een degelijke Hollandse stal met de Heilige Familie, maar een halfrond 'altaar', een marmeren plaat op de vloer ingelegd met een zilveren ster, waarin met Latijnse woorden is gegraveerd: 'Hier werd uit de maagd Maria Jezus Christus geboren'. Daaromheen branden talloze olielampen. Na snel geknield te hebben voor de ster van Betlehem buigt de route af naar een plek waar de 'kribbe' van het kindeke Jezus zou hebben gestaan om door te gaan naar een stenen trap die ons uit de grot omhoog voert. Zo komen we via de Franciscanese kerk van de burenen weer buiten.



Op het plein gekomen zien we een moskee en een toren met luidsprekers. We komen juist op tijd voor de oproep door de imam tot gebed. Die oproep was 'vet' boven de toegestane decibellen ... naar Nederlandse normen!

Hans Comajta ☆

## Het hart van de herders

De ontmoeting van de herders met Jezus Christus, Zoon van God, staat in het evangelie van Lucas (1,8-20). Het is een ontmoeting die niet alleen toen plaatsvond, maar ook nu. Ook ik kan Jezus ontmoeten in mijn leven. Ik kan een 'herder' zijn. Jezus is er voor iedereen, gisteren, vandaag en morgen. Stap voor stap volg ik de herders tijdens de geboorte van Jezus.

Een engel verschijnt aan de herders en de boodschapper van God vertelt hen Gods vreugdevolle boodschap: een Redder, Christus, is geboren. Christus, die zijn volk zal redden uit hun zonden. Gods boodschap, het Woord van God, kan ook naar mij toe komen. Dat kan via een persoon: vreemdeling, vriend, broeder of zuster in het geloof, priester. Maar ook via de eucharistieviering: Woord, Lichaam van Christus, het lezen in de bijbel, bidden.

De hemel ging open en er verscheen uit de hemel een leger van engelen die God verheerlijkten. De herders zagen deze onvoorstelbare glorie van God. In mijn hart kan ik ook de glorie van God, de hemel, de liefde van God ervaren. Een hemelse ervaring omdat deze zich verheft boven de aardse werkelijkheid. De herders geloven in God, ze hebben vertrouwen in zijn boodschap. Ze gaan op weg naar de plek, de stal met de Heilige Familie: Maria, Jozef en Jezus, over wie is verteld. Ik kan ook vertrouwen op God, geloven in zijn boodschap. Wat God belooft, zijn Woord, wordt werkelijkheid. En de herders zien het kindje Jezus in de kribbe. Ze ervaren dat God de waarheid heeft gesproken. Zo kan ik ook ervaren dat Gods Woord waar is. Deze ervaring houden de herders niet voor zichzelf. Ze delen de vreugde met anderen. Ze zijn de eerste getuigen: God bestaat, Hij is in ons leven. Wat God in mijn leven doet, daar kan ik ook van getuigen. De herders zijn dankbaar omdat zij dit wonder mochten meemaken. Net als de herders kan ik dankbaar zijn voor de wonderen van God in mijn leven.

Samenvattend: God maakt via de herders aan mij bekend, dat ook ik Hem kan ontmoeten in mijn leven, in mijn hart. De herders zijn niet rijk, geleerd of religieus, maar eenvoudig. Ze behoorden zelfs tot de geringsten in de samenleving. De herders zijn ook niet zonder fouten, doen niet alleen het goede. Wel hebben ze een nederig hart. Ze zijn niet vol van zichzelf, ze hebben in hun hart plaats voor God. Dit geldt ook voor mij: God komt niet in mijn rijkdom, maar in mijn armoede. De eerste zaligspreking (Mt. 5,3) heeft dezelfde boodschap: Zalig de armen van geest (degenen met een nederig hart), want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

Herman Meegdes ✱

## Navidad (Kerstmis) in Colombia

De maand december, met Kerstmis, is in Colombia voor veel mensen de mooiste maand van het jaar. Iedereen is blij en verheugt zich op de verschillende feesten. Op 7 december, de vooravond van Maria Onbevlekt Ontvangen, branden overal kaarsen of lampionnen: voor de ramen van de huizen, en buiten op straat. Waar men in Bergen (NH) lampjes-avond kent en sommige voortuinen verlicht zijn, zijn in Colombia complete steden verlicht door kaarsen en lampionnen.

Vervolgens wordt de kerststal opgebouwd. De kinderen genieten van het neerzetten van de kleine huisjes, de herders en schapen, Jozef en Maria, de dieren en de drie koningen. Ouders verstoppen de baby (Jezus): pas met Kerstmis zal Hij in de kribbe liggen.

Op 16 december beginnen de mensen met het bidden van een noveen. Veel gezinnen doen dat samen, anderen bidden met vrienden en weer anderen met burens of de hele buurt bidt samen. Alle kinderen uit de buurt worden uitgenodigd rondom de kerststal. Het is eigenlijk een must om rond die tijd de kerk te bezoeken en de prachtige kerststallen te bezichtigen en dan ook de noveen te bidden. De kinderen krijgen snoep en de ouders eten traditionele kersthapjes. Op 24 december, kerstavond, krijgen alle kinderen die de noveen hebben gebeden een geschenk van de volwassenen. Na het laatste noveengebied, op Kerstavond, gaat iedereen terug naar huis voor een heerlijk diner met de familie. Voor middernacht liggen de kinderen in bed en dromen dat baby Jezus de geschenken brengt waarop ze gehoopt hebben. Na middernacht maken de ouders hun kinderen wakker. Rondom de kerstboom zien ze slaperig maar blij de cadeautjes. Eén voor één worden de namen die op de pakjes staan, genoemd. En niet alleen de kinderen, ook de ouders krijgen een pakje. Alle mensen genieten van het geven en ontvangen, niet alleen de kleintjes, maar iedereen, ongeacht leeftijd. De hele maand zijn er concerten en vieringen rond het kerstverhaal. Op straat zingen groepen kinderen kerstliedjes. Kerstmis en de kerstperiode ... voor Colombianen een tijd van bezinning, een tijd om een ander liefde en genegenheid te geven.

Zalig kerstfeest.



Sandra Ospina-Walberg \*

P.S. Voor een sfeerimpressie van de kerstverlichting in Colombia, google de volgende woorden: alumbrados navidad Medellin.

## Ten huize van ... ✱

Niet zo heel lang geleden is Johan Gierlings (\*27 maart 1972) verhuisd van het Excelsiorhof naar de Houtzaagmolen. De Houtzaagmolen ... een echte *kerst*-straat: want zonder houtzaag geen stal en kribbe. En zowel Jozef, de pleegvader van Jezus, als Jezus zelf, hebben heel wat hout gezaagd: ze waren immers timmerman! “Is Hij niet de zoon van de timmerman?” vroegen velen zich af toen ze Hem met gezag hoorden spreken en wonderen zagen verrichten.

Johan is geboren in Den Helder en, omdat zijn vader bij de Luchtmacht werkte, vele malen verhuisd. Hij studeerde een jaar Bedrijfskunde aan de Universiteit van Twente in Enschedé, studeerde af in Chemische op Scheikundige Technologie aan de HTS in Eindhoven en heeft nu *Ing.* voor zijn naam staan: Ing. J.A.R. Gierlings. Ja, wetenschap en geloof gaan goed samen! Heel bijzonder: Johan heeft altijd een Godsbesef gehad. Op 16-jarige leeftijd, tijdens een christelijk tienerkamp, heeft hij bewust gekozen: ik geloof in Jezus als mijn persoonlijke Verlosser. Een bewuste keuze verandert elke relatie, ook de relatie met God. God is niet ‘iets’, geen ‘hogere macht’, maar Iemand, die nabij is, en ons bidden hoort en verhoort. Toch heeft Johan heeft zich ook verdiept in het Boeddhisme, maar de relatie met de levende God bleek en bleef sterker. Hij legt wel even fijntjes het verschil uit tussen Boeddhisme en Christendom. In het Boeddhisme zoekt men naar verlichting. Een christen gelooft: “dat het ware Licht, dat iedere mens verlicht, in de wereld is gekomen” (Joh. 1,9): dat is Kerstmis!



Als ex-bibliothecaris zie ik vaker de mens én zijn boeken. De boeken die een mens leest, spreken boekdelen over die mens. Het klinkt misschien merkwaardig, maar schrijvers die gelezen worden en titels vertellen óók iets over die ene lezende mens. Johan leest graag: getuigenissen, boeken met een boodschap en boeken over spiritualiteit, van Henri Nouwen bijvoorbeeld. Ook boeken over de mens en zijn (geestelijke) ontwikkeling. Hij noemt de katholiek geworden Scott Hahn, eerder overtuigd en grondig gevormd in de Calvinistische geest, die zich met een open hart toelagde op de studie van de Heilige Schrift. Heden ten dage is Scott Hahn een voor-aanstaand katholiek theoloog in de Verenigde Staten. Eén van zijn boeken ‘Rome Sweet Home’, met als ondertitel ‘Hoe de Bijbel ons de weg naar de Moederkerk wees’, is te leen in de pastorie-bibliotheek.

Lezen en studeren, je verdiepen, het gesprek met de Heer, blijven belangrijk in het leven. Zo studeert Johan al vier jaar theologie aan de Tiltenberg, onze bisdommelijke opleiding voor priesters, diakens en leken die zich met een zending willen inzetten voor de Kerk. Elke drie weken is er één studiezaterdag en per week vraagt deze studie één tot twee dagen thuiswerk. Johan gaat ook elke dinsdagavond naar de Charismatische Gebedsgroep, die binnenkort al veertig jaar bidzaam is in onze Dionysiusparochie. Zo'n avond lijkt op de bijeenkomsten van de eerste christenen, zoals beschreven in de Handelingen van de Apostelen: Gods woord en de liefde onder elkaar staan centraal, er is plaats voor de heilige Geest, er zijn momenten van gebed en Gods lof wordt gezongen. Dat laatste gebeurde ook in Betlehem: "Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft" (Lc. 2,13-14).

De moeder van Johan is in 2008 overleden en, toch wel bijzonder in deze tijd, zijn vader is voor de tweede keer getrouwd in 2012 - ook voor de Kerk. Minimaal één keer per jaar gaat Johan op retraite. Wat houdt dat in? Kort maar krachtig gezegd: je door God laten beminnen! Johan heeft verschillende hobby's: fotograferen, wandelen, schaken, gedichten schrijven. De kerstkaart die Johan voor dit jaar ontworpen heeft, bestaat uit drie delen: 1) een kerstboom met een cadeautje, 2) een kerststal met Jezus (Gods cadeau aan ons) in de kribbe en 3) het kruis van Jezus, óók een cadeau voor ons. Een nadenkertje!



Het Kerstfeest begint eigenlijk in Nazaret, waar de engel Gabriël aan Maria boodschapte: de Kerk viert het feest van 'Maria Boodschap' op 25 maart. En precies negen maanden later, op 25 december, wordt Jezus, de Zoon van God, geboren in Betlehem. Na enige tijd gaat de Heilige Familie terug naar Nazaret waar Jezus volgens de overlevering dertig jaar heeft gewoond en gewerkt als timmerman. Vervolgens is Hij drie jaar rondgetrokken. Als ik aan die drie jaar denk, denk ik altijd aan het lied: 'Hij ging van stad tot stad'. *Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: "Tot u ben ik gezonden.* En drie-en-dertig jaar na stal en kribbe eindigt het leven van Jezus op tien kilometer afstand van Betlehem: in Jeruzalem, de koningsstad! En daar is de houtzaag nog een keer, want het leven van Jezus eindigt aan een houten kruis! Nou ja, eindigt? Voor christenen is de dood toch een geboorte, een nieuw begin.

Johan en ik blijken ook een gemeenschappelijke ‘hobby’ te hebben. Nou ja, hobby? We doen het allebei wel graag: Gods woorden zichtbaar maken, Gods liefde zichtbaar maken, Gods menslievendheid zichtbaar maken. En niet alleen in de kersttijd. Tot slot een kerstgedicht van Johan Gierlings.

Wiljan Domen ✨

*Een Kind is ons geboren*

*Klein en teer werd een Kind geboren in de Kerstnacht  
Groeide op in wijsheid en welbehagen  
En werd een volwassen man  
Lang voorspeld en lang verwacht  
Als een lam werd Hij weggeleid  
En stierf aan het kruis  
Een leven vol van liefde werd Hem fataal  
Als een morgenster stond Hij op uit de dood  
En werd een licht voor ons allemaal  
Met Kerst werd dit Kind ons gegeven als een begin  
Een Zoon is Hij geworden  
Zie je jouw Redder er al in?*

**PRINTEN ✦ KOPIËREN ✦ DRUKWERK**

**URMAPRINT**  
*digitaal*

- ✦ GEBOORTEKAARTJES
- ✦ HUWELIJKSKAARTEN
- ✦ UITNODIGINGSKAARTEN
- ✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Stationsweg 42A - 1702 AG Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl  
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

**Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op [www.urmaprint.nl](http://www.urmaprint.nl)**



**U kunt heerlijk grieks eten in het  
grieks specialiteiten restaurant**



**DELPHI**

**Tevens kunt u gerechten meenemen  
Ook zijn er cadeaubonnen verkrijgbaar**

Middenweg 202 1701 GG Heerhugowaard  
Tel. 072 5747101 [www.delphirestaurant.nl](http://www.delphirestaurant.nl)

## **Garage van den Berg**

**Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's  
en onderhoud van alle merken**

- 35 jaar ervaring
- apk keuring benzine, diesel en hybride auto's
- schadeherstel
- storingsdiagnose
- banden, uitlijnen
- airco service
- uitlaatservice
- gratis haal- en brengservice

Stevinstraat 1a  
1704 RN Heerhugowaard  
Tel. 072 5713842  
[www.garagevandenbergh.nl](http://www.garagevandenbergh.nl)



**TOYOTA**



**RENAULT**



**OPEL**



**CITROËN**

*en vele  
andere ...*

## Boekje Open: Kerstverhalen

Elk jaar wordt het weer Kerstavond. Bij het vallen van de duisternis raken de straten leeg en zelfs in een stad als Amsterdam wordt het stil. Klokken luiden en kerkgangers beluisteren Lucas' kerstverhaal en overwegen de woorden van de psalmist (2,7): "Mijn Zoon zijt Gij. Ik heb U heden verwekt."

De Kersttijd is de periode waarin mensen meer nadenken over leven en dood, vriendschap en geborgenheid, vrede en tevredenheid, onschuld en zuiverheid. Zij worden even (bijna) als kinderen die elkaar gunnen kunnen. In de inleiding vertelt Antoine dat hij Kerst 2012 werd uitgenodigd om in Utrecht kerstverhalen voor te lezen. Hij vond de keuze van de verhalen niet groot of niet geschikt, omdat de christelijke boodschap er niet uitkwam. Toen ontstond het idee voor deze bundel 'Kerstverhalen'. Dit boek verhaalt ook het echte kerstverhaal uit de evangeliën van Lucas en Matteüs en daarna een bijdrage van Antoine Bodar zelf over zijn bezoek aan de kerststal van de Sint Jan in Den Bosch. In korte hoofdstukken verhaalt hij zijn gevoelens, beschouwend wat hij ziet, en mijmert over de beelden in de stal. Wie Antoine Bodar wel eens gehoord heeft, hij is een onderhoudend verteller. Daarna komen tal van andere schrijvers aan bod, o.a.: Bertus Aafjes, Leo Tolstoj, Gerard Walschap, Anna Blaman, Godfried Bomans, Vonne van der Meer. De verhalen zijn verdiepend naar thema en literair naar vorm. Dit boek is uitgevoerd met een mooie voorkant van het kerstgebeuren in kleur. Een geschikt kerstcadeau voor iemand die van bijzondere kerstverhalen houdt. ISBN 9789021143538. Het boek kost € 18,90.

Ada Bakker ★



### Adventsactie

De Adventsactie van de Nederlandse Bisschoppen is al even op stroom, en de deurcollecte in onze parochie is gehouden op 7-8 december. Toch geven we u nog graag de informatie over het project, waaraan we dit jaar in onze parochie aandacht besteden. Als u de collecte heeft gemist, en toch iets voor de mensen in Malawi over hebt, kunt u nog storten op de rekening van de Missiewerkgroep: 3269.10.034 of 65.31.00.000.

Het Afrikaanse Malawi is één van de armste landen ter wereld. Ver weg in het noorden ligt Kasongwe. Het is een afgelegen gebied in de Nkhamanga Vallei in het Rumph District. Er is geen elektriciteit en voor water moeten de mensen ver lopen naar een handpomp. Er is geen gezondheidszorg; de dichtstbijzijnde kliniek is veertien kilometer lopen. Openbaar vervoer is er ook niet: één keer per dag rijdt een oude truck, waarvoor de meeste mensen bovendien eerst kilometers moeten lopen. De inwoners van het gebied leven van eenvoudige landbouw en hebben nauwelijks een inkomen. Veel mensen zijn ziek en leven in grote armoede.

De mensen van Kasongwe vragen onze hulp bij de bouw van een basis-school. Ze hebben zelf al twee eenvoudige klaslokalen gebouwd, maar willen die uitbreiden tot een volwaardige school. Dat is hard nodig, omdat de omliggende scholen te ver zijn voor de jonge kinderen, die naar school moeten lopen. De meeste kinderen hebben geen schoenen en 's morgens niets te eten. Daarbij komt dat de zandwegen soms heet zijn door de brandende zon of dat de paden erg modderig zijn als het heeft geregend. Door deze moeilijke omstandigheden lukt het sommige kinderen niet om naar school te gaan; andere kinderen beginnen pas op acht- of negenjarige leeftijd aan school en stoppen na een paar jaar.



De ouders van Kasongwe willen graag dat hun jongste kinderen in de buurt naar school kunnen. Vandaar dat zij zelf twee klaslokalen hebben gebouwd, maar die voldoen nauwelijks. Er gaan bijna 300 kinderen naar deze kleine, geïmproviseerde school. Groep 1 en 2 krijgen les in de primitieve klaslokalen, groep 3 onder een boom. De Adventsactie wil samen met de gemeenschap van Kasongwe de school uitbreiden met twee klaslokalen, vier onderwijzershuizen, een klein kantoor en tien latrines. Daarnaast willen we de bestaande twee klaslokalen verbeteren. Er kunnen dan 400 kinderen naar school in Kasongwe. We willen vanuit de Adventsactie € 25.000 bijdragen.

De collecte op Missiezondag heeft het prachtige bedrag van € 744,19 opgebracht (vorig jaar € 604,23)! De voorlopige telling van de Vastenactie-opbrengst 2013 (Aswoensdag tot 1 juli ) komt op € 5749,81. Vorig jaar was dat over dezelfde periode € 7599,47. We hopen dat de donateursbrieven in het vierde kwartaal nog voor een inhaalmanoeuvre zorgen. Vanuit beide organisaties: hartelijk dank voor uw onmisbare steun!

Namens de Missiewerkgroep  
Siem van Langen ★

## Zingen is dubbel bidden: ook met Kerstmis

De Kersttijd is een tijd vol kerstmuziek. De teksten van deze liederen kunnen ons ontroeren, het gaat over de geboorte van een kind en dat spreekt ons aan. We herkennen allemaal de sfeer, die in deze tijd wordt opgeroepen. Mogelijk zien we daarom het Kerstfeest altijd als een hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De kerken zitten nooit zó vol.

Als kerkmusicus moet je er tijdens de Kerst attent op zijn, dat je bepaalde liederen in de kerk met de mensen samen zingt; anders dreigt er excommunicatie van de organist! Wij zingen bij voorbeeld: De herdertjes, Stille nacht, Nu sijt wellekome, t'Is geboren het Goddelijk Kind, en vele andere liederen, maar ook het Transeamus (Latijn).

Ieder land kent zijn eigen kerstliederen, dat geldt ook voor de eskimo's. Zij zingen waarschijnlijk niet: Het hagelde en sneeuwde en het was er zo koud. Ik heb ooit een Finse zangeres begeleid, prachtige kerstliederen, het zal wel over het Kerstkindje gegaan zijn, maar ik heb er geen woord van begrepen.

Pas in de 19e eeuw ontstaan de kerstliederen zoals wij die kennen. Waarom dan pas? Dat is een heel verhaal, dat nu te ver voert. Wel is duidelijk, dat men in de 19e eeuw voor het eerst kennis opdeed inzake de psyche van de mens en vooral van het kind. Men ontdekte in deze eeuw, dat mensen gevoelens hadden, dat mensen liefdevolle uitingen deden naar kinderen toe en naar elkaar (Romantiek). Voor het eerst zien we kinderkleding. Kijk maar naar schilderijen waarop kinderen werden afgebeeld: zij droegen vaak kleding van een volwassene, omdat een kind een gedeeltelijke volwassene was, eerst 1/8e, dan 1/4e, enz.

Pas toen het Christendom als een vrije godsdienst kon worden beleden, is een muzikale kerkelijke cultuur in de Kerk ontstaan. We kenden alleen wat we nu noemen het gregoriaans. Op zichzelf een enorm cultuurgoed en de basis van de gehele Europese muziek. Kerstliederen kwamen daar eerst niet in voor, ze zijn van veel latere datum. Puer natus est, een Kind is ons geboren, introitus van de dageraadsmis van Kerstmis. Men kende natuurlijk de naam van Maria wel als moeder van Christus, maar pas in de 8e eeuw ontstaat de Mariaverering, echter vooralsnog geen Ave Maria's, zoals wij die kennen. Wel in het gregoriaans (ons Wees Gegroet). Grote componisten hielden zich er eigenlijk niet mee bezig. Van Bach is het Weihnachtsoratorium bekend, maar geen Ave Maria.



Alle kerstliederen gaan over een Kind. Op het eind van de 18e eeuw wordt pas een boek geschreven over het gevoelsleven van een kind: Emile ou De l'education van Jean-Jacques Rousseau.

Alberdingk Thijm is de schrijver van 'De herdertjes' en zo zijn er meer literatoren, die zich bezig hebben gehouden met het schrijven van kerstliederen. 'Stille nacht' is een Duits lied. De componist Gruber begeleidde dat voor het eerst op een gitaar, begin 19e eeuw, omdat de muizen in kerk de blaasbalk van het orgel hadden weg gevreten! Door het kerkelijk kerstlied zijn ontelbare ander kerstliederen ontstaan, ook niet-kerkelijke, denk maar aan 'Jingle Bells'.

Ik wens u een goede Kerst en verwacht van u, dat u luid en duidelijk de kerstliederen in de kerk meezingt, als Henk of ik deze begeleiden.

Ton Klos ☆

**Met Oud en Nieuw vindt u in de kerk  
traditiegetrouw de huiszegen**

**20 C+M+B 14**

**om mee naar huis te nemen**



**Johan Griffioen**

**Brillen en Contactlenzen**

**www.johangriffioen.nl**

**Brandpunt 66 - 1705 SK Heerhugowaard**

**072 - 5710949 info@johangriffioen.nl**

**Stad van de zon - gratis parkeren**

# Puzzel

## Een wegstreepuzzel

op het einde van het jaar, symbolisch voor het wissen van alle minder fraaie herinneringen aan het vervlogen jaar, om na zinvolle feestdagen dapper met een schone lei te beginnen. Streep de gegeven woorden weg en er blijft een woord over dat past in deze tijd van het jaar. Dat is de oplossing, die binnen een maand door de brievenbus moet vallen van Jan Tamis, Van Hellemondstraat 50, 1701 ER Heerhugowaard of digitaal: j.tamis@ziggo.nl. Een extra kerststol siert de kersttafel van Martha Bakker, Vosmaerlaan 35; zij won het tientje.

	L	E	G	N	E	P	A	H	C	S	H	N	K		
Z	A	L	I	G	K	E	R	S	T	F	E	E	S	T	
W	D	E	O	R	T	S	L	E	Z	E	R	G	E	S	
E	N	N	I	F	O	R	R	R	E	I	D	N	E	R	
L	A	B	A	E							K	E	I	L	E
L	B	E	C	Z							E	R	N	S	K
E	L	T	A	O							R	S	O	N	L
K	U	L	S	J							S	S	K	E	B
O	T	E	P	G	E	B	O	O	R	T	E	E	R	O	
M	T	H	A	N	A	E	R	R	I	M	M	I	R	O	
E	K	E	R	S	T	K	I	N	D	A	I	R	A	M	
	C	M	W	I	E	R	O	O	K	N	H	D	T		

### weg te strepen

arrenslee-Betlehem-boom-Caspar-drie koningen-  
engel-ezel-geboorte-herders-Jozef-kameel-kerst-  
Kerstkind-kerstman-kribbe-Maria-mirre-os-rendier-  
schapen-ster-stro-tulband-wellekome-wierook-zalig kerstfeest-zand

## Vieringenrooster

za 14-12	19.00		samenzang
zo 15-12	10.00	3 <sup>e</sup> zo Advent A	Gemengd Koor
za 21-12	19.00		samenzang
zo 22-12	10.00	4 <sup>e</sup> zo Advent	Gemengd Koor
di 24-12	19.00	Nachtmis	Spirit
	21.30	Nachtmis	Cantory+Gemengd Koor
woe 25-12	10.00	Kerstmis	Cantory+Gemengd Koor
do 26-12	10.00	Tweede Kerstdag	Kisi
za 28-12	19.00		samenzang
zo 29-12	10.00	H. Familie	Gemengd Koor
di 31-12	19.00	Oudjaar	Cantory
woe 01-01	10.00	Maria, Moeder van God	Gemengd Koor
za 04-01	19.00		Cantory
zo 05-01	10.00	Openbaring des Heren	Gemengd Koor
za 11-01	19.00		samenzang
zo 12-01	10.00	Doop van de Heer	Gemengd Koor
za 18-01	19.00		Spirit
zo 19-01	10.00	2 <sup>e</sup> zo dhj A	Gemengd Koor
	11.30	Familieviering	Kisi
za 25-01	19.00		samenzang
zo 26-01	10.00	3 <sup>e</sup> zo dhj	Gemengd Koor
za 01-02	19.00		Cantory
zo 02-02	10.00	4 <sup>e</sup> zo dhj	Gemengd Koor

## Inhoud

	1	Rond Kerstmis
<b>Diaken Eelke Ligthart</b>	2	Kerstmis ... een bijzondere tijd
<b>Egbert Klaassen</b>	3	Van de Penningmeester
<b>Margot van der Kemp</b>	5	Nieuw lid Parochiebestuur
	6	Even bijpraten ...
	10	Familieberichten
	12	Paus kleurt Kerk
	15	Science Fiction?
	16	Paus antwoordt
		Nederlandse Bisschoppen
<b>Hans Comajta</b>	17	Een dagje Betlehem
<b>Herman Meegdes</b>	19	Het hart van de herders
<b>Sandra Ospina-Walberg</b>	20	Navidad in Colombia
<b>Wiljan Domen</b>	21	Ten huize van ...
<b>Ada Bakker</b>	25	Boekje open - Kerstverhalen
<b>Siem van Langen</b>	25	Adventsactie
<b>Ton Klos</b>	27	Zingen is dubbel bidden
<b>Jan Tamis</b>	29	Puzzel
	30	Vieringenrooster



**Kijkt u regelmatig op onze website?!**  
**[www.dionysiusparochie.nl](http://www.dionysiusparochie.nl)**  
**leuke foto of leuk nieuws voor de parochie-website?**  
**[pastoorfrank@dionysiusparochie.nl](mailto:pastoorfrank@dionysiusparochie.nl)**





## Stratenmakersbedrijf M. Koning

Van Veenweg 144

Tel. 06 - 13510338

1701 HL Heerhugowaard vanveenweg144@hotmail.com

Gespecialiseerd in:

- Sierbestrating
- Herbestrating
- Machinaal bestraten
- Shovel-, Kraan- & grondwerkzaamheden

- Plaatsen van schuttingen, beschoeiing & vlonders
- Ontwerp van uw tuin

Bel voor een vrijblijvende offerte!

Verf Behang Zonwering Gordijnen Vloeren Interieuradvies

**BREED**interieur

**600 m2 wooninspiratie**

Middenweg 284 1701 GK Heerhugowaard T: (072) 5711250

## Begraffenisvereniging „SINT BARBARA”

HEERHUGOWAARD-C.

### Tevens verzorging van crematies

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 4 juni 1969, nr. 63

Opricht 16 november 1934

Voor inlichtingen: J.A. INSING, secretaris, Rubensstraat 55, tel. 5740222

J. STAM, penningmeester, Middenweg 301, tel. 5716418

*Bij een sterfgeval (ook in een ziekenhuis) wende men zich UITSLUITEND tot de heer P.J.M. Sneek, Past. Meriusstraat 187, Spanbroek, tel. 0226-352198, die belast is met de regeling van de begrafenis of crematie.*

## **R.K. Parochie van de H.Dionysius**

Middenweg 248  
1701 GH Heerhugowaard  
072 - 57 11 292  
www.dionysiusparochie.nl

**Pastoor** 06 26 30 66 36  
**Frank Domen** pastoorfrank@dionysiusparochie.nl

**Diaken** 072 - 57 44 328  
**Eelke Ligthart** eelkeligthart@dionysiusparochie.nl

**Eucharistievieringen** zaterdag 19.00 uur  
zondag 10.00 uur  
maandag t/m vrijdag 09.00 uur

**Aanbidding** donderdag van 19.00 uur tót vrijdag 09.00 uur  
vrijdag 13.00 uur tót 22.00 uur  
de kapel in de pastorie is altijd 'open'

**Parochiebestuur** NL 63 RABO 0326 90 42 47 (ook voor misintenties)

**Kerkbijdragen** NL 78 INGB 0002 31 42 00 en  
NL 92 RABO 0326 91 27 46

**Pinksteractie** NL 64 INGB 0000 28 80 25

**MOV** NL 81 RABO 0326 91 00 34

**PCI** NL 18 ABNA 0589 06 76 56

**Kerkleden-  
administratie** wiljandomen@dionysiusparochie.nl

**Kerkhof** h.vd.knaap@dionysiusparochie.nl

**De volgende Dionysius in Beeld verschijnt op 30 januari 2014**

copij a.u.b vóór 19 januari sturen naar:  
parochieblad@dionysiusparochie.nl

Spreken mensen onduidelijk?  
Staat de tv te hard?  
Gaan gesprekken in gezelschap moeilijk?

Rutgers Hoortechniek is een zelfstandig audiciënspraktijk.  
Onze audiciëns zijn gespecialiseerd in gehooronderzoek  
en hoortoestel aanpassingen.

Laat uw gehoor eens GRATIS testen! Wij adviseren u  
over verschillende oplossingen om het gehoor weer  
optimaal te krijgen.

Vergoeding voor hooroplossingen 75%

Hooroplossingen worden voor 75% vergoed door de  
zorgverzekeraar. U betaalt zelf 25%.



Middenweg 177  
Heerhugowaard 072-5644288

maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur  
(lunchpauze 12.30 uur - 13.00 uur)

[www.rutgershoortechniek.nl](http://www.rutgershoortechniek.nl)