

Parochieblad  
Dionysiusparochie  
Heerhugowaard

jaargang 47 nr 1  
januari 2013



# Rik van Rixel

Uw Goudsmid & Ontwerper  
in onze parochie

---

## **VANUIT EIGEN ATELIER**

originale ontwerpen

verkleinen en vergroten van ringen

verlovings- en trouwringen

herinneringssieraden

onderhoud en reparatie

## **OUDE SIERADEN ZIJN GELD WAARD**

inkoop / verkoop / inruil van goud en edelstenen

waardebepaling en taxatie

## **GRATIS & VRIJBLIJVEND ADVIES**

---

**rikvanrixel@hotmail.com / 06 - 21 70 54 82**

---

# Kerkbalans 2013

## *Beste medeparochianen*

Traditiegetrouw kent onze Kerk, samen met de andere kerkgenootschappen in Nederland, de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Dit jaar onder het motto **'Wat is de Kerk mij waard'?**

Deze actie is voor onze kerk de belangrijkste bron van inkomsten en vormt hiermee het fundament van onze financiële huishouding, zeg maar ons huishoudboekje. Verleden week publiceerden een aantal dagbladen onder de kop **'Kerken op zwart zaad'** de zorgelijke financiële ontwikkelingen in de RK-Kerk en de PKN-gemeenten. Geheel tegen de landelijke stroom van ontkerkelijking en de daarmee gepaard gaande verminderde inkomsten in, blijven in onze parochie de inkomsten op een redelijk niveau.

In 2011 ontvingen we € 78.500,= en in 2012 zelfs € 80.627,= . Op zich een prima resultaat, waarvoor wij dan ook dankbaar en trots mogen zijn. Echter, het aantal deelnemende parochianen wordt jaar na jaar minder (de gemiddelde bijdrage weliswaar hoger) waardoor het fundament sterk verzwakt.

De grote zorg is dan ook het - per saldo - afnemend aantal kerkbijdragers. En de jonge gezinnen dan? Gelukkig kent onze parochie een aantal jonge gezinnen, die met regelmaat onze kerk bezoeken. Per definitie gezinnen met opgroeiende kinderen die, in tijden van prijs- en kostenstijgingen enerzijds en onvoldoende compensatie anderzijds, kritisch naar het besteedbaar inkomen zullen kijken. Toch is de hoop óók op deze parochianen gevestigd. Zij vertegenwoordigen immers de toekomst van onze parochie.

Laatst hoorde ik de opmerking: "Waar blijft toch al dat geld? Tienduizenden euro's kerkbijdragen, dat is toch zo slecht nog niet?" Zeker, het is veel geld, maar onderschat de enorme uitgaven niet. Misschien geven de volgende voorbeelden duidelijkheid over de uitgaven. Eigenlijk is het allemaal te vergelijken met uw eigen huishoudboekje, alleen zijn de bedragen aanzienlijk hoger. Neem nu de rekening voor de energie (gas/elektra). Wij zijn medio 2012 overgestapt naar een andere leverancier, hetgeen heeft geleid tot lagere kosten. Toch moeten wij iedere maand € 1.500,= aan energie betalen. Het hele jaar door. Per jaar € 4.000,= voor verzekeringen voor gebouwen/inventaris, etc. De salariskosten, kosten voor onderhoud of vervanging, zoals de houten zijgevel van de kerk, het dak van de sacristie, schilderwerk, etc. Zo maar een greep uit een aantal belangrijke posten. Het geeft duidelijk weer waar de schoen wringt.

Het lijkt wellicht in tegenspraak met het voorgaande ... toch er is geen reden tot pessimisme! Wel is realiteitsbesef geboden. Wat kunnen wij persoonlijk bijdragen? Welk bedrag kan en wil ik dit jaar aan de Kerkbalans besteden? Kan ik mijn periodieke (maandelijks/kwartaal/etc.) bijdragen aanpassen aan de inflatie? Stuk voor stuk vragen, waarop uzelf het antwoord moet geven. Weet dat uw bijdragen, ongeacht het bedrag of de frequentie, steeds in hoge mate worden gewaardeerd. Uitsluitend door uw inspanning zijn we in staat de toekomst van onze parochie te waarborgen en toont u concreet **wat de Kerk u waard is!**

Tot slot, in deze uitgave van Dionysius in Beeld vindt u de bekende acceptgiro. Alleen uw naam, rekeningnummer, handtekening, en het bedrag ontbreken nog. Mocht u gebruik willen maken van internet-bankieren dan gelden de volgende rekeningnummers van de Commissie Kerkbijdragen: (ING) 23 14 200 t.n.v. Adm. Kerkbijdrage St. Dionysiusparochie, of (RABO) 32 69 12 746 t.n.v. R.K. Parochiebest. H. Dionysius .

Namens de Commissie Kerkbijdragen  
Egbert Klaassen, penningmeester



### *De meest gestelde vragen over de Actie Kerkbalans*

#### *Wat is Kerkbalans?*

Kerken krijgen in Nederland geen subsidie van de overheid. Alle kosten moeten betaald worden uit giften van gelovigen. Kerkbalans is de jaarlijkse inzamelingsactie van vijf christelijke kerkgenootschappen voor de gewone uitgaven van de plaatselijke kerk: personeelskosten, onderhoud gebouw, gas, water, licht, etc.

#### *Waar is Kerkbalans?*

De Actie Kerkbalans wordt in het hele land gehouden, maar de opbrengst van de collecte is bestemd voor de plaatselijke parochie. Wat u geeft, komt niet in een landelijke pot, maar gaat rechtstreeks naar uw eigen parochiekerk. Zie de bank- en giro nummers als vermeld.

### *Waarom Kerkbalans?*

Kerken hebben het in deze tijd niet gemakkelijk. Veel mensen zijn met heel andere dingen bezig dan het geloof. Maar wie zich erin verdiept, ontdekt dat de Kerk staat voor waarden die ook over 20, 30 of 100 jaar nog van belang zijn. Met uw gift kan de Kerk ook in de toekomst blijven bestaan.

### *Wanneer is Kerkbalans?*

De Actie Kerkbalans wordt elk jaar in januari gestart. Dit jaar in het weekend van 19-20 januari. Aansluitend op de viering wordt informatie verstrekt die u ook terugvindt in ons parochieblad.

### *Hoe werkt Kerkbalans?*

Kerkbalans werkt in elke plaats een beetje anders. Wij sturen de parochianen, die Dionysius in Beeld ontvangen, een acceptgiro met een toelichting in het parochieblad. Belangrijk is dat u de Kerk waardevol vindt en een steentje wilt bijdragen.

### *Heeft Kerkbalans fiscale voordelen?*

Jazeker. Giften aan goede doelen of zogeheten organisaties tot algemeen nut (anbi's) zijn (deels) aftrekbaar van de belastingen. Uw bijdrage mag u in uw aangifte als een gift aan een anbi opgeven.

### *Waar vind ik meer informatie over Kerkbalans?*

Op de website [www.kerkbalans.nl](http://www.kerkbalans.nl) en de regelmatige berichten in Dionysius in Beeld.

## **"... en werd op de proef gesteld"**

Een belangrijk - en onmisbaar - verschijnsel in onze menselijke samenleving is, dat wij mensen en dieren en zaken testen. Kinderen moeten als ze klein zijn een leestest doen om te kijken of ze geen achterstand hebben. Heel onze schooltijd is een aaneenschakeling van

proefwerken en examens. Dieren en mensen worden 'getest' in wedstrijden. Materialen worden getest om te kijken of ze voor bepaalde doelen geschikt zijn. Soms is een test ook heel leuk. In een quiz wordt bijvoorbeeld de kennis van mensen getest. Soms kun je daar nog flink mee

winnen ook. Eigenlijk is heel ons leven een test. God kijkt wat wij kunnen en niet kunnen. En niet om ons meteen goed of af te keuren. Nee, zoals wij kinderen en jongeren begeleiden naar meer kennis en betere vaardigheden, zo wil God ons helpen groeien in onze liefde voor Hem en onze medemensen. Op woensdag 13 februari begint de Vastentijd. Op de eerste zondag van de Vasten horen wij over Jezus' beproevingen in de woestijn. Ook Hij werd getest om te kijken of Hij onder alle omstandigheden voor God zou kiezen. Dat betekent lang niet altijd de gemakkelijkste weg. Jezus had als Zoon van God de macht om stenen in brood te veranderen. Maar die 'vaardigheid' had Hij niet om Zichzelf te redden, maar ons. En sowieso wilde God, dat Hij zijn vasten ten einde toe zou volbrengen, opdat wij zouden weten, dat de mens niet leeft van brood alleen, maar ook van de gaven van God.

Ik hoop dat wij in de Veertigdagentijd, een tijd van méérwaarde, méér

tijd en aandacht nemen voor gebed, een of andere vorm van vasten, en voor het doen van goede werken: deze drie horen bij elkaar. Kijken wij niet werkeloos toe! Maar zien wij ook dat héél het leven een test is, en soms een beproeving. God laat toe, dat er van alles gebeurt in ons leven: blijde dingen, droevige of moeilijke dingen. En met al die dingen kunnen wij ons voordeel doen. Er blijkt uit waar wij al sterk in zijn. En wat wij nog niet zo goed kunnen. Als ons iets zwaar valt, worden wij dan niet boos of opstandig. Vragen wij God om zijn liefde, kracht en wijsheid. Vragen wij, dat Hij bij ons komt in de woestijn van het leven. Dan kunnen wij het samen met Hem volbrengen. Dan kunnen wij achteraf zeggen: Ik ben gegroeid. Ik ben méér christen geworden. Ik kan meer betekenen voor God en voor mensen. En ... wij kunnen er meer mee winnen dan met een quiz, namelijk het eeuwige leven. Ik wens jullie allemaal een vruchtbare tijd toe.

Pastoor Frank Domen



## Even bijpraten ...

### praktisch christen-zijn

Deze maand start weer een serie brede en verdiepende geloofsavonden - Gelovig leven anno nu - in de inmiddels wel bekende 'CaFE'-stijl. Inleiders zijn: Adri Kortekaas OSB (Abdij Egmond), Jannie en diaken Eelke Ligthart, Adriaan Rotteveel, Peter Zaat, diaken Frank Kamp, pastoor Frank Domen en Wiljan Domen. Voor het hele programma: zie elders in deze Dionysius in Beeld. Iedereen is welkom! U kunt natuurlijk ook één of meerdere avonden uitkiezen; alle avonden aanwezig zijn, 'moet' niet.



### Berekeningen Kaski

In de Analecta van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, óns Bisdom dus, staat een berekening van het Kaski, het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut.

	1970	2010	prognose 2020
Katholieken in ons Bisdom	720.000	465.000	398.000
Parochies	220	162	± 50 à 55
Kerkgangers	360.000	33.000	17.000
Kerkgang %	50%	7%	4,3%
Kerkgangers per gebouw	1700	170	x

Toch wel belangrijk om te weten en ook belangrijk om over na te denken, want misschien kunt ú het verschil maken: kerkgangers zijn belangrijk! Allereerst voor een gevoel van gemeenschap, maar óók om een kerkgebouw open te kunnen houden.

We weten het allemaal: in het leven is het geven en nemen. Dat geldt ook voor de Kerk. Veel mensen gaan niet meer naar de kerk, omdat ze er niets denken te vinden. Ze *némen* van het gebeuren ín de kerk niets mee naar huis. Ze hébben er niets aan, zeggen ze. Het lijkt of ze niets 'ontvangen': geen inspiratie, geen gevoel van gemeenschap. Maar dat kán anders worden door met een andere visie naar de kerk te gaan. Dan ga je iets *géven*: je aanwezigheid ... is inspirerend voor de gemeenschap. Je gééft dus je

aanwezig-zijn, dat bemoedigend werkt naar anderen toe. Wie dit weet vol te houden, zal op den duur ook iets gaan 'nemen', dat wil zeggen 'ontvangen'. We weten het allemaal: 'Het is zaliger te geven dan te ontvangen'. Géven is inspirerend, niet alleen naar anderen toe, maar op den duur ook voor jezelf.

### **vrijwilligersavond**

Dit jaar is de vrijwilligersavond op woensdag 24 april. Over enige tijd krijgt elke vrijwilliger natuurlijk een uitnodiging. We hopen, dat u de datum vast noteert.

### **e-mailadressen**

Onze kerkledenadministratie is grotendeels gedigitaliseerd. Als u wilt ... en als dit nog niet is gebeurd, dan zou het heel fijn én praktisch zijn als u uw e-mailadres stuurt naar: [wiljandomen@dionysiusparochie.nl](mailto:wiljandomen@dionysiusparochie.nl) - telefoonnummers (ook mobiele nummers) en e-mailadressen zijn dé moderne communicatiemiddelen van een parochie.

### **verjaardag pastoor Frank**

Op zondag 27 januari, van 15.30-17.30 uur, bent u van harte welkom voor een gezellig samen-zijn in het Parochiecentrum bij gelegenheid van de verjaardag van pastoor Frank.



### **EP-werkgroep godsdienstvrijheid**

Het Europees Parlement heeft een Werkgroep voor Vrijheid van Godsdienst en Geloof opgericht, meldt het christelijke weekblad 'Tertio'. Initiatiefnemers Peter van Dalen (CU) en Dennis de Jong (SP) willen godsdienstvrijheid meer op de Europese agenda zetten.

### **misintenties Pasen en Kerstmis**

Als u misintenties wilt opgeven voor Paaszaterdag, 30 maart, wilt u dan a.u.b. aangeven in welke viering uw intentie gelezen moet worden: de eerste viering is om 19.00 uur en wordt opgeluisterd door Spirit; de tweede viering om 21.30 uur wordt opgeluisterd door de Cantory.

Dit geldt ook voor de beide 'Nachtmissen' met Kerstmis: de eerste 'Nachtmis' - met Spirit - is altijd om 19.00 uur; de tweede - met het Gemengd Koor en de Cantory - is om 21.30 uur.

Als u uw intenties schriftelijk opgeeft, is het heel handig als u ook uw telefoonnummer vermeldt.



## Familieberichten

### Eerste heilige Communie

Tot nu toe hebben 23 communicantjes zich opgegeven. De viering van de Eerste heilige Communie is dit jaar op zondag 21 april om 10.00 uur. De bijeenkomsten worden geleid door Marja de Greeuw, Theresia Kamp, Maria Schoutsen en pastoor Frank Domen.

### Vormsel

En ongeveer 15 jongeren zullen op zaterdag 18 mei in Heiloo het Sacrament van het Vormsel ontvangen. Op vrijdag 11 januari was een hele geslaagde Vormsel-familie-avond, met na een woordviering in de dagkapel een gezellig samenzijn. Ursula van de Kraats, Jannie en diaken Eelke Ligthart en pastoor Frank zijn de leidinggevendenden.



### jubilea

Op donderdag 3 januari, tijdens de viering om 09.00 uur, hebben Leo en Corrie Borst-de Nijs hun 50-jarig huwelijksjubileum gevierd. Zij wonen in de Bickerstraat op nummer 68.

Op vrijdagavond 11 januari hebben Cor en Tiny Steur-van der Heijden (Ruysdaelstraat 27) hun 50-jarig huwelijksjubileum gevierd tijdens een viering in Hugo Oord.

### van ons is heengegaan

Wilhelmina Jozephina (Wil) Schellevis-Moonen is 84 jaar geworden en overleden op 31 december 2012. Zij woonde in de Mikadofazant op nummer 21. Op 5 januari was voor haar een woordviering in het crematorium in Schagen.

Deze Familieberichten zijn gemaakt op donderdag 17 januari 2013

**U kunt van bijvoorbeeld de trouwring van uw overleden dierbare een prachtig hand-vervaardigd herinneringssieraad laten maken.  
zie de advertentie van Rik van Rixel**

# Begrafenisvereniging „SINT BARBARA”

HEERHUGOWAARD-C.

## Tevens verzorging van crematies

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 4 juni 1969, nr. 63

Opgericht 16 november 1934

Voor inlichtingen: J.A. INSING, secretaris, Rubensstraat 55, tel. 5740222

J. STAM, penningmeester, Middenweg 301, tel. 5716418

*Bij een sterfgeval (ook in een ziekenhuis) wende men zich UITSLUITEND tot de heer P.J.M. Sneek, Past. Meriusstraat 187, Spanbroek, tel. 0226-352198, die belast is met de regeling van de begrafenis of crematie.*



## MEMORIAL GEDENKTEKENS *Voor een blijvende herinnering*

Het uitkiezen van een gedenkteken is een zeer emotionele en persoonlijke aangelegenheid. Elk mens is immers uniek.

De medewerkers van Memorial staan u bij met persoonlijke aandacht en begeleiding om deze moeilijke keuze te maken.

- ✓ Traditionele grafmonumenten  
Vanaf € 1800.00 incl. plaatsen,  
fundering en belettering
- ✓ Monumenten naar eigen ontwerp
- ✓ Unieke collectie ruwe stenen,  
zwerfkeien
- ✓ Sierurnen, handgemaakte urnen
- ✓ Assieraden

### Openingstijden

Ma t/m vr 10.00 uur - 17.00 uur

Za 10.00 uur - 16.00 uur

Boekel 37A

1921 CE Akersloot

Tel. 072 - 5330691

[www.memorialgedenktekens.nl](http://www.memorialgedenktekens.nl)

# Gelovig leven anno nu

## 'Walk the talk'



*acht verdiepende geloofsavonden over 'het evangelie concreet maken'*

<b>datum</b>	<b>thema</b>	<b>inleider</b>
23 januari	Rust en regelmaat in de wereld	Adri Kortekaas OSB
30 januari	Dient de Heer met vreugde	diaken Eelke Ligthart
6 februari	Wandelen met de Heer	Wiljan Domen
27 februari	De Kerk - Lichaam van Christus dat zijn wij	Adriaan Rotteveel
6 maart	Geloof en gezondheid	Peter Zaat
13 maart	Leven is ook sterven	Jannie Ligthart
3 april	Het Sacrament van de Zieken	pastoor Frank Domen
10 april	De oude en de nieuwe mens	diaken Frank Kamp

### **programma**

19.30 uur      koffie/thee  
20.00 uur      inleiding  
20.30 uur      pauze  
20.45 uur      gesprek in kleine groepen  
21.30 uur      einde

*Als u één of meerdere, maar niet alle avonden wilt komen, géén probleem!*

## Interkerkelijke Koren- en Zangavond

Op zondagavond 7 april is de jaarlijks terugkerende  
Interkerkelijke Koren- en Zangavond in onze kerk

Met medewerking van:

Interkerkelijk Mannenkoor Edoza uit Sneek o.l.v. Jan Hibma  
Ritmisch Koor uit Heerhugowaard De Noord o.l.v. Trudy Hand  
Kinderkoor His Kids uit Broek op Langedijk  
Wordship Sjaloom - Ensemble Sonore

Esther Burgstra, sopraan  
Danielle van den Berg, panfluit  
Dub de Vries, orgel  
Arie Horst, piano

Aanvang 19.00 uur  
Toegang gratis  
Er is een collecte



## Ten huize van ...

Je zou het niet zeggen als je haar ziet, maar Nel van Santen-Westgeest bereikt in 2014 de leeftijd van 80 jaar. Nel heeft iets met 'grote getallen', zegt ze zelf. Grote getallen zijn heel bijbels: Jezus zegt ons dat we 70 maal 7 keer moeten vergeven; Matteüs verhaalt over de kwijtschelding van een schuld van 10.000 talenten; Jezus veranderde 6 kruiken, elk met een inhoud van ±100 liter, water in wijn; in het Boek van de Openbaring wordt een 1000-jarig Vrederijk voorspeld.

Wat de grote getallen van Nel betreft: ze is nu 44 jaar bij de EHBO, waarvan ze 35 jaar EHBO-les geeft in groep 8; Nel heeft 19 jaar bij de Thuiszorg gewerkt; ze organiseert al 40 jaar de Avondvierdaagse; ze is 20 jaar lid van 'onze' Cantory én 17 jaar van 'ons' Gemengd Koor; en afgelopen Kerst hielp Nel 20 jaar bij de grote bloemschik-evenementen in onze kerk; en dan de KBO nog ... 'pas' 3 jaar zorgt Nel voor het 'lief en leed', organiseert de reizen en schrijft de stukjes rond alle 'rouw en trouw'. Nel doet nóg meer ... maar dat wordt echt te veel om op te noemen. Bovendien had en heeft ze alle nodige tijd voor 3 zoons en 7 kleinkinderen (6 jongens en één meisje).

Nel is geboren in Den Haag en Harry, haar overleden man, in Rotterdam. Nel en Harry hebben elkaar leren kennen via vrijwilligerswerk voor de a-sociale jeugd, dat ze elk in hun eigen geboorteplaats deden. Boefjes en schoffies waren het! Nel ging op huisbezoek bij de betreffende gezinnen en was ook betrokken bij de voor deze jeugd georganiseerde kampen. Nel: "Er was maar één manier om ze in bed te krijgen. Je schreeuwde: Als je nu niet - **piep** - als de - **piep** - maakt dat je in bed komt, dan - **piep** - ik je de deur uit!" Een vrijwilligersbijeenkomst heeft Nel en Harry bij elkaar gebracht. Nog preciezer een spel: douaniers moesten boeven vangen. "Ik heb je", zei douanier Nel tegen boef Harry. En zo is het gebleven!



Nel hééft iets met kinderen. Ook heel bijbels: "Laat de kinderen toch tot Mij komen en houdt ze niet tegen", zei Jezus eens tegen zijn leerlingen toen die de kleintjes bars afwezen (Mt. 19,13-15). Ze heeft, duidelijk met een roeping, gewerkt in de kinderverzorging (nu crèche). Maar wat is de tijd veranderd: ouders en kinderen, opvoeding, manieren. Nel zei eens tegen haar kleindochter: "Je bent bij mij op bezoek, hoor, leg dat mobieltje nu eens weg". Even later ging het gesprek over de drie koningen en Nel kon niet zo snel op de naam van de derde koning komen. "Wacht maar, oma". Daar was het mobieltje weer ... . "Melchior, oma!" Hier is enige voetbalwijs-

heid van toepassing: 'leder nadeel heb z'n voordeel' (Cruiffiaans: uniek taalgebruik; er staat dus géén typefout in deze zin)!

Harry van Santen was werkzaam in de metaalindustrie, later bij de Hoogovens in Velsen-Noord. Nel en Harry woonden eerst in een appartement in Beverwijk. De Jozefkerk aan de Laan der Nederlanden, hun toenmalige parochiekerk, hebben ze mee helpen opbouwen. Een paar jaar geleden is deze kerk afgebroken. Wat is de tijd veranderd: hoeveel mensen hebben toentertijd kerken helpen opbouwen die nu, tijdens hun leven, al weer zijn afgebroken!

In 1966 verhuisde de familie Van Santen naar Heerhugowaard, naar een eengezinswoning in de Bilderdijkstraat.: toen allemaal nieuwbouw met veel kinderen. Nel is overigens nog steeds 'tante Nel' voor de buurtkinderen.



Heerhugowaard

3

"O, wat een leuk kerkje" ... . Aanvankelijk dacht Nel, dat de Ontmoetingskerk (tegenover de Aldi) aan de Middenweg hun nieuwe parochiekerk was. Gelukkig is toch de Dionysiuskerk gevonden!

In 1998, vlak voor Kerstmis, een echt familiefeest!, is Harry onverwacht overleden. Hij was al langer 'niet lekker', maar de oorzaak werd maar niet duidelijk. Toen hij uiteindelijk toch werd opgenomen in het MCA, vóelde Nel dat het niet goed ging. Na overleg met de dokter, ging ze de familie bellen. Toen Nel terugkwam op de afdeling ... was Harry overleden: hij bleek achteraf acute leukemie te hebben. De dood is vreselijk, maar géén afscheid kunnen nemen, maakt de dood nóg pijnlijker. Toch heeft de dood van Harry een soort gouden randje. In 1998, vlak voor Kerstmis werd ook kleindochter Esmee Aimee, veel te vroeg, geboren. Een levensgevaarlijke situatie. Volgens Nel heeft Harry gedacht: "Ik geef mijn leven voor mijn kleindochter". Heel bijbels: je leven geven voor iemand! *Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor ...* staat in hoofdstuk 15 van het evangelie van Johannes.

Kleindochter Esmee Aimee van Santen kreeg er daarom een derde naam bij: Harryette! Vader Peter moest er voor naar Amsterdam, waar Esmee Aimee ter wereld was gekomen en al ingeschreven stond: een derde naam toevoegen was mogelijk. Esmée Aimé Harryette van Santen: eerst een zorgenkind, nu een gezonde kleindochter. Opa Harry van Santen was en is goud waard, zijn leven en sterven kostbaar in Gods ogen. Ook in de (gelovige) ogen van Nel.

De plotselinge dood van Harry kwam aan als een hele harde klap. Je lijkt knock-out geslagen. Nel mist hem nog steeds. Maar, écht Nel, alle goede werken moeten doorgaan!

Nóg een groot getal: Nel heeft 12 jaar (vóór en ná de dood van Harry) een inmiddels overleden Huntington-patiënt verzorgd en begeleid tijdens de jaarlijkse vakantieweek, georganiseerd door de Vereniging van Huntington. De ziekte van Huntington is een erfelijke ziekte, die bepaalde delen van de hersenen aantast. Sommige mensen die deze ziekte hebben, kunnen niet meer praten. Anderen hebben geen of nauwelijks controle over hun bewegingen. Toch kon Nel soms nog uit die beperkte bewegingen opmaken, dat iemand als leraar werkzaam was geweest, of een koor had gedirigeerd. Heel bijzonder. En heel bijbels: zorgen voor de zieke medemens. Voor de medemens, die door een beperking geïsoleerd dreigt te raken. De



'Huntington-week' was de mooiste week van het jaar, volgens Nel. En dan bedoelt Nel: de mooiste van de vier vakantieweken per jaar, die ze met zieke, bejaarde en eenzame mensen maakte in georganiseerd verband.

Nel vindt onze gelovige gemeenschap en veel 'samen doen' in de Dionysiusparochie belangrijk. Als gelovig mens dóet ze daarom veel voor Kerk en maatschappij. In 2008 is Nel, heel terecht, koninklijk onderscheiden voor haar werk voor de gemeenschap in Heerhugowaard. Het is inmiddels wel duidelijk, denk ik: Nel gaat weldoende rond, zoals van de Heer zelf geschreven staat. Nel van Santen-Westgeest is dus een **heerlijk** iemand - lijk de Heer, ze lijkt op de Heer. Na zo'n bezoekje denk je: Wat is het leven toch mooi! Heerlijk!

Wiljan Domen



## Bezoekersgroep

Dit is een nood-oproep van de Bezoekersgroep. Door ziekte van twee van onze werkgroepleden is de Bezoekersgroep geslonken tot zes personen, inclusief de pastoor en de diaken. Vorig jaar zijn we begonnen om onze 80+ parochianen te bezoeken. Tijdens de bezoeken merken we, dat deze betrokkenheid van de parochie met hen op prijs gesteld wordt. We zijn een grote parochie en er zijn veel bezoeken af te leggen. U begrijpt dat dat voor een kleine Bezoekersgroep bijna niet te doen is. Daarom deze oproep!!! De kleine moeite van het bezoeken van een medeparochiaan, zal u veel voldoening schenken. Voor meer informatie kunt u terecht bij:

- 1) pastoor Frank Domen (06 -26 30 66 36); u kunt hem ook aanspreken na de viering achter in de kerk, of bij:
- 2) Jannie Ligthart, coördinator van de Bezoekersgroep (57 44 328).



## Adventsactie 2012 en Memisa

Een record!!! De deurcollecte voor de bisschoppelijke Adventsactie, die gehouden is op 15-16 december, heeft het recordbedrag van € 1076,13 opgeleverd. We kunnen ons niet herinneren, dat de Adventsactie ooit zo'n fantastisch bedrag opbracht!!! Namens de ontheemde kinderen in Honduras, en de zusters Franciscanessen die hen verzorgen: heel hartelijk dank voor uw royale steun!!! Het internaat kan nu worden gerenoveerd, zodat de kinderen een goed en veilig onderkomen krijgen.

Een nieuwe vraag om uw hulp dient zich alweer aan: op 2 en 3 februari zal de jaarlijkse deurcollecte voor de Memisa worden gehouden. Uw steun wordt gevraagd voor projecten van de Memisa in Derde Wereldlanden, speciaal gericht op betere zorg voor moeder en kind. Het gaat om het terugdringen van sterfte van baby's en hun moeders door betere voorlichting, om pre- en postnatale zorg, en het opzetten van kleine kraamklinieken en de opleiding van verloskundigen. Van harte aanbevolen!

Namens de Missiewerkgroep  
Siem van Langen



# Kapsalon Soumo

**Knippen: Dames en Heren**

Permanent, Föhnen – Watergolf, Kleuren, Bruid kapsel,  
Wenkbrauw epileren, Epileren hele gezicht (met garen en pincet)

Sousan Mottawali  
Averkampaan 34  
1701 VL Heerhugowaard  
Tel:0644547844

Wassen, Knippen, Stijlen 15,00 Euro

Ik werk het liefst op afspraak!

**PRINTEN ♦ KOPIËREN ♦ DRUKWERK**



- ♦ GEBOORTEKAARTJES
- ♦ HUWELIJKSKAARTEN
- ♦ UITNODIGINGSKAARTEN
- ♦ ZAKELIJK DRUKWERK

Stationsweg 42A - 1702 AG Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl  
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

**Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op [www.urmaprint.nl](http://www.urmaprint.nl)**



*Johan Griffioen*

Brillen en Contactlenzen

[www.johangriffioen.nl](http://www.johangriffioen.nl)

Brandpunt 66 - 1705 SK Heerhugowaard

072 - 5710949 info@johangriffioen.nl

Stad van de zon - gratis parkeren

## Zingen is dubbel bidden

Maandelijks streef ik er naar om in Zuyder Waert, het tehuis dat iedere Heerhugowaarder kent, op een bepaalde afdeling, muziek te maken. Ik speel dan licht klassieke muziek, maar vaak ook enige liederen uit de bundel 'Kun je nog zingen, zing dan mee!' Het is ontroerend te zien hoe fijn deze mensen dat vinden en vaak ook meezingen. Niet één, maar soms alle coupletten zingen ze doorgaans van buiten mee. Het herinnert ze aan de tijd, dat ze nog op de lagere school deze liederen hebben geleerd.

Na wat ik heb vernomen, is gebleken dat het hersengedeelte van dementerende mensen - waar de muziek wordt opgeslagen - in veel gevallen minder achteruitgaat dan andere delen in het hoofd. Als bewoners ooit op een koor hebben gezeten, merk ik dat ze meezingen. Verschillende koorleden van de Dionysiusparochie luisteren ook regelmatig de kerkdiensten in Zuyder Waert met hun gezang op.

Ga eens mee met één van de koorleden naar de Dionysiuskerk: zo maar op maandagavond (Cantory) of dinsdagavond (Gemengd Koor); meteen lid worden van een koor is best wel moeilijk. Eerlijk gezegd, ik durf het zelf ook niet. Maar je wordt goed opgevangen en je leert ook goed zingen.

Ton Klos 🎵 🎶



### Boekje Open

Deze keer twee kleine boekjes, kleine pareltjes, die heel inspirerend zijn en te vinden achter in de Mariakapel.

Het ene is: De vlam van liefde uit het Onbevlekt Hart van Maria. Dit is een al wat ouder boekje, maar Maria biedt een nieuwe en kostbare genade aan: de vlam van liefde uit haar Onbevlekt Hart, om zelf te ontvangen en vervolgens door te geven. Maria vraagt regelmatig dat wij zouden bidden en aanbidden in deze voor vele mensen zware tijden: Maria heeft ons daarbij nodig. Het is mooi, dat we al met de Aanbedding zijn begonnen op donderdagavond tot vrijdagnacht. Dit boekje wil daarbij helpen om met geloof en ver-

trouwen verder te gaan op deze weg. Op de achterkant ook een Rozenkrans van het Hart van Maria. Het boekje kost € 0,50.

Het andere boekje is een hulp voor het Rozenkransgebed, zowel een uitgave voor volwassenen (Bidden met Maria, de Moeder van de Heer) als voor kinderen (Kinderen van God bidden met Maria). De afbeeldingen zijn gelijk. Deze helpen om er beter met je gedachten bij te blijven.

Voor de kinderen wordt eerst de rozenkrans uitgelegd, met zelfs de melodie van Fatima erbij. Dan bij ieder geheim een afbeelding, een couplet van het lied, een stukje uit de Bijbel en een gebedje.

De uitgave voor volwassenen heeft ook, na de inleiding, het verloop van een rozenhoedje en daarna bij ieder geheim een afbeelding, een couplet van het Fatimalied en een gebed. Op het eind de litanie van Maria en het gebed tot Sint Jozef. Deze twee boekjes kosten elk € 0,80.

Ada Bakker

## **Vaticanium II op de Tiltenberg**

In de maanden november en december 2012 heb ik een cursus 'Vaticanium II' gevolgd op de Tiltenberg te Vogelenzang, en dat was echt de moeite waard. Het was schitterend. Omdat er in de eucharistieviering vaker gesproken wordt over ... 'Na het Tweede Vaticaans Concilie', was ik benieuwd wat dat concilie precies inhoudt en wat een concilie precies is. Een concilie (Latijn: concilium, samenkomst, vergadering) is een vergadering van regionale christelijke leiders of ambtsdragers. De term Concilie werd aanvankelijk uitsluitend gebruikt als benaming voor de gezamenlijke bijeenkomsten van christelijke patriarchen tussen de jaren 325 en 787 van onze jaartelling.

Sinds het Eerste Vaticaans Concilie slaat het woord concilie in het bijzonder op de vergadering van de Rooms-Katholieke bisschoppen onder leiding van de paus.

Nu ben ik veel wijzer geworden: er zijn diverse concilies naar voren gekomen, zo ook het eerste oecumenische concilie - dat is het Concilie van Nicea in 325. Het werd bijeengeroepen door keizer Constantijn de Grote, tijdens het pontificaat van Paus Silvester I en was een samenkomst van

318 bisschoppen. Hier werd de officiële leer van de toenmalige Kerk en van de latere Rooms-Katholieke en Oosters-Orthodoxe Kerken vastgelegd. Maar het draaide allemaal om het Tweede Vaticaans Concilie en om de toen gepubliceerde documenten: Lumen Gentium bijvoorbeeld - Christus is het Licht van de volkeren, betekent de titel.

De cursus werd gegeven door de hulpbisschop Mgr. J. Hendriks, die het fantastisch kan brengen. Mgr. Hendriks weet zoveel over het (katholieke) geloof en voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Kerk is deze cursus echt de moeite waard. Het is echt een genot en een eer om van Mgr. Hendriks les te krijgen.

Dus voor iedereen een aanrader: een cursus of opleiding volgen op de Tiltenberg: het is een verrijking van je geest en het brengt je dichter bij God, je liefde voor de Heer wordt groter.

Niels Buiten



## **Programma KVG Heerhugowaard-Centrum**

Als u dit leest, is onze eerste avond al voorbij.

Op 13 februari is er een excursie naar Tulpenbedrijf Munster in Slootdorp.

Op 20 februari is de jaarvergadering. Na de pauze komt de Lourdeswerkgroep vertellen over bedevaarten naar Lourdes.

Op 20 maart geeft Ans v.d. Hoorn een lezing over geuren.

Op 27 maart gaan we op excursie naar Agriport (paprika's) in Middenmeer.

Op 17 april is Rosalien Fiedeldij-Dop aanwezig: 'Erochique door de eeuwen heen', waarbij een borreltje niet ontbreekt.

Op 25 april gaan we een dagje uit met de bus naar de 'Engelse tuinen' en de yakult-fabriek in Almere.

Onze avonden beginnen om 19.45 uur en vinden plaats in het zaaltje aan de Van Duivenvoordestraat 54, tenzij anders vermeld.

Mocht u belangstelling hebben voor het KVG, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter (57 13 761) of de secretaris (57 14 446).

## Bedevaarten Lourdes 2013

*met de Lourdeswerkgroep 't Veld e.o.*

### *9-daagse busreis van 8 t/m 16 mei*

Als Lourdeswerkgroep 't Veld e.o. zijn we al weer begonnen met inschrijvingen voor de reizen in 2013. We willen gehoor geven aan de vele verzoeken om ook eens Bernadette in Nevers te bezoeken. Daarom gaan we in mei met een bus naar Lourdes. We bezoeken op de heenweg de Middel-eeuwse plaats Rocamadour. Na ons bezoek aan Lourdes reizen we terug langs Bernadette in Nevers. Deze reis wordt pastoraal begeleid door Marion Bleeker. Het wordt een gecombineerde reis van vakantie vieren en pelgrimeren. Omdat we Rocamadour bezoeken, moet u voor deze reis wel goed ter been zijn.

### *6-daagse vliegreis van 3 t/m 8 september*

De week is volledig verzorgd en iedereen die Lourdes wil bezoeken, geven wij de mogelijkheid om met ons mee te gaan. Bent u moeilijk ter been of is wandelen voor u te vermoeiend, dan zorgen wij dat u gebruik kunt maken van een rolstoel met begeleider. Deze reis wordt pastoraal begeleid door Theo Vertelman.

### *voor informatie en/of aanmelden*

Ina van Schagen	072-5712020	Heerhugowaard-Noord
Jan Verkroost	072-5742743	Heerhugowaard-Zuid
Jannie Ligthart	072-5744328	Heerhugowaard-Centrum

Stichting Lourdeswerkgroep 't Veld e.o.  
Veenhuizerweg 31  
1704 DP Heerhugowaard  
072 57 120 20  
E [tedinavanschagen@hetnet.nl](mailto:tedinavanschagen@hetnet.nl)  
Bankrekening nr. 12 86 76 280  
K.v.K. Alkmaar 37 12 84 96



## **Bedevaarten naar Beauraing in 2013**

Beauraing is een kleine stad met ongeveer 10.000 inwoners en ligt aan de rand van de Belgische Ardennen. Het is een plaats waar Maria van 29 november 1932 tot 3 januari 1933 drie en dertig maal is verschenen aan vijf eenvoudige kinderen. Drie kinderen van de Familie Voisin en twee kinderen van de Familie Degeimbre. Maria heeft toen aan hen gevraagd om veel te bidden, om een kapel te bouwen, en dat men hier ter bedevaart zal komen. Maria wordt hier vereerd als de Moeder met het Gouden Hart. Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als christenen enkele dagen samen met elkaar tot bezinning te komen. We leven in een wereld, waarin we dagelijks overspoeld en meegetrokken worden in een stroom van schokkende beelden en onthutsende berichten. Als gelovige christenen vinden we maar moeilijk de tijd, rust en stilte, die nodig zijn voor inkeer in onszelf, voor contact met God en voor gebed.

Onze meerdaagse bedevaarten maken stilte, rust en bezinning mogelijk. Op deze wijze proberen we samen met u gehoor te geven aan de oproep van Maria "Dat men ter bedevaart kome."

Ook in 2013 organiseert het Nederlands Beauraing Comité pro Maria Bisdom Haarlem-Amsterdam weer drie bedevaarten en een bedevaart met Extra Zorg naar Beauraing in België.

De data van de bedevaarten in 2013 zijn:

zaterdag 27 april t/m dinsdag 30 april  
dinsdag 4 juni t/m vrijdag 7 juni  
woensdag 21 augustus t/m zaterdag 24 augustus

Tevens is er van dinsdag 4 t/m vrijdag 7 juni een Extra Zorgbedevaart, speciaal bestemd voor degenen, die moeilijk ter been zijn en/of extra hulp nodig hebben. Voor hen rijden touringcars met liftvoorziening. Deze Extra Zorgbedevaart staat onder leiding van een priester, een arts, verpleegkundigen en brancardiers.

Vrijwilligers, die verpleegtaken of verzorgingstaken of huishoudelijke taken op zich willen nemen, zijn welkom. Informatie hierover kunt u inwinnen bij onderstaande adres. Mocht u aan de oproep van Maria gehoor willen geven of wilt u meer informatie, neem dan contact op met:

R.M. de Lange-Vlaar, Van Santenlaan 61, 1701 BV Heerhugowaard  
072 - 57 10 294 of 06 - 10 30 83 15  
rm.delange-vlaar@quicknet.nl

## Puzzel

### Bezige Bijen

zo zou je de inmiddels vertrouwde kring van puzzelaars kunnen noemen, die ons natuurlijk in het komende jaar met talrijke oplossingen zal blijven bestoken. Een goed voornemen en aan bijen denkend, schotelen we jullie daarom een honingraat voor. Elk woord begint links van het getal en moet met de klok mee worden ingevuld. De zoete honing is misschien het tientje als prijs, waarmee ditmaal de familie Zaat van de Paulus Potterstraat 12 dankzij de 'kerstklokken' ging strijken. Tel na het oplossen het aantal E's. Dat is de oplossing die vóór 15 februari in de brievenbus moet liggen van Jan Tamis, Van Hellemondstraat 50, 1701 ER Heerhugowaard. Het mag ook digitaal via [j.tamis@ziggo.nl](mailto:j.tamis@ziggo.nl).



1. lesruimte 2. muzikale hulde in de morgen 3. hekel 4. afdeling  
5. sinds 6. lid van verdienste 7. zitting 8. gebied 9. uitgave 10. warm-  
waterbron 11. geraamte 12. plaats in Zuid-Holland



## Vieringenrooster

*Gods liefde en ons geloof samen 'vieren' in de kerk*

za	26-01	19.00		Spirit
zo	27-01	10.00	3 <sup>e</sup> zo dhj C	Gemengd Koor
za	02-02	19.00		Cantory
zo	03-02	10.00	4 <sup>e</sup> zo dhj	Gemengd Koor
za	09-02	19.00		samenzang
zo	10-02	10.00	5 <sup>e</sup> zo dhj	Gemengd Koor
woe	13-02	19.00	Aswoensdag <i>vasten- en onthoudingsdag</i>	Gemengd Koor
za	16-02	19.00		samenzang
zo	17-02	10.00	1 <sup>e</sup> zo 40-dagentijd	Gemengd Koor
		11.30	Familieviering	SalTierra
za	23-02	19.00		samenzang
zo	24-02	10.00	2 <sup>e</sup> zo 40-dagentijd	Gemengd Koor
za	02-03	19.00		Cantory
zo	03-03	10.00	3 <sup>e</sup> zo 40-dagentijd	Gemengd Koor
za	09-03	19.00		samenzang
zo	10-03	10.00	4 <sup>e</sup> zo 40-dagentijd	Gemengd Koor
za	16-03	19.00		samenzang
zo	17-03	10.00	5 <sup>e</sup> zo 40-dagentijd	Gemengd Koor
di	19-03	09.00	H. Jozef	samenzang
za	23-03	19.00	Palmzaterdag	Gemengd Koor
zo	24-03	10.00	Palmzondag	SalTierra



## Inhoud

Egbert Klaassen	Kerkbalans 2013	1
Pastoor Frank Domen	“en werd op de proef gesteld”	3
Een bijpraten ...		5
Familieberichten		7
Gelovig leven anno nu		9
Interkerkelijke Koren- en Zangavond		10
Ten huize van ...		11
Bezoekersgroep		14
Siem van Langen	Adventsactie 2012 en Memisa 2013	14
Ton Klos	Zingen is dubbel bidden	16
Ada Bakker	Boekje Open	16
Niels Buiten	Vaticanum II op de Tiltenberg	17
Programma KVG Heerhugowaard-Centrum		18
Bedevoarten Lourdes 2013		19
Rina de Lange-Vlaar	Bedevoarten naar Beauraing in 2013	20
Jan Tamis	Bezige Bijen-puzzel	21
Vieringenrooster t/m Palmzondag		22

# Garage van den Berg

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's  
en onderhoud van alle merken

- 35 jaar ervaring
  - apk keuring benzine, diesel en hybride auto's
  - schadeherstel
  - storingsdiagnose
  - banden, uitlijnen
  - airco service
  - uitlaatservice
  - gratis haal- en breng-service
- Stevinstraat 1a  
1704 RN Heerhugowaard  
Tel. 072 5713842  
[www.garagevandenbergnl](http://www.garagevandenbergnl)



TOYOTA



RENAULT



OPEL



CITROËN

en vele  
andere ...

## **R.K. Parochie van de H.Dionysius**

Middenweg 248  
1701 GH Heerhugowaard  
072 - 57 11 292  
www.dionysiusparochie.nl

### **pastoor Frank Domen**

06 26 30 66 36  
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl

### **diaken Eelke Ligthart**

072 - 57 44 328  
ed.ligthart@quicknet.nl

### **eucharistievieringen**

zaterdag 19.00 uur  
zondag 10.00 uur  
maandag t/m vrijdag 09.00 uur

### **Aanbidding**

elke donderdag van 19.00 uur tót vrijdag 23.00 uur

### **Parochiebestuur**

giro 28 80 25 - Rabobank 32 69 04 247 (ook voor misintenties)

### **Commissie Kerkbijdragen**

giro 23 14 200 - Rabobank 32 69 12 746

### **Werkgroep Missie en Ontwikkelingssamenwerking**

Rabobank 32 69 10 034

### **Parochiële Caritas Instelling (PCI)**

ABN-AMRO 58 90 67 656

### **kerkledenadministratie**

wiljandomen@dionysiusparochie.nl

### **kerkhof**

h.vd.knaap@dionysiusparochie.nl

**de volgende Dionysius in Beeld verschijnt op 14 maart**

copij a.u.b vóór 3 maart sturen naar:  
parochieblad@dionysiusparochie.nl

**Vloerbedekking  
Zonwering**

**Raamdecoratie  
Buitenzonwering**

**Wandbekleding  
Verf**



**Decorette Breed • Middenweg 284 • tel. 072 - 571 12 50  
www.decobreed.nl**

**BERT SPRENKELING AANN.BEDRIJF LIJSTENMAKERIJ**

**Maakt er iets moois  
en goeds van!**

*Keukens - kozijnen - en interieur op maat. Met eigen  
machinale hout-bewerking. En 30-jarige vakervaring.*

Mail: [gnmsprenkeling@quicknet.nl](mailto:gnmsprenkeling@quicknet.nl)



**Lijstenmakerij (De Rietvink)**  
Ruime keuze in lijsten en passepartouts.  
Zo wel modern als klassiek.

**Rustenburgerweg 26 • 1703 RW Heerhugowaard • Telefoon 072 - 572 47 78**

**Openingstijden:** woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

**Horizon Transport & Koeriersdienst  
V.O.F Heerhugowaard**

***Altijd snelle en goede bezorgservice  
Voor binnen- en buitenland***

Mobiel: 06 53 68 68 37  
06 23 66 11 20  
Fax: 072 53 49 00 6

[www.horizon-transport-koeriersdienst.nl](http://www.horizon-transport-koeriersdienst.nl)



**Horizon Transport & Koeriersdienst**

# WAT ZEGT U !?

Spreken mensen onduidelijk?

Staat de tv te hard?

Gaan gesprekken in gezelschap moeilijk?

Laat uw gehoor eens GRATIS testen! Wij adviseren u over verschillende oplossingen om het gehoor weer optimaal te krijgen.

Een hoortoestel kunt u 3 maanden geheel vrijblijvend uitproberen.

Hooroplossingen zijn verkrijgbaar vanaf 0,00 euro na aftrek vergoeding van de zorgverzekering.

Wij geven u hierin het beste advies.



Middenweg 177

Heerhugowaard 072-5644288

maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur  
(lunchpauze 12.30 uur - 13.00 uur)

Wij bezoeken u ook thuis voor hoortesten  
en hoorservice!