

## Komen ... én gaan ...

Velen van ons zullen inmiddels wel hebben gehoord, dat onze parochie een belangrijke personele wisseling te wachten staat. Komen: Eelke Ligthart zal op zaterdag 17 november aanstaande tot diaken worden gewijd en als zodanig in onze parochie gaan werken. Gaan: diaken Frank Kamp zal te zijner tijd een nieuwe benoeming krijgen, omdat de bisschop in deze tijd van schaarste twee diakens en een priester in één parochie toch wel wat veel van het goede vindt.

Diaken Frank, maar liefst negen jaar lang heeft hij in onze parochie gewerkt en duidelijk een stempel op onze gemeenschap gezet. Door zijn vaak blijde en enthousiaste preken. Door zijn vormselcatechese. Het leiding geven aan de Alpha-cursus. Het - onlangs nog - uitwerken van een nieuw beleidsplan. De huwelijken en uitvaarten en doopjes. Zijn huisbezoeken bij jong en oud, bij zieken en gezonden. Wij zijn Frank heel dankbaar voor alles wat hij voor onze gemeenschap heeft gedaan. Zelf heeft hij aangegeven toch ook wel een beetje blij te zijn. Op een gegeven moment voel je, dat je aan een nieuwe uitdaging toe bent. Wij wensen hem dan ook toe, dat



hij spoedig een mooi plekje vindt om daar weer met heel veel vreugde - en medewerking van nieuwe parochianen - zijn vele goede talenten voor God en zijn Koninkrijk in te zetten. Frank en Theresia en hun kinderen wonen in... Wij zullen hen nog heel wat keren zien. En sowieso geldt: Uit het oog ... niet uit het hart! Frank, bedankt voor alles!!!

Gelukkig mogen wij ook weer een nieuwe ... nou ja, nieuwe ... eigenlijk een oude, vertrouwde kracht, maar wel met een heel nieuwe jas aan, in ons midden verwelkomen: Eelke Ligthart. Hij zal dus op 17 november aanstaande om 10.30 uur in de Sint Bavokathedraal tot diaken worden gewijd. En de volgende dag zal hij tijdens de heilige Eucharistieviering van 10.00 uur voor de eerste keer als diaken assisteren en ook de preek verzorgen.

Eelke is al op veel gebieden van het parochiële leven actief. Net als zijn vrouw Jannie. En hij zal, soms ook samen met Jannie, uiteraard bepaalde taken van Frank Kamp overnemen. Wij zijn blij, dat hij komt en vertrouwen op een goede en hopelijk ook lange samenwerking. Eelke, welkom en veel vreugde in je nieuwe en tegelijk oude, vertrouwde werk!

Pastoor Frank Domen

## Mijn diakenwijding

In de afgelopen jaren heb ik u al enkele keren iets verteld over mijn opleiding tot permanent diaken.

Eind mei 2012 heb ik mijn stage in de Sint Christoforusparochie in Schagen met een goede beoordeling kunnen beëindigen, om daarna mijn opleiding aan het Sint Bonifatius Instituut in Vogelenzang af te ronden en de laatste examens in te leveren. De vijfjarige studie heb ik in vier jaar kunnen voltooien omdat ik in 2010 ben gestopt met werken. Het studeren en onthouden was voor mij niet eenvoudig, maar met de hulp van de heilige Geest en Jannie, mijn vrouw, heb ik de opleiding met een goed resultaat kunnen voltooien.

In de eerste week van oktober kreeg ik een telefoontje van rector G. Bruggink, dat mgr. J. Punt toestemming verleende om mij toe te laten tot de wijding op 17 november a.s. Bovendien was mijn verzoek, om na de wijding te blijven functioneren als diaken in de Dionysiusparochie, ingewilligd.

Pastoor Frank Domen heeft dit dan ook tijdens de feestelijke viering van het parochiefeest bekend kunnen maken.

Voor mij gaat er na 17 november een nieuwe fase beginnen in mijn leven. Ik zie er naar uit om mijn bijdrage aan het parochiële leven in onze parochie, samen met de parochianen, zo goed mogelijk in te vullen. Voor de wijding ga ik nog een week op retraite om mij ook geestelijk voor te bereiden op mijn taak. Ik wil u vragen voor mij en onze parochie te bidden om de taak die mij wacht zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Wij hebben allen Gods zegen nodig en moeten er op blijven vertrouwen, dat we zijn genade zullen ontvangen om een hechte parochiegemeenschap te blijven.



Op de volgende bladzijde een uitnodiging aan u allen om de plechtigheid op 17 november a.s. bij te wonen. Het zou mooi zijn om met velen deze bijzondere dag te vieren en te beleven.

### **cadeau**

Een cadeau hóeft u niet mee te nemen. Wilt u echter toch iets geven, dan graag een financiële bijdrage voor 'Kerk in Nood', een stichting die christenen ondersteunt over de hele wereld, daar waar zij worden vervolgd of onderdrukt, of waar zij in pastorale nood zijn.

Eelke Ligthart

Dankbaar jegens God vanwege zijn leiding in mijn leven,  
dankbaar jegens mijn vrouw Fannie voor haar nooit aflatende  
steun,  
dankbaar jegens alle anderen die mij hebben gesteund op mijn  
weg,  
deel ik u mede dat:

Mgr. Dr. J.M. Punt  
Bisschop van Haarlem-Amsterdam  
door handoplegging mij,  
Eelke Dominicus Ligthart  
tot diaken zal wijden.

De wijding vindt plaats tijdens de viering van de H. Eucha-  
ristie  
op zaterdag 17 november 2012 om 10.30 uur  
in de kathedrale basiliek Sint Baro, Leidsevaart 146, te  
Haarlem.

Van harte nodig ik u uit om bij deze  
voor mij bijzondere  
gebeurtenis aanwezig te zijn.  
Na de viering is er in de basiliek gelegenheid tot felicita-  
tie.

Op zondag 18 november om 10.00 uur  
zal ik voor de eerste keer  
als diaken assisteren tijdens de viering van de H. Eucharis-  
tie  
in de parochiekerk H. Dionysius,  
Middenweg 248, in Heerhugowaard.

Aansluitend is er gelegenheid om te feliciteren in de pa-  
rochiezaal.  
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.



## Even bijpraten ...

### jaarmarktpuzzel

'Geloven in God is altijd ... *waardevast*'. De oplossing van de jaarmarktpuzzel is: *waardevast*. Elly van Steenderen de Kok, Van Duivenvoordestraat 46, heeft de prijs gewonnen: een mok met de afbeelding van de heilige Dionysius.



### Kerk in Nood

Kerk in Nood (een stichting die zich heel bijzonder inzet voor christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof) heeft een website in het leven geroepen: [www.bidmee.nl](http://www.bidmee.nl) - Op deze website kan iedereen op een eenvoudige manier een digitaal kaarsje aansteken voor een speciale intentie. Al sinds de tijd van de catacomben van het oude Rome steken gelovige mensen kaarsen aan om hun vertrouwen in de kracht van Christus uit te drukken. Kaarsen worden aangestoken als teken van een vreugdevolle devotie. Elke kaars blijft ruim een week 'branden' op de website en mensen kunnen zoveel en zo vaak als ze willen een kaarsje aansteken. Wellicht kan ook een kaars aangestoken worden voor vervolgte christenen en voor christenen die in pastorale nood zijn.

### diakenwijding Eelke Ligthart

Als u Eelke Ligthart een cadeau wilt geven bij gelegenheid van zijn diakenwijding op 17 november a.s., dan ontvangt hij heel graag een enveloppe die hij op zijn beurt aan Kerk in Nood (zie boven) wil schenken. Als u niet in de gelegenheid bent Eelke persoonlijk te feliciteren ... achter in de kerk staat een mooie doos, waarin u uw gelukwens kunt deponeren.

### bezorgwijk Stad van de Zon

Een paar maanden geleden is ons kerkledenbestand uitgebreid met 250 adressen in de Stad van de Zon. Dat betekent: 250 nieuwe adressen waar Dionysius in Beeld bezorgd moet worden. Gelukkig kennen we aldaar al een heel aantal mensen persoonlijk: ouders van dopelingen, jonge mensen die aan de Alpha-cursus hebben meegedaan en trouwe Dionysius-kerkgangers. Er is dus nog een heel klein wijkje ( $\pm$  15 parochiebladen, omgeving Zuiderlicht) 'over', waarvoor nog een bezorger wordt gezocht. Voelt u er iets voor? Meldt u dan a.u.b. bij de pastorie. Het stapeltje parochiebladen wordt dan 7x per jaar bij u thuis gebracht en 7x per jaar kost het u één kwartiertje werk om Dionysius in Beeld in de brievenbussen te doen.

### **ballonnenwedstrijd**

Tijdens het parochiefeest op 7 oktober j.l is een ballonnenwedstrijd gehouden. De ballon van Edith van Aken heeft een hele lange reis gemaakt en is gevonden in Friesenhagen, dat ietsje voorbij Bonn ligt. De afstand Heerhugowaard - Friesenhagen is volgens Google Maps 374 km. "Viel Glück", heeft de vinder, Reiner Michael Jaschke, op het teruggestuurde kaartje gezet. Edith ontvangt binnenkort een prijsje.

### **nieuw 'Jezusboek' paus Benedictus XVI**

Het nieuwste boek van paus Benedictus in zijn serie over Jezus zal vóór de kerst worden gepubliceerd. Dat belooft de uitgeverij van het Vaticaan, die hierover een akkoord heeft gesloten met de Italiaanse uitgeverij Rizzoli. In dit derde Jezusboek staan zijn kinderjaren centraal. Deel 1 en 2 werden wereldwijd bestsellers.

**advertentie La Tintarella ½ bladzijde**

## Familieberichten

### **gedoopt**

Op 6 oktober is Maria Batavia Elizabeth Visser gedoopt. Zij is geboren op 6 juli 2011 en woont Kea Boumanland: 21.

Op 14 oktober is Senna Grobecker gedoopt. Hij is geboren op 23 mei 2010 en woont: Kea Boumanland 20.

Op 21 oktober is gedoopt: Liselotte Kuijl. Zij is geboren op 30 maart 2012 en woont: Zonnestraal 10.

### **Rooms-Katholiek geworden**

Ingrid Zwaanswijk, geboren op 1 maart 1959, is tijdens de familieviering op 14 oktober opgenomen in de Rooms-Katholieke Kerk. Ingrid is gedoopt op 20 mei 2007 bij 'Sjaloom'. Op 14 oktober deed Ingrid dus haar eerste heilige Communie en is zij ook gevormd.

### **jubilea**

Samen met Piet Eeken, Olmenlaan 33, vierden we tijdens ons parochiefeest op 7 oktober, dat hij al 40 jaar een trouw lid is van ons Gemengd Koor. Piet kreeg een penning van de Sint Gregoriusvereniging opgespeld.

Jan en Tiny Dekker-de Boer vierden op 10 oktober hun 50-jarig huwelijksjubileum. Jan en Tiny wonen in de Bickerstraat op nummer 27.

### **van ons zijn heengegaan**

Alida Groenveld-Pater is overleden op 24 september. Zij woonde Parelhof 49 en is 92 jaar geworden. De avondwake was op 28 september en de volgende dag was de crematieplechtigheid in Schagen.

Clasina Catharina Nanne-Kaptein is geboren op 24 april 1945 en overleden op 4 oktober. Met echtgenoot Wim woonde ze in de Van der Weydenlaan op nummer 27. De avondwake en de uitvaart waren op 10 en 11 oktober. De crematieplechtigheid vond plaats in Schagen.

Andries - Dries - Dekker (Middenweg 296) is overleden op 11 oktober. Hij is geboren op 29 januari 1932 en was getrouwd met Agaath Dekker-Dekker. De avondwake was op 15 oktober en de uitvaart op 16 oktober. Dries is begraven op ons eigen kerkhof.

Alexandra Marishca (Sandra) Barendse, geboren op 28 augustus 1944, is overleden op 19 oktober. Zij woonde in de Mahonialaan op nummer 20. De uitvaartdienst was op 25 oktober. De crematieplechtigheid was in Schagen.

*Deze Familieberichten zijn gemaakt op 26 oktober 2012*

**advertentie Sint Barbara  
en Memorial Gedenktekens**



## Van de Penningmeester

De publicatie van de Jaarcijfers 2011 en de Begroting 2012, in de uitgave van ons parochieblad in september, is door een aantal parochianen als zeer verontrustend ervaren. Ik kan mij dit goed voorstellen. Een voorspeld tekort van ruim € 58.000,= in 2012 is van een omvang die ons aan het denken moet zetten. Dat we de realiteit onder ogen zien is terecht, maar mag geen aanleiding tot pessimisme zijn. In tegendeel, we moeten, door gemeenschappelijke inspanning, trachten 'het gat' zo veel als mogelijk te dichten. Inkomsten en uitgaven dienen in balans te zijn waardoor de toekomst van onze parochie is verzekerd.

### *Maar hoe doen we dat?*

In het dit jaar door het Parochiebestuur geformuleerde Meerjarenplan (2012-2017) komt ook de financiële toekomst van onze parochie nadrukkelijk aan de orde. Een aantal doelstellingen en actieplannen is gedefinieerd en wordt in een klein team van betrokkenen geactiveerd en uitgewerkt. Dit klinkt allemaal erg gewichtig, terwijl de kern van het probleem en de mogelijke oplossingen gezocht moeten worden in hetgeen ik in het septembernummer van Dionysius in Beeld schreef n.l.:

***Het doorbreken van de negatieve spiraal kan worden bewerkstelligd door het verhogen van uw wekelijkse collectebijdrage en/of door het verstrekken van extra giften en/of het testamentair, aan onze parochie, toekennen van een legaat.***

U zult mijn enthousiasme en grote waardering ongetwijfeld delen als ik u meld dat wij juist in de achter ons liggende maand verrast werden met een tweetal onverwachte geldelijke bijdragen. Een mooie gift van € 1.000,= van een trouwe parochiaan en een omvangrijk legaat van € 19.000,= ontvangen uit de nalatenschap van een overleden parochiaan. Beide bedragen doen het tekort in 2012 aanzienlijk slinken.

De kerkbijdragen t/m september zijn € 72.681,= terwijl verleden jaar, in dezelfde periode € 71.632,= is bereikt. Ook dit is hoopgevend. Daarom, ik schreef het eerder, geen reden tot groot pessimisme. Echter wel het realiteitsbesef dat we ons onveranderd moeten inspannen om structureel een juiste balans te vinden in de inkomsten en uitgaven. Ik zal u over de verdere ontwikkelingen steeds informeren.

Egbert Klaassen

## Het Diaconale Weekend 2012

*Bondgenoten! - Samen voor kwetsbare mensen*

Het is intussen een traditie geworden, het Diaconale Weekend, één weekend per jaar waarin we heel nadrukkelijk stil staan bij de diaconale opdracht van de parochie, van ons als gelovige mensen. Dit jaar is het Diaconale Weekend: 10 en 11 november. Het thema is dit jaar:

### ***Bondgenoten!***

Met verschillende vragen kunnen we dit verder invullen:

Van welke mens in nood, van welke kwetsbare mens kan ik een bondgenoot zijn? Bij welke groep in de parochie kan ik me aansluiten als bondgenoot en me zo inzetten voor anderen? Met welke groepen en/of organisaties buiten de parochie kunnen we, of kan ik samenwerken om me in te zetten voor anderen?

Over dit soort vragen willen we samen nadenken in het Diaconale Weekend om daarna tot actie over te gaan. Een gelukkige omstandigheid is dit jaar dat de zondag samenvalt met de feestdag van Sint Maarten (11 november): een heilig man, niet doordat hij martelaar werd, maar omdat hij in zijn leven een getuigenis in woord en daad gaf van de liefde van Christus.

### *Kerstbroden-actie*

Met het oog op Kerstmis willen we dit jaar als parochie weer iets heel concreets doen voor de mensen in nood. In het weekend van 24 en 25 november, het feest van Christus Koning, zullen we starten met de *kerstbroden-actie*: we willen aan alle parochianen vragen om in de twee weekenden daarna (1-2 en 8-9 december) een kerstbrood mee te nemen naar de kerk. We kopen er vast één voor onszelf, maar laten we er nu ook één kopen voor een ander. Aan de jeugd wordt gevraagd om van hun zakgeld een ministolletje te kopen en in de doos te doen. De kerstbroden worden dan op 10 december opgehaald door de Voedselbank Alkmaar-Heerhugowaard. Zo ontvangen alle deelnemers aan de Voedselbank uit Heerhugowaard dit jaar een kerstbrood van onze parochie! ☆☆

Diaken Frank Kamp

<b>vrijdag 23 november om 20.00 uur: concert Neva Ensemble</b>
----------------------------------------------------------------

## De maand november

Een goede gewoonte is het om in de maand november onze dierbare overledenen te gedenken. Dat gebeurt natuurlijk heel bijzonder op 2 november: Allerzielen. De familie van onze dierbare overledenen wordt uitgenodigd om het kruisje met de geboorte- en sterfdatum en de naam van hun dierbaren in ontvangst te nemen en thuis een ereplaats te geven. Een zichtbare en tastbare herinnering aan iemand, die zo zichtbaar en tastbaar in ons midden aanwezig is geweest.

Een kruisje als herinnering?! Daar word je toch niet blij van?! Dat kán wel! Dat kruisje verwijst immers naar hét kruis. Het kruis waaraan onze Heer Jezus Christus - uit liefde voor ons - is gestorven.

Veel mensen ervaren in deze financieel moeilijke tijd wat het is om een schuld te hebben. De huur kan niet meer betaald worden: er is een huurschuld. De Nederlandse hypotheekschuld bedroeg eind vorig jaar bijna 670 miljard euro. Dit is 111% van het bruto binnenlands product: het hoogste van de eurozone. Een studieschuld is voor veel studenten een grote zorg. Bedrijven gaan failliet. 'Wanneer u het gevoel heeft dat uw schuld boven uw hoofd uitgroeit, is het tijd om acuut actie te ondernemen', is te lezen op [www.hulp-bij-schuld.nl](http://www.hulp-bij-schuld.nl) - schuldsanering en schuldhulpverlening en het schuldhulpmaatje komen steeds vaker in beeld.



Over schuld gesproken ... welke mens is eigenlijk echt zonder schuld, helemaal onschuldig? Ik denk aan het gezegde van Jezus: "Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar (een overspelige vrouw) werpen. Toen ze dit hoorden, dropen ze een voor een af totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw" (Joh. 8,7.9). Alle aanwezigen beseften dus: Ik ben niet zonder zonden, niet zonder schuld.

En vier vrienden brachten eens een lamme bij Jezus (Lc. 5,17-26). Jezus zág hun geloof en zei, best wel merkwaardig, allereerst: "Vriend, uw zonden zijn u vergeven". Waaraan dacht de Heer toen Hij dat zei? Het staat niet vermeld, maar Jezus ziet natuurlijk wel het hart van de mens. Daarna genas de Heer ook de benen van de lamme. Hoe goed is het mensen bij Jezus te brengen - door voor ze te bidden.

Maar is het begrip zonde niet uit de tijd? Volgens de laatste uitgave van Van Dale niet. En zonde en schuld blijken, ook volgens Van Dale, bij elkaar

te horen. Eigenlijk weten we allemaal wel, dat niemand van ons vrij van zonden is en schuld. "Ik ben geen heilige", zeggen we immers vaker. En: "Ik ben ook maar een gewoon mens". Een uitdrukking waarmee we erkennen, dat iets fout is gegaan. Ikzelf word niet somber van mijn eigen fouten en gebreken. En ook niet van die van andere mensen. De waarheid is altijd waardevol en ... de realiteit is, dat Jezus de lamme zijn *vriend* noemde, nog vóórdat Hij zijn zonden vergeven had! Jezus is een goddelijke Vriend, die vrij kán maken, en blij, als geen ander. Hij was geregeld te vinden in het gezelschap van mensen, die het niet zo goed deden en stond bekend als '*vriend van tollenaars en zondaars*'.

De R.K. Kerk heeft de goede gewoonte om misintenties te lezen voor overledenen: de namen van onze dierbaren die gestorven zijn, worden genoemd tijdens de eucharistieviering - de viering van het lijden, sterven (voor onze zonden) én verrijzen van Christus, de viering van zijn kruisoffer. Een uitvaartcollecte is, niet zonder reden, bestemd voor misintenties. Door het noemen van hun namen - tijdens de heilige Mis - brengen wij onze dierbare overledenen bij Jezus aan het kruis. Wat is daar ooit gebeurd? De 'goede moordenaar', die naast de Heer aan een kruis hing, zei: "Jezus, denk aan mij als U in uw Koninkrijk gekomen bent". Hij had spijt. En Jezus antwoordde: "Voorwaar, Ik zeg u: vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs" (Lc. 23,42-43). Dáár, bij het kruis, vond én vindt kwijtschelding van schuld plaats, verlossing en bevrijding.



Hoewel er veel kritiek is, heeft dé Kerk een geweldig project voor schuldsanering: het Sacrament van Boete en Verzoening. Zijn er veel mensen die heilig sterven, dat is: helemaal zonder schuld ... ? Wat we wél weten is: voor wie gelooft en vertrouwt, is Jezus - God én mens - een geweldig schuldhulpmaatje, tot over de dood heen.

Wiljan Domen

**vrijdag 16-11 om 19.30 uur: 1<sup>e</sup> vormselbijeenkomst** in het Familiehuis  
**vrijdag 23-11 om 19.30 uur: Vormsel-ouderavond**

## Aanbidding

Wekelijks is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Aanbidding van het Allerheiligste: van donderdagavond tot en met vrijdagavond. Als deelnemer aan het vaste rooster vind ik het altijd fijn om in de aanbiddingskapel te zitten. Elke week een vast uur, even tijd om apart te zetten voor Onze Lieve Heer. Als ik binnenkom, dan neem ik de jachtigheid van het leven nog even mee naar binnen, maar na een tijdje begint er een bepaalde rust te komen. De ademhaling wordt constant en de gedachten worden zo af en toe meer gericht op God; het is als een meer waar, aan de oppervlakte, de golven stromen en de wind waait, en waar je steeds dieper in neerdaalt. Hoe langer ik bij de Aanbidding ben, hoe meer ik de diepte inga. Daar vind ik de rust en een ontmoeting. Het is in de afdaling naar binnen waar ik ten diepste mezelf leer kennen in relatie tot mijn Schepper. Vooral als het buiten donker is, is het een plek om veilig tot rust te komen.

De lampen aan de muren doen me denken aan de helmen van ridders die als stille wachters meekijken naar de heilige Hostie, waarin God aanwezig is. Verder zie ik de twee ramen die Rien van Holland beschilderd heeft, die verwijzen naar de eucharistie in het tabernakel. De ramen vind ik zo mooi dat ze me soms afleiden van de Heer zelf, maar omdat ze verwijzen naar Hem richt ik mijn aandacht steeds weer op de Hostie, waar het lampje op schijnt.

Een buitenstaander zou misschien denken: "Waar kijk je eigenlijk naar?", maar van binnen weet ik: ik kijk niet naar iets, maar naar iemand. Mét mij zijn er velen, die geloven dat het de Heer Jezus Christus zelf is die aanwezig is in die Hostie. En door bij Hem te komen, drukken we iets uit van ons verlangen om bij God te zijn. En soms spreekt Hij, dan komt er iets boven: "O, dat heb ik niet goed gedaan, daar mag ik wel wat meer geduld hebben of liefdevoller zijn". En een enkele keer ervaar ik veel vrede, dan lijkt het wel alsof de Heer laat merken: "Ik houd van je zoals je bent, ook al is niet alles perfect in je leven".



Ik geloof dat, elk uur dat voor het Allerheiligste in aanbidding doorgebracht, vrucht zal dragen, misschien voor mezelf, misschien voor een ander.

Johan Gierlings

**zondag 25 november 10.00 uur**  
**rector Gerard Bruggink (de Tiltenberg) is gastpredikant**

# Vormingsavonden over de kern van het Katholieke geloof

*Zet een concrete stap om uw geloof te verdiepen!*

In het Jaar van het Geloof (11 oktober 2012 - 24 november 2013) worden we uitgenodigd opnieuw stil te staan bij de kostbare gave van het geloof, die we als Katholieken ontvangen hebben.

Eén gelegenheid daartoe zijn drie vormingsavonden, die de Charismatische Gebedsgroep binnenkort organiseert. Het gaat bij de avonden niet alleen om meer kennis te vergaren, maar vooral ook om de gave van het geloof meer 'uit te pakken', toe te laten in ons leven. Het doel van deze avonden is een versterking van ons persoonlijk geloof, opdat we ons geloof beter zouden kunnen delen - een ieder van ons op zijn of haar unieke wijze - met anderen.

Op de eerste avond zal centraal staan: Wie is deze God, die ons het geschenk van het geloof aanbiedt en waardoor worden wij belemmerd om de gave van het geloof aan te nemen?

De tweede avond gaat in op de unieke positie van Jezus Christus. Wie is Hij en wat betekent zijn leven, sterven en opstanding voor ons? Thema's als verzoening en vergeving komen aan de orde en wat wij hier zelf mee doen. De derde avond focust op het feit dat we 'geloven' niet alleen hoeven doen: we mogen hulp ontvangen van de heilige Geest en de gemeenschap van de Kerk. Hoe kunnen we dit meer beleven?

Data: drie dinsdagavonden: 20 november, 4 december en 18 december (telkens om de twee weken). Het verdient sterke voorkeur om alle drie avonden te volgen.

De avonden worden gegeven in de parochiezaal. Inleider: Mirjam Spruit.

## Programma

19.30 uur	Inloop met koffie & thee
20.00 uur	Welkom met lofprijzing
20.15 uur	Inleiding
21.00 uur	Doorpraten in kleine groepjes
21.30 uur	Gezamenlijke afsluiting
21.45 uur	Einde van de avond

Meer info: Gert Borst (072 - 57 10 883)

**advertenties kapsalon Soumo  
en Urmaprint  
en Johan Groffioen**

## Even voorstellen

*Eli Stok heeft zich in het weekend van 13-14 oktober voorgesteld aan ons met de volgende woorden*

Mijn naam is Eli Stok; ik kom uit Ridderkerk en ik ben 22 jaar. Ruim een jaar geleden ben ik begonnen met de priesteropleiding op de Tiltenberg in Vogelenzang. Daarvoor heb ik wijsbegeerte gestudeerd in Middelburg en Leuven. Dat was een mooie tijd; ik ben erg dankbaar voor de dingen die ik daar heb geleerd en de vrienden die ik ben tegengekomen. Toch kwam, zeker in het laatste jaar, de gedachte steeds vaker bij me op dat God me een andere kant op riep, richting de Kerk, om daar als priester te dienen. Op een gegeven moment werd dat zo duidelijk dat ik, met Gods hulp en de ondersteuning van vele medechristenen, de stap heb gezet naar de opleiding.

Het seminarie is een plek van studie, van bezinning en gebed; maar tegelijkertijd is het een plaats van voorbereiding. Daarom ben ik nu (weekend van 13-14 oktober) hier om me aan u voor te stellen, omdat ik het komend jaar hier mag stagelopen. Daar ben ik zelf erg blij mee, want ik heb - tijdens mijn bezoeken hier en op de website - gezien dat de H. Dionysius een bloeiende parochie is, gastvrij en ook enthousiast voor het geloof.



U zult mij misschien aantreffen bij de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel, of bij andere activiteiten zoals de Alpha-cursus, de Diojo of de Dionysiusclub. Zo zal ik kunnen zien hoe je het geloof in een parochie doorgeeft, met het oog op de latere pastorale praktijk. Ook is mij gevraagd om een aantal persoonlijke gesprekken te voeren met parochianen die daarvoor openstaan. Alvast bedankt!

Ik vertrouw erop dat het een goede stage wordt in dit Jaar van het Geloof!

**maandag 26 november om 19.45 uur  
info-avond Eerste heilige Communie  
zie [www.dionysiusparochie.nl](http://www.dionysiusparochie.nl)**



## Ten huize van ...

Petrus Jozef Maria Sneek, Peter Sneek dus, is geboren in 1952 in de maand maart: de timmermansmaand, speciaal gewijd aan Sint Jozef, die timmerman was. De vader van Peter was ook timmerman. Geen wonder dat Jozef één van de doopnamen van Peter is. De heiligen naar wie iemand vernoemd is, worden verondersteld de betreffende persoon op een bijzondere manier nabij te zijn. Sint Jozef is de patroon van een zalige dood en hij heeft Peter natuurlijk geïnspireerd om uitvaartleider te worden.

Een hele goede keus van de heilige Jozef!

Peter heeft eerst gewerkt als tegelzetter. Al tegelend, merkte hij dat zijn hart en verlangen uitgingen naar werken in de **zorg**. Nu wordt Sint Jozef in zijn litanie ook '**zorgvol**' genoemd! Dat kan toch allemaal geen toeval zijn! Er is méér tussen hemel en aarde, zeggen we vaker: ook dit alles getuigt van een persoonlijke bemoeienis van Sint Jozef in de hemel met Peter Sneek op aarde.



“En dan komt het op je pad”, volgens Peter. Hij was eens aan het tegelen in Enkhuizen, bij iemand die in de uitvaartverzorging werkzaam was. Zo is het gekomen. Peter ging een schriftelijke cursus volgen met praktijkdagen en in 1987 haalde hij op 35-jarige leeftijd het diploma bij de Stivu, **Stichting Vakexamens Uitvaartzorg**. Kijkend op de website van de Stivu: *U volgt de opleiding voor uitvaartverzorger en zult voor de volgende modules een examen afleggen: Nederlandse taal en Correspondentie, Algemeen Recht, Dag van de uitvaart, Materialenkennis, Rouwteksten, Wet op de Lijkbezorging, Aannemen van een uitvaart (waaronder Aannemingsformulier), Financiën voor uitvaartzorg. Ook is het stageverslag, naar aanleiding van uw stage bij een uitvaartonderneming, een onderdeel van de schriftelijke examens. Als u alle schriftelijke onderdelen succesvol heeft afgerond, wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan het mondeling examen. Niet niks!*

Peter noemt de zeven 'Werken van Barmhartigheid': 1) De hongerigen spijzen, 2) De dorstigen laven, 3) De naakten kleden, 4) De vreemdelingen herbergen, 5) De zieken verzorgen, 6) De gevangenen bezoeken en 7) De doden begraven! De eerste zes Werken van Barmhartigheid zijn gebaseerd op Jezus' woorden in het 25<sup>e</sup> hoofdstuk van het Matteüs-evangelie: 'Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt

en gij hebt Mij gekleed. Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht. Ik zat in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht'. Paus Innocentius III (1198-1216) voegde een zevende werk toe: 'De doden begraven', ontleend aan het Bijbelboek Tobit: 'Als ik (Tobit) het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Nineve zag liggen, dan begroef ik het' (1,17). In de door epidemieën geteisterde Middeleeuwen had het moeilijke en gevaarlijke werk van 'doden begraven' immers een bijzondere waarde.

Peter, getrouwd met Sjaan, vader van twee dochters en een zoon, en al jaren opa, heeft het als uitvaartleider soms "doodstil en dan weer stervensdruk". Het beroep uitvaartleider ziet hij als een roeping. Als hij midden in de nacht een melding van een overlijden krijgt, is hij anderhalf uur later bij de familie. Hij heeft wel eens elf uitvaarten in acht dagen gehad. Vanaf 1 januari van dit jaar tot nu toe was hij drie zaterdagen vrij. Sinds Peter in vrij korte tijd drie broers - die amper tijd voor hun (klein)kinderen hadden - heeft verloren, is de maandag wel een vaste vrije dag. Sjaan en hij passen dan samen op de kleinkinderen. Maar omdat de twee dochters les geven, is Peter dan wel weer Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag beschikbaar: er is dan immers geen school en oppassen niet nodig. Volgens mij is Sjaan ook bijzonder! Vrouwen van mannen met een roeping zijn op de achtergrond op een bijzondere manier aanwezig en bijzonder nodig.

Het begeleiden van een uitvaart houdt natuurlijk meer in dan aanwezig zijn tijdens de uitvaartdienst. Peter bezoekt elke dag de familie. Hij merkt tijdens gesprekken dat het geloof van mensen echt inhoud heeft, steun geeft en troost biedt: "Als ik mijn geloof niet had ... ", hoort hij vaker.

Het leven is drukker en gecompliceerder geworden in de loop van de tijd.

Tegenwoordig zijn de kleinkinderen, mét mobiel die nooit

uitstaat, ook aanwezig bij de gesprekken rond een uitvaart. Vroeger werd een overledene op 'de derde dag' begraven. Nu soms op de zesde dag. Vroeger werd op de vooravond van een begrafenis de rozenkrans 'aan huis' gebeden. Nu is er vaker een avondwake in de kerk. Vroeger werd niet gecollecteerd tijdens een uitvaartviering: er stond een mandje achter in de kerk.

Vroeger! Ach ja, vroeger ... Peter heeft nog één maal per jaar contact met Jacqueline, Alie en Marga. Ze chinezen samen en oude koeien worden uit de sloot gehaald. Zo vergat Alie ooit, dat de kaarsen rond de kist aangestoken moesten worden - Peter stond, uit het zicht van de mensen, met een kaars te zwaaien!



Peter Sneek ... doodeerlijk, doodgewoon, doodkalm, hij werkt zich niet dood, hij loopt niet dood, hij is nooit doodmoe, nooit doodop. Hij is wel doodleuk ... heel actief als Sint Nicolaas, een heilige met wie hij ook iets heeft. Hij komt te paard en met de auto en bezoekt scholen en bejaardenhuizen. Doodleuk ... heel actief geweest, in het jaar 2000, als Prins Carnaval: Prins Millennium van Alva tot Omega was zijn naam. Ik vroeg natuurlijk meteen of Alpha met ph geschreven werd. Nee, Alva! Dat jaar had de Raad van Elf een baar gemaakt met daarop het hoofd van Peter, knap nagebootst. "Wij dragen hem op handen", luidde de bijbehorende tekst. Natúúrlijk is Peter vanwege zijn vele verdiensten op velerlei gebied in Spanbroek, waar hij woont, koninklijk onderscheiden.

Hoe lang gaat Peter nog door als uitvaartleider? "Dat zegt Beatrix ook niet!" Een koninklijk antwoord! Bij een begrafenis proberen we recht te doen aan de overledene, aan de overlevenden, en aan God. Dit zevende Werk van Barmhartigheid betekent dan: mensen eer bewijzen als kind van God. Ruimte bieden voor alle gemengde gevoelens die een overlijden met zich mee kan brengen. En in dankbaarheid de overledene teruggeven aan God, in het vertrouwen dat het God zelf is die de laatste eer bewijst.

Wiljan Domen

## Zingen is dubbel bidden

Buiten de taal, zoals we die spreken en schrijven, hebben we lucht nodig om te kunnen zingen. Dat zingen is gebaseerd op de uitstromende adem, die onze stemspletten aanblaast. Door de verschillende vormingen van onze mond die we maken, spreken of zingen we geluiden, vocalen, waardoor we elkaar kunnen verstaan, maar ook gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen, zoals samen zingen, samen roepen, enz. Samen zingen is niet alleen dubbel bidden, maar ook gezond. Immers door diep adem te halen verfrissen we onze longblaasjes voortdurend met zuurstof. Bovendien stellen onze longen zich daar op in en worden soepeler en sterker. Vandaar dat sport en zang positief op ons lichaam inwerken. Als je zingt, dan worden je longen beter gevuld.



In ons dagelijks leven, als we verder niets doen dan alleen maar praten, halen we adem met een kwart van onze longcapaciteit. Zingen we, dan reikt de lucht, die we daarbij inhalen tot ver in onze longtoppen. We verversen daardoor de lucht in onze longen. Kijk maar eens in onze zingende kerk als mijn collega Henk de groep tot zang aanzet. Zien de "Dionysiussingers" er niet gezond uit? Tijdens mijn lange tijd van ervaring als dirigent-organist is gebleken, dat zangers in kerken over het algemeen véél ouder worden dan niet-zangers. Wat wilt u nog meer? Praat eens met Henk, onze dirigent, op zondagmorgen aanwezig om de dienst met kerkzang op te luisteren en derhalve de koorleden van frisse lucht te voorzien.

Ton Klos

## **Missie-zendingskalender 2012**

De Missie-zendingskalender 2012 is alweer te koop. Dit jaar bestaat de kalender uit schilderijen van drie Indonesische kunstenaars van verschillende generaties. Via hun werk laten ze ons kennismaken met hun land.

Deze drie mensen, Nyoman Darsane, Sriwardani en Erland Sibuea, proberen in hun werk hun christelijk geloof te verenigen met elementen uit de traditionele cultuur. In Indonesië, een land met vele volkeren en culturen, gaan ze met elkaar de dialoog aan. Wie in dialoog durft te gaan met anderen, wie kijkt met andere ogen, zal een verrassende ervaring opdoen en innerlijk veel rijker worden. Dat is wat deze nieuwe kalender wil bereiken.

De kalender is verkrijgbaar bij de Missiewerkgroep. Een telefoontje naar 072 - 57 16 016, graag na 19.00 uur, en de kalender wordt bij u thuis bezorgd. Achter in de kerk ligt een inijkexemplaar. Als u onder de indruk bent van de inhoud, en een exemplaar wilt bestellen, kunt u naam en adres invullen op de intekenlijst. Ook dan wordt de kalender bij u thuis bezorgd.

*opbrengsten van collecten de afgelopen maanden*

jaarlijkse MIVA deurcollecte (augustus) € 386,25

deurcollecte voor bisdom Hydrabad € 221,05

Beide organisaties danken u heel hartelijk dank voor uw onmisbare steun!

Namens de Missiewerkgroep  
Siem van Langen

## **De Westfriese Bedevaart 2012**

Op zondag 16 september was de Westfriese Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Met auto's, maar ook op de fiets, onder leiding van diaken Frank, vertrokken we. Om 12.15 uur was de plechtige eucharistieviering; hoofdcelebrant en predikant was Bisschop Punt. Pastoor Frank en rector Nars Beemster concelebreerden. Ons Gemengd Koor en de Cantory luisterden de viering op. Vanuit onze parochie waren er drie dames bruidje, een gewoonte die traditiegetrouw voortgezet word. En er waren ook veel mensen vanuit onze Dionysiusparochie aanwezig. De viering werd gevolgd door een pauze: we hebben in het 'Oesdom' broodjes gegeten met een kopje koffie. Om 14.15 uur begon de uitstelling van het Allerheiligste met stille Aanbidding. In een kerk als Heiloo is dat enorm indrukwekkend. Daarna hadden we het rozenkransgebed met aansluitend om 15.15 uur een plechtig lof met Sacramentsprocessie. Dit was heel indrukwekkend, we liepen met veel mensen door de tuin van het heiligdom. Voorop liepen een aantal mensen gevolgd door de bruidjes en daarachter de monstrans, die hoog gehouden werd door de Bisschop. En deze werd gevolgd door een groot aantal mensen. Een blaaskapel stond op verschillende plekken om de liederen te begeleiden, die wij tijdens de processie zongen, en als we niet zongen, baden we hardop samen het Weesgegroet. Het was heel sfeervol én rustgevend. De monstrans werd 'even' geplaatst op een rustaltaar in de tuin, waar verschillende mensen neerknielden op het gras. Vicaris J.J.M. Vriend uit Laren sprak een woordje en daarna liepen we weer door, terug naar de kerk. Ik vond het zeer indrukwekkend, en Gwendolyn, Esparanza en Robina ook (zij waren de bruidjes). Zo'n bedevaart, het samen bidden en zingen, geeft zoveel rust: een aanrader voor iedereen. Wij zijn er zeker volgend jaar weer bij. Het was een mooie en warme dag!

Nathalie Gussenhoven

### **jongeren-bijeenkomsten (Diojo)**

**zondag 18 november 17.30 uur**  
**zondag 9 december 17.30 uur**

## Puzzel

### *Het heerlijk avondje*

De lootjes zijn weer getrokken en af en toe hoor je dan ergens een schreeuw dat je niet zomaar mag binnenkomen, want we zijn met de surprise bezig. U kent dat. De wegstreepuzzel van deze ronde houdt u in die sfeer. Het woord dat overblijft, is de oplossing, die vóór eind november in de brievenbus moet liggen van Jan Tamis, Van Hellemondstraat 50, 1701 ER Heerhugowaard of via [j.tamis@zonnet.nl](mailto:j.tamis@zonnet.nl). Het aantal kledingstukken en hoofddeksels van de vorige ronde was 32. Het tientje is voor Jan D. die zijn naam en adres vergat te vermelden. Hij maakte er dus ook een surprise van. Meld je even.

N	E	J	D	N	O	V	A	G	I	L	L	E	Z	E	G
I	E	G	O	E	D	H	E	I	L	I	G	M	A	N	N
E	S	K	N	O	L	K	E	O	B	A	A	R	D	M	I
P	I	N	K	A	N	E	T	O	N	R	E	P	E	P	R
E	R	I	E	A	E	J	N	A	P	S	Z	D	L	I	L
S	P	E	R	O	P	A	U	A	E	D	A	C	E	E	E
R	R	V	T	M	P	T	R	O	E	R	K	D	N	D	G
A	U	A	E	Y	O	A	I	Y	D	R	A	A	P	R	E
M	S	L	I	R	M	D	K	U	M	N	E	K	E	O	Z

### **De woorden:**

BAARD - BOEK - CADEAU - DAK - DONKERTE - GEZELLIG AVONDJE -  
GOED HEILIGMAN - KAPOEN - KNIEVAL - KNOL - MARSEPEIN - MOP-  
PEN - MYRA - MYTER - PAARD - PEPERNOTEN - PIEDRO - ROE - RYM  
- SPANJE - SURPRISE - UITPAKKEN - ZADELEN - ZAK - ZEGELRING -  
ZOEKEN.

## Vieringenrooster en concerten

vrij	02-11	19.00	Allerzielen	Spirit
za	03-11	19.00		Cantory
zo	04-11	10.00	31 <sup>e</sup> zo dhj	Gemengd Koor
woe	07-11	09.00	H. Willibrord	
za	10-11	19.00		Spirit
zo	11-11	10.00	32 <sup>e</sup> zo dhj	Gemengd Koor
za	17-11	19.00		samenzang
zo	18-11	10.00	33 <sup>e</sup> zo dhj	Gemengd Koor
vrij	23-11	20.00	concert Neva Ensemble	
za	24-11	19.00		samenzang
zo	25-11	10.00	Christus Koning rector G. Bruggink = gastpredikant	Gemengd Koor
		11.30	familieviering	SalTierra
za	01-12	19.00		samenzang
zo	02-12	10.00	1 <sup>e</sup> zo Advent jaar C	Gemengd Koor
za	08-12	19.00		Cantory
zo	09-12	10.00	2 <sup>e</sup> zo Advent	Gemengd Koor
za	15-12	19.00		samenzang
zo	16-12	10.00	3 <sup>e</sup> zo Advent	Gemengd Koor
		16.00	concert Nieuwedieper Visserskoor en Leger des Heils	
woe	19-12	19.00	boeteviering	
za	21-12	19.00		samenzang
zo	22-12	10.00	4 <sup>e</sup> zo advent	Gemengd Koor

## Inhoud

Pastoor Frank Domen	Komen ... én gaan ...	1
Eelke Ligthart	Mijn diakenwijding	2
Even bijpraten ...		4
Familieberichten		6
Egbert Klaassen	Van de Penningmeester	8
Wiljan Domen	De maand november	9
Diaken Frank Kamp	Het Diaconale Weekend 2012	11
Johan Gierlings	Aanbidding	12
Vormingsavonden over de kern van het Katholieke geloof		13
Eli Stok	Even voorstellen	15
Wiljan Domen	Ten huize van ...	16
Ton Klos	Zingen is dubbel bidden	18
Siem van Langen	Missie-zendingskalender	19
Nathalie Gussenhoven	De Westfriese Bedevaart 2012	20
Jan Tamis	Puzzel	21
Vieringenrooster en concerten		22

**advertentie Garage van den Berg ½ blz**



## **R.K. Parochie van de H.Dionysius**

Middenweg 248  
1701 GH Heerhugowaard  
072 - 57 11 292  
[www.dionysiusparochie.nl](http://www.dionysiusparochie.nl)

### **pastoor Frank Domen**

06 26 30 66 36  
[pastoorfrank@dionysiusparochie.nl](mailto:pastoorfrank@dionysiusparochie.nl)

### **diaken Frank Kamp**

[f.kamp@dionysiusparochie.nl](mailto:f.kamp@dionysiusparochie.nl)

### **eucharistievieringen**

zaterdag 19.00 uur  
zondag 10.00 uur  
maandag t/m vrijdag 09.00 uur

### **Aanbidding**

elke donderdag van 19.00 uur tót vrijdag 23.00 uur

### **Parochiebestuur**

giro 28 80 25 - Rabobank 32 69 04 247 (ook voor misintenties)

### **Commissie Kerkbijdragen**

giro 23 14 200 - Rabobank 32 69 12 746

### **Werkgroep Missie en Ontwikkelingssamenwerking**

Rabobank 32 69 10 034

### **Parochiële Caritas Instelling (PCI)**

ABN-AMRO 58 90 67 656

### **kerkledenadministratie**

[wijlandomen@dionysiusparochie.nl](mailto:wijlandomen@dionysiusparochie.nl)

### **kerkhofadministratie**

[h.vd.knaap@dionysiusparochie.nl](mailto:h.vd.knaap@dionysiusparochie.nl)

### **de volgende Dionysius in Beeld verschijnt op 13 december 2012**

copij a.u.b vóór 2 december sturen naar  
[parochieblad@dionysiusparochie.nl](mailto:parochieblad@dionysiusparochie.nl)