

Parochieblad
Dionysiusparochie
Heerhugowaard

jaargang 46
nr 4 juni 2012

Rik van Rixel

Uw Goudsmid & Ontwerper
in onze parochie

VANUIT EIGEN ATELIER

originale ontwerpen

verkleinen en vergroten van ringen

verlovings- en trouwringen

herinneringssieraden

onderhoud en reparatie

OUDE SIERADEN ZIJN GELD WAARD

inkoop / verkoop / inruil van goud en edelstenen

waardebepaling en taxatie

GRATIS & VRIJBLIJVEND ADVIES

rikvanrixel@hotmail.com / 06 - 21 70 54 82

Een Hart met een hoofdletter H

Er zijn meer dan 100 spreekwoorden waarin het woord 'hart' voorkomt: met de hand op het hart; hij is een hartje zonder zorg (= een luchthartig iemand); zijn hart luchten; alle harten naar het zijne beoordelen (= denken, dat iedereen hetzelfde denkt als jij).

Het hart is één van onze meest vitale lichaamsdelen. Zonder hart kunnen wij niet leven. Zonder hart kunnen wij geen liefdevolle mens zijn.

Veel mensen weten wel, dat juni de maand is van het Heilig Hart van Jezus. Dit jaar valt (of viel) het hoogfeest van het Heilig Hart op vrijdag 15 juni.

Wij zijn gelovige mensen dankzij het Hart van Jezus. Wanneer Hij in het stadje Sichar bij de bron van Jakob gaat zitten, raakt Jezus in gesprek met een Samaritaanse vrouw en Hij zegt haar: "Wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven." (Joh. 4,14).

De bron waarover Jezus spreekt is natuurlijk zijn Hart, waaruit zijn grenzenloze liefde voor God en mensen voortkomt.

De vele bijbelverhalen waaruit de liefde van Jezus blijkt, hoef ik jullie niet in herinnering te brengen. Waar het nu om gaat, is dat wij Jezus' Heilig Hart aanroepen, om hulp vragen, voor onszelf en voor die vele mensen in onze maatschappij, die zo veel liefde nodig hebben en het maar niet of nauwelijks krijgen. Het gaat niet vanzelf, lieve medeparochianen. Jezus biedt zijn Hart, zijn liefde aan, maar aan ons de vraag of wij ons voor zijn Hart willen openen, of wij alle andere mensen in de liefde van Jezus' Hart willen aanbevelen. Jezus heeft de pijnlijke moeite genomen om zijn Hart te openen - aan het kruis werd zijn Hart met een lans doorboord - en nu is de volgende stap aan ons.

Wij kunnen in de Mariakapel een noveenkaars ter ere van het Heilig Hart opsteken. Of de litanie van het Heilig Hart bidden. En "Heer Jezus, maak mijn hart gelijkvormig aan het uwe", is een bekend gebed. En vooral ... láát je meer beminnen door Hem, die liefde is. Juni is de maand van de liefde!



Pastoor Frank Domen

Even bijpraten ...

nieuwe parochie-website

Heeft u al gezien dat de parochie-website helemaal nieuw is? De nieuwste nieuwtjes zijn te vinden. En ook alle activiteiten. En natuurlijk veel geloofsinhoudelijke informatie. De verschillende werkgroepen zijn gevraagd een stukje te schrijven. Het kerkhof en de te huren locaties worden gepromoot. Alles voorzien van foto's. Kijk dus geregeld op www.dionysiusparochie.nl



aanstelling

Erszi van der Aar, Wiljan Domen en Ans Man zijn door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam aangesteld tot buitengewoon bedienaar van de Heilige Communie volgens de richtlijnen van de Instructie 'Immensae Caritatis', d.d. 29 januari 1973. Deze aanstelling geldt voor de tijd waarin zij deel uit maken van ónze parochie. Zij mogen dus bijvoorbeeld ook Heilige Communie brengen naar zieken thuis en Communie uitdelen in het bejaarden- of verpleeghuis.

jaarmarkt

Op maandag 17 september staat onze kerk weer op de Jaarmarkt. Iedere bezoeker ontvangt een tasje met (gelovige) verrassingen.

kaartje sturen

Joop Baten laat iedereen hartelijk groeten. Op kortere termijn zal hij naar een eenpersoonskamer in Hugo Oord verhuizen. Op langere termijn hopen Vera en hij op een tweepersoonsappartement in de Raatstede. Gré Tamis-de Boer verblijft, na een knie-operatie, tijdelijk in Magnushof. Als u een kaartje wilt sturen ... Verpleeghuis Magnushof, Afdeling Hoog/Zuid, kamer 312, Jacob Ruysdaellaan 30, 1741 KW Schagen. En Corrie van Straaten is ook blij met kaartjes. Zij is voorlopig nog in het MCA op Afdeling 161/kamer 014, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar.

Alpha-cursus

Eind september begint de Alpha-cursus weer. Deze cursus begint altijd met een eenvoudige doch voedzame maaltijd. Er is een heel team in de keuken. Vindt u het leuk om mee te doen ... ? Is koken uw hobby? We zoeken ook iemand, die af en toe op woensdag vanaf 17.00 uur leiding kan geven aan het kookteam. Het gaat om maaltijden voor ± 15 personen.

laatste familieviering van het seizoen

Op zondag 24 juni om 11.30 uur is de laatste familieviering vóór de grote vakantie. Het is tegelijk de terugkom-viering voor de eerste communicantjes en de vormelingen. Met een gezellig samen-zijn na afloop.

Westfriese Bedevaart

Op 16 september organiseert onze parochie de Westfriese Bedevaart in Heiloo. De viering aldaar begint om 10.30 uur; de Cantory en het Gemengd Koor zingen. Meisjes in het wit gekleed, die mee willen gaan, héél graag. De Bedevaart heeft eigen 'bruidjeskleding'. Ook misdienaars zijn welkom. In onze Dionysiuskerk is dan om 10.00 uur een stille heilige Mis.

Familieberichten *(tót 8 juni 2012)*

gedoopt

Op 13 mei is Miranda Adjo Borst gedoopt. Zij woont met haar ouders Jelle en Caroline én broertje Stefan in de J.W. van der Noordtuin op nummer 9.

Op zondag 3 juni is Illekiyan Louis gedoopt. Illekiyan is geboren op 8 januari 2012. Hij woont met zijn ouders Hudson en Roshanty en zusje Harany: Weegbree 11.

gevormd

Op 26 mei zijn in Heiloo gevormd: Tessa Arisz, Jesse Bakker, Desi Sieswerda, Shaneira Wawoe, Amanda Wiering, Lucas Zanin, Xaviera Jones, Mirka van den Boom, Hieu Nguyen, Frederieke en Madelief Hörchner. En ook enkele volwassen parochianen: Roelinda Valks, Natha Gussenhoven en Lorena Abram.

jubilea

Gert en Riet Borst-Groen (Rheaplantsoen 12) vierden op vrijdag 18 mei hun 40-jarig huwelijksjubileum. Na de viering, die 10.30 uur begon, was er gezellige receptie in ons parochiecentrum.

Op zondag 20 mei vierden, tijdens de heilige Mis van 10.00 uur, Pé en Tonnie van Stralen-Bijvoet hun 40-jarig huwelijksjubileum. De familie van Stralen woont Ostdijk 59.

van ons zijn heengegaan

Wilhelmina Maria (Mien) Konijn-van Diepen, geboren op 22 maart 1925, is overleden op 3 mei. Zij woonde in Zuyder Waert. De uitvaartdienst was op 9 mei, de begrafenis op het kerkhof aan de Krusemanlaan.

Op 7 mei is Co Morsink-Takken, weduwe van Joop Morsink, overleden. Zij is 92 jaar geworden en woonde Carel Willinkstraat 33. De uitvaartdienst was op 10 mei in de zaal van Hugo Oord; de crematieplechtigheid in Hoorn.

Nico (Nicolaas Johannes) Mooij is overleden op 20 mei. Hij is geboren op 23 april 1930 en woonde met zijn vrouw Rika Mooij-Sinnige: Tamarixplantsoen 11. De uitvaartdienst was op 26 mei, waarna de crematieplechtigheid in Schagen volgde.

Willem Hendrik Swikker is geboren op 24 augustus 1927 en overleden op 26 mei. Hij woonde met zijn vrouw Rodia Swikker-Uiterwijk: Heliotroop 8. De uitvaartdienst was op 4 juni, waarna de crematieplechtig plaats vond in Schagen.



MEMORIAL GEDENKTEKENS

Voor een blijvende herinnering

Het uitkiezen van een gedenkteken is een zeer emotionele en persoonlijke aangelegenheid. Elk mens is immers uniek.

De medewerkers van Memorial staan u bij met persoonlijke aandacht en begeleiding om deze moeilijke keuze te maken.

- ✓ Traditionele grafmonumenten
Vanaf € 1800.00 incl. plaatsen,
fundering en belettering
- ✓ Monumenten naar eigen ontwerp
- ✓ Unieke collectie ruwe stenen,
zwerfkeien
- ✓ Sierurnen, handgemaakte urnen
- ✓ Assieraden

Openingstijden

Ma t/m vr 10.00 uur - 17.00 uur
Za 10.00 uur - 16.00 uur

Boekel 37A
1921 CE Akersloot
Tel. 072 - 5330691
www.memorialgedenktekens.nl

Eerste Heilige Communie 2012-2013 *wijzigingen voorbehouden*

ma 26-11	19.45	informatie-avond
ma 05-01	19.45	ouderavond 1
do 10-01	16.00	bijeenkomst communicantjes 1
do 17-01	16.00	bijeenkomst communicantjes 2
do 24-01	16.00	bijeenkomst communicantjes 3
do 31-01	16.00	bijeenkomst communicantjes 4
do 07-02	16.00	bijeenkomst communicantjes 5
do 14-02	16.00	bijeenkomst communicantjes 6
	19.45	ouderavond 2
do 28-02	16.00	bijeenkomst communicantjes 7
do 07-03	16.00	bijeenkomst communicantjes 8
do 14-03	16.00	bijeenkomst communicantjes 9
do 21-03	16.00	bijeenkomst communicantjes 10
za 23-03	14.30	Palmpasenkruisen maken
zo 24-03	09.30	Palmpasenprocessie
	10.00	Palmpasenviering in de kerk
do 04-04	16.00	bijeenkomst communicantjes 11
	19.45	ouderavond 3
do 11-04	16.00	bijeenkomst communicantjes 12
do 18-04	16.00	bijeenkomst communicantjes 13
za 20-04	10.00-12.00	generale repetitie
zo 21-04	10.00	Eerste Heilige Communieviering
zo 19-05	11.30	terugkom- en familieviering

Alpha-cursus 2012

Ook dit jaar wordt weer een Alpha-cursus georganiseerd in onze parochie. Een gezamenlijke maaltijd, een inleiding en gesprekken in kleine groepjes zorgen voor een leerzame en gezellige avond. Iedereen is welkom. U kunt zich opgeven bij diaken Frank Kamp of pastoor Frank Domen.

datum	thema	inleider
woe 26-09	Het christelijk geloof, saai ... ?	diaken Frank Kamp
woe 03-10	Wie is Jezus?	rector Nars Beemster
woe 10-10	Waarom stierf Jezus aan het + ?	pastoor Frank Domen
woe 17-10	Wat is geloven? Hoe zekerheid?	Adriaan Rotteveel
woe 24-10	De Bijbel lezen	Wiljan Domen
woe 31-10	Bidden	Peter Zaat
za 03-11 10.00-16.00	De Heilige Geest	diaken Frank Kamp pastoor Frank Domen
woe 07-11	Het kwaad weerstaan	Eelke Ligthart
woe 14-11	Hoe leidt Gods ons?	pastoor Frank Domen
woe 21-11	Het vertellen aan anderen?	Jannie Ligthart
woe 28-11	Hoe zit het met de Kerk?	Peter Piets
woe 12-12	afsluitende avond	diaken Frank Kamp

programma

18.30 uur: zaal open en ontvangst
18.45 uur: gezamenlijke maaltijd
19.30 uur: mededelingen en inleiding
20.15 uur: koffie & thee
20.30 uur: gesprek in kleine groepen
21.30 uur: einde

Kapsalon Soumo

Knippen: Dames en Heren

Permanent, Föhnen – Watergolf, Kleuren, Bruid kapsel,
Wenkbrauw epileren, Epileren hele gezicht (met garen en pincet)

Sousan Mottawali
Averkamplaan 34
1701 VL Heerhugowaard
Tel:0644547844

Wassen, Knippen, Stijlen 15,00 Euro

Ik werk het liefst op afspraak!

BERT SPRENKELING AANN.BEDRIJF LIJSTENMAKERIJ

**Maakt er iets moois
en goeds van!**

*Keukens - kozijnen - en interieur op maat. Met eigen
machinale hout-bewerking. En 30-jarige vakervaring.*

Mail: gmsprenkeling@quicknet.nl



Lijstenmakerij (De Rietvink)
Ruime keuze in lijsten en passepartouts.
Zo wel modern als klassiek.

Rustenburgerweg 26 • 1703 RW Heerhugowaard • Telefoon 072 - 572 47 78

Openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

JG

Johan Griffioen

Brillen en Contactlenzen

www.johangriffioen.nl

Brandpunt 66 - 1705 SK Heerhugowaard

072 - 5710949 info@johangriffioen.nl

Stad van de zon - gratis parkeren

Ten huize van ...

'Een sterke vrouw, wie zal haar vinden. Haar waarde gaat die van koralen ver te boven'. Dat lezen we in de Bijbel, in het boek Spreuken, hoofdstuk 31, vers 10.

Corrie Dekker-Wezepoel is zo'n sterke vrouw. Ze is geboren in 1921, nu 91 jaar, sinds 1990 weduwe, 15 kinderen, 42 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen - eind van dit jaar zal ze zelfs 15 achterkleinkinderen hebben. En ze fietst nog steeds!

Andries Dekker, de in 1990 overleden echtgenoot van Corrie, kwam uit 't Veld. Corrie is geboren in Koewacht, dichtbij Hulst en Sas van Gent in Zeeuws-Vlaanderen. Hoe is de afstand 't Veld - Koewacht zo klein geworden? Wel, in 1936 verhuisde de familie Wezepoel naar Wieringerwerf. En in 1945, toen de Wieringermeer onder water werd gezet, ging men naar familie die in 't Veld woonde. Mensenwegen en Gods wegen

De vader van Andries was boer en Andries zelf tuinder. Corrie en Andries kregen dus 15 kinderen, twee maal een tweeling, en toch heeft Corrie nooit méér dan twee dagen per week hulp gehad. En toch hielp Corrie met bollen pellen, 's nacht mestkuikens uitladen, en met wagens lossen. Een sterke vrouw! Volharding en uithoudingsvermogen maken een mens óók rijk.

Na 10 jaar in 't Veld gewoond te hebben, werd in 1957 een tuindersbedrijf gekocht in Heerhugowaard, aan de Veenhuizerweg. Tot 1984 hebben Andries en Corrie daar gewoond. Zoon Bert nam het bedrijf over.

Hoewel vader Andries kanker had, bleef hij zo lang mogelijk bij Bert werken. "De kool móet van het land!" Hij klaagde nooit over pijn, maar zei slechts: "Ik heb een mooi leven gehad". Andries zei wel eens: "Verdorie, ik red het niet eens meer om een klein vuiltje uit de grond te trekken." Als zó weinig meer mogelijk is, kán een mens ertoe komen vrede te sluiten met de dood vóór de dood daar is.



Toen ik mijn bewondering uitte voor zo'n levenshouding zei Corrie: "Dat begint bij de opvoeding. Tegenwoordig wil bijna iedereen zijn zin hebben". Vóór zijn dood hebben Andries en Corrie open gesprekken gevoerd over de tijd dat hij er niet meer zou zijn. Corrie: "Ik ben degene die achterblijft". Andries: "Er zijn zoveel weduwna's". Maar natuurlijk kan niet iedereen zó met die dood-gewone dood omgaan. Na de dood van Andries is Corrie niet in een hoekje gaan zitten.

Hele mooie herinneringen heeft Corrie aan de reizen, met Andries en met de LTB, naar Israël, Cyprus, Tsjechië, Portugal, Schotland, Engeland,

Hongarije, Oostenrijk en Zweden. Andries en Corrie zijn ook een keer met het vliegtuig naar Lourdes geweest. Kardinaal Simonis ging toen mee als geestelijk verzorger en hij bleek Jo Dekker te kennen, een priester-broer van Andries. Elke dag kwam de kardinaal even een praatje maken met Corrie en Andries. In 1990, het jaar dat zij in Lourdes waren, startte ook de Tour de France op het terrein van de bedevaartplaats. Jan Raas, zelf wielrenner, die ook de Tour de Waard heeft gereden, was toen tourbegeleider. Corrie hoorde hem bij de start roepen: “Hé, jongens, hier staan allemaal Hollanders!” “Je weet wel”, zei Corrie tegen mij, “het was de tijd van Kneteman en Zoetemelk”. O, ja ... !

Ik ben altijd wel benieuwd of kinderen in de buurt wonen. Ja dus. Peter, de oudste, woont het meest ver weg, in Lelystad. Anderen wonen in Andijk, Spanbroek, Langedijk, 't Veld, en 'bij ons' in Heerhugowaard. Peter is gepensioneerd tuinbouwkundig ingenieur. Toen hij in 2009 op 61-jarige leeftijd afscheid nam van het Proefstation in Lelystad, zei de directeur tegen Corrie: 'Ik heb nog nooit meegemaakt dat één van de ouders aanwezig was bij een gelegenheid als deze'.

De jongste dochter heeft een koninklijke naam: Fabiola. De vader van Piet Kocken, in 1964 ambtenaar bij de Burgerlijke Stand, zei destijds: “Ik ben er trots op dat we een Fabiola in de Gemeente hebben”. Fabiola is overigens geboren op de dag (26-02-1964) dat de toren van de oude Dionysiuskerk werd opgeblazen. Corrie is een sterke vrouw met een sterk geheugen. Ze vertelde, dat vlak vóór Kerstmis in het jaar 1963 de nieuwe Dionysiuskerk in gebruik werd genomen.

Vijftien kinderen betekent natuurlijk 15 maal een puberteit meemaken! Dat is ten huize van de familie Dekker-Wezepoel geen erg groot probleem geweest. De kinderen hadden allemaal, toen en nog steeds, een eigen vriendenkoppel. Verjaardagen werden in de kippen-schuur gevierd en echte narigheid werd niet uitgethaald. “Het zijn allemaal stabiele gewone mensen”, zegt Corrie.



Een sterke vrouw ... want twee kleinkinderen van Corrie zijn al overleden. Eén aan de wiegendood. En een kleindochter is op 16-jarige leeftijd tragisch verongelukt. Bovendien is een schoondochter van 49 jaar héél plotseling gestorven. En op 31 januari 2008 is schoondochter Marga Dekker-Groot na een lang ziekbed overleden op 52-jarige leeftijd. Corrie weet alles van de kleinkinderen: ze kent alle verjaardagen uit haar hoofd en weet waarmee iedereen bezig is.

Ze krijgt vaak bezoek en is blij met de goede onderlinge verstandhouding. Elke dinsdagmiddag gaat ze klaverjassen. Maar, helaas, klaverjasvriendin Co Morsink-Takken is onlangs overleden en mevrouw Goedhart heeft een heup gebroken. Zo blij je toch meerdere keren in één mensenleven alleen achter.

Corrie gaat elke zondag naar de kerk. Ooit heeft ze aan een priester gevraagd of op zondag naar de Mis op de tv kijken ook goed is. Corrie denkt, dat dat alleen maar goed is als je niet naar de kerk kúnt gaan. En dan krijg ik een echte catecheseles van haar!

De derde van de Tien Geboden luidt: 'Gij zult de Dag des Heren heiligen'. En wat betekent dat: de Dag des Heren heiligen? Corrie neemt mij vervolgens mee naar de Vijf Geboden van de Kerk. Het eerste vraagt van ons: 'Op zondagen en verplichte feestdagen deelnemen aan de eucharistie en afzien van arbeid'.



Is dat niet erg ouderwets, gedateerd, niet meer van deze tijd? Ik heb een en ander opgezocht in de 'Catechismus van de Katholieke Kerk', uitgegeven in 2008. Daarin staat precies wat Corrie Dekker-Wezepoel mij vertelde. Die Catechismus blijkt trouwens een prachtig, geloofsverdiepend boek. Ik denk, dat ik het maar eens helemaal ga lezen. Nog één dingetje over 'werken op zondag'.

Ooit was Corrie op een bijeenkomst van een R.K. organisatie. De koopzondagen kwamen ter sprake. Dat is niet zo'n probleem, vond de gespreksleider: ziekenhuispersoneel werkt toch ook, buschauffeurs en machinisten, koks in restaurants, enz. enz. Maar dat werk móet gedaan worden, legt Corrie uit. De winkels móeten niet open op zondag. Zijzelf zal nooit boodschappen doen op zondag.

Ik moet opeens denken aan een artikel in het laatste nummer van 'Inspiratie', een leuk en eigentijds tijdschrift over geloofservaringen van jong en oud(er). Onderwerp is ook het nieuwste boek 'Gelukkig gezin' van Katie Velghe. Zij schrijft: 'Niet winkelen op zondag is een heel praktisch voorbeeld van een gelovig gezin dat een concrete keuze maakt'.

Wat zou het fijn zijn als méér mensen, méér gezinnen, méér gelovige praktische keuzes zouden maken! Iedereen ziet, hoort en ervaart dat we leven in een ont-redder-de wereld. Zou dat komen omdat er geen plaats en aandacht meer is in het openbare leven voor de 'Redder van de wereld'? En welke plaats heeft de Redder van de wereld in de gezinnen? In ons eigen

leven? Hij kán alles goed en mooi maken, maar Hij wil dat doen samen met ons. Hij, het hoofd, en wij, de ledematen ... van een 'sterke' Kerk, van een 'sterk' gezin en van een 'sterke' maatschappij.

'Een sterke vrouw, wie zal haar vinden. Haar waarde gaat die van koralen ver te boven'. Corrie Dekker-Wezepoel, een sterke vrouw! Ze is niet te vinden in het Koraal, maar in de Van Duivenvoordestraat op nummer 1.

Wiljan Domen

Pelgrimsreis naar het Heilige Land

Afgelopen lente, in april, ben ik met het Sint Bonifaciusinstituut, beter bekend als de Tiltenberg, op pelgrimsreis naar Israël geweest. Vanuit onze parochie gingen ook nog Eelke en Jannie Ligthart mee. Er is mij gevraagd om iets over de reiservaringen te schrijven. Toen ik terug was, vroegen verschillende mensen mij "Hoe heb je het gehad?" en wilden wat van de ervaringen horen.



Het is een hele bijzondere reis geweest, in veel opzichten een gedenkwaardige reis, maar ook een echte pelgrimsreis met momenten van bezinning en lijden. Van te voren heb ik met spanning uitgezien om het Heilige Land te mogen bezoeken. Het vliegtuig vertrok vanaf Schiphol en na ongeveer 4¾ uur vliegen, kwamen we al aan in Tel Aviv.

Israël is gewoon een westers land, alhoewel ik dat met mijn verstand wel wist, onbewust had ik toch een beeld van een land uit de oudheid. Toen we naderden, zag ik een land met gewone mensen en nieuwe westerse gebouwen. Maar toch, dit land heeft iets extra's, iets speciaals. Ik keek uit het raampje bij het landen en het voelde als thuis-komen. "Dit is het land van de Bijbel", dacht ik, "hier is het allemaal echt gebeurd". Na de landing volgde de transfer naar Jeruzalem. Het had niet zo lang geleden geregend en het land was groen en stond in bloei.

De reis volgde in grote lijnen het leven van onze Heer Jezus met afwisselingen van heilige plaatsen en culturele bezienswaardigheden. Wij begonnen waar ook het leven van Jezus begon, in Betlehem, in de Geboortekerk, de plek waar Jezus in een grot was geboren. Alhoewel men wel eens over een stal spreekt, is dit dé geboorteplaats. Toen we de kerk binnenkwamen,

viel er precies een lichtstraal op het altaar door een raam aan de bovenkant, een bijzondere ervaring: vermoedelijk is dit maar enkele dagen per jaar te zien. Precies op dát moment waren wij in de Geboortekerk. Was de voorzienigheid aan het werk? Ik vond het in ieder geval een mooi begin van onze reis, die per slot van rekening ook een pelgrimsreis was en ik voelde me op dat moment zeker op een bijzonder manier verbonden met onze Heer. De volgende dagen gingen we door de Jordaanvallei, via de plek waar Johannes doopte, naar Nazaret waar we de Aankondigingskerk bezochten. Hier hoorde Maria van de engel dat ze zwanger zou worden. Iets verderop was ook het huisje van Jozef, Maria en Jezus. Dit was een bijzondere ervaring, want daar was niet lang geleden een graf gevonden uit de eerste eeuw na Christus. Dit is een plek waar de Bijbel en de Traditie van de Kerk het huis van de Heilige Familie plaatsen, en is bijna met zekerheid vast te stellen dat dáár het graf van de heilige Jozef is. Om te zijn op de plek waar Jezus zelf gewandeld heeft, en dat zo tastbaar mee te maken, heeft een diepe indruk op me gemaakt.

Een van de volgende dagen kwamen we in Kafarnaüm, waar een soort gelijke ervaring volgde. De Bijbel spreekt over Kafarnaüm als de plek waar Jezus een huis had. Er was ook een huis, waar Jezus Petrus' schoonmoeder genas en de drempel van dat huis was nog te zien. Dit is een plek waarover met grote zekerheid gezegd kan worden, dat daar de drempel is waar Jezus zelf overheen gelopen heeft. Dit alles maakte de verhalen uit de Bijbel heel tastbaar. Zoals mensen wel eens naar plaatsen van grote beroemdheden na hun dood gaan, zo kwamen wij op plekken waar God als mens gelopen heeft. Bijzonder! En dat niet alleen ná zijn dood, maar ook nu Hij opgestaan is en leeft, is het een mooie ervaring.

We zijn nog op méér mooie plekken geweest en een van de laatste dagen hebben we de Via Dolorosa gelopen. Na deze kruisweg biddend gelopen te hebben, zijn we in de Heilig Grafkerk geweest, waar Jezus Christus gekruisigd is geworden en in een graf is gelegd.

Boven het nu lege graf en Golgotha, de plek van de kruisiging, eindigde het belangrijkste deel van de pelgrimsreis: bij de plek waar onze Heer onze zonden op zich nam en om onze ongerechtigheden stierf - om zó de weg naar God, onze Vader, en naar elkaar weer vrij te maken. Ik stond een moment stil bij het lijden en sterven van onze Heer en dankte Hem voor zijn vergeving, en dat ik deze reis mocht maken.



Johan Gierlings

Lourdes

Van 19-24 mei zijn Eelke en ik weer naar Lourdes geweest. Al heel wat jaren gaan we als vrijwilliger met de Vereniging Nationale Bedevaarten naar Lourdes. Wij zijn dan teamleider in het Accueil (verpleeghuis). Dit jaar hadden we de zorg voor 20 pelgrims, die veel zorg nodig hadden. Voor deze 20 pelgrims gaan dan 20 zorgvrijwilligers mee, voor wie we als teamleider ook de zorg hebben. Van deze zorgvrijwilligers werken er ongeveer 8 in de zorg. De andere zorgvrijwilligers werken in hun gewone leven bijvoorbeeld bij een bank, ze hebben een winkel, zijn huismoeder, treinconducteur, militair, enz.

U begrijpt, bij de vóórbereiding van de Lourdesreis is er voor ons de meeste spanning. We krijgen de zorgformulieren en moeten dan de koppeling maken tussen pelgrim en zorgvrijwilliger. We vragen ons af: hebben we genoeg kennis in huis voor de zorgvraag. Gelukkig kunnen we hierover overleggen met een arts, die ook als vrijwilliger meegaat. Als dan alle formulieren ingevuld zijn, de kamerindeling van de pelgrims aan hun wensen voldoet, de verantwoordelijkheden per kamer verdeeld zijn, komt de dag van vertrek.

Deze keer vertrok het vliegtuig om 12.30 uur vanaf Eindhoven. Vóór vertrek hadden we met de zorgvrijwilligers een startbijeenkomst in het

restaurant van Vliegveld Eindhoven. Enkele vrijwilligers kenden we van vorige reizen, maar met de meesten moesten we nog kennis maken. Erg spannend, want dit is dan wel de groep waarmee je een week optrekt, en waarmee je het de pelgrims naar de zin moet maken. Na een ontspannen voorstelrondje moest ook nog serieus de takenlijst, wat te doen vóór en tijdens de reis naar Tarbes, doorgenomen worden. En dan gebeurt al wat het meemaken van een reis naar Lourdes zo bijzonder maakt: er ontstaat een band 'wij samen', er wordt meege-dacht, er is geen 'gemaar', maar 'we gáán ervoor'. Dat is het moment dat Eelke en ik moeten aangeven, dat we als zorgvrijwilligers ook zorg voor elkaar moeten hebben. We zullen lange dagen maken, van 07.00 uur tot ± 24.00 uur; dat een rustmoment voor jezelf ook belangrijk is als je het een hele week vol wilt houden. Als eenling kwamen we naar Eindhoven, als één groep gingen we naar de hal om de pelgrims te ontvangen.

Na een voorspoedige reis kwamen we in Tarbes aan. En na nog een busreis van een half uur bij het Accueil. In Lourdes proberen we op alle wensen van de pelgrims in te gaan. De VNB heeft een pastoraal programma, van startviering, boeteviering, viering met handoplegging, viering aan de Grot, lichtprocessie,

sacramentsprocessie, de internationale Hoogmis tot de slotviering, waaraan iedereen mag meedoen. Niets moet.

Buiten het programma om kunnen de pelgrims naar het dorp gaan om souvenirs te kopen, of lekker op een terras te zitten. Ook kan men naar het Heiligdom gaan, naar de Grot, kaarsen opsteken, of gewoon even lekker wandelen.



Helaas viel er de eerste vier dagen ontzettend veel regen en moesten de pelgrims (allemaal rolstoel-afhankelijk) tegen de regen en de kou steeds de grote regencape aan. De zorgvrijwilligers hadden meer moeite met het slechte weer dan de over het algemeen bejaarde pelgrims. Die maakten er zich niet zo druk om, het was gewoon zo. Een mooie les over hoe je met alles wat op je weg komt, kunt omgaan!

Naast onze Acceuil-pelgrims had deze reis van de VNB 190 hotelpelgrims. Deze hotelpelgrims logeerden in Lourdes in vijf verschillende hotels. Per groep hotelpelgrims is er altijd een hotelleider, die de pelgrims begeleidt naar alle activiteiten en die naast het pastoraal programma vaak voor de groep een eigen programma maakt. Zo kun je met de groep naar Cité Saint Pierre, een mooie plaats vlak bij Lourdes. Je kunt een rondwandeling in Lourdes

maken en o.a. het geboortehuis van Bernadette, het cachot, de kerk, en het Bernadette-museum bekijken. Het mooie van Lourdes is, dat je gedurende de week mensen ziet veranderen, ontspannen. Er worden echt rugzakjes met leed, verdriet en zorgen bij Maria in de Grot geleegd. Het zijn bij de Grot is ook bijzonder. De intensiteit van verlangen, van de stilte en het bidden, is voelbaar. Het is een plaats waar de hemel de aarde raakt. Er gebeurt echt iets met de mens. Vaak wordt me gezegd; "Nu ik bij Maria ben geweest, kan ik er weer tegen". Nog steeds gebeuren er wonderen in Lourdes: mensen krijgen kracht, vinden rust, overgave en bemoediging. En om daar als vrijwilliger een klein steentje aan te mogen bijdragen, is iets waarvoor wij erg dankbaar zijn. Als wij daar horen, dat er groepen uit parochies zijn, denken we: dat is voor ónze parochie ook mogelijk! Als we 40 parochianen hebben, die met elkaar naar Lourdes gaan, kunnen we Lourdesgroep 't Veld vragen dat met ons te verwezenlijken. Iedereen wens ik die ervaring toe: de stilte en de rust bij de Grot, de verbonden met alle pelgrims. Eigenlijk is Lourdes niet uit te leggen. Lourdes is iets dat je moet ervaren.

Eelke en Jannie Ligthart
072 - 57 44 328

Priesterwijdingen (02-06-2012) in ons Bisdom

Over één van hen

Jim Schilder (*1956) volgde zijn studies aan het grootseminarie De Tiltenberg. Hij was als diaken al werkzaam in de Sint-Nicolaasparochie in Amsterdam en blijft in de Amsterdamse binnenstadsparochie, en met name de Nicolaas, werken. Zijn eerste Mis op zondag 3 juni was daar ook. Jim Schilder was eerder chef redactie van het opinieweekblad HP/De Tijd. Voor het weekblad De Tijd deed hij onder meer verslag van de burgeroorlog in Mozambique in 1987 en de val van de Berlijnse Muur in 1989; voor Panorama deed hij in 2001 verslag van 'Nine Eleven', de aanslagen op de WTC-gebouwen in New York. Hij werkte voorts als eindredacteur van de AVRO-talkshow 'Karel' en was redacteur voor de Volkskrant en het Utrechts Nieuwsblad en was correspondent voor het Parool, het Belgische tijdschrift Knack en Management Team.

Jim Schilder is van Vrijgemaakt-Gereformeerde afkomst. Zijn vader, H.J. Schilder, was hoogleraar Oude Testament in Kampen. De familie was nauw betrokken bij het ontstaan van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk in 1944, aan de wieg waarvan oud-oom K. Schilder stond. Aleid Schilder, die bekend werd door haar boek over het verband tussen geloof en depressiviteit en over wie een film werd gemaakt, is een zus van Jim.

Zelf zegt hij over zijn roeping in een artikel in De Tiltenbergkrant: "Ik ben protestants opgevoed in een gezin van tien kinderen. Als tiener ben ik van de Kerk en van het geloof losgeraakt, maar nooit helemaal. Ik merkte dat God op de achtergrond aanwezig was. Bijvoorbeeld door de overtuiging dat mensen na hun overlijden niet echt weg zijn, maar eh ... boven, bij God. In New York liep ik vaak zomaar een kerk in, omdat ik vond dat ik daar moest zijn, maar ik begreep nooit waarom. In stilte heb ik wel eens om uitleg gevraagd, maar die kwam nooit.

In het voorjaar van 2005 maakte ik een tour door Israël, inclusief anderhalve dag in Jeruzalem. Ter plekke gebeurde niets bijzonders, maar in de maanden daarna voelde ik dat de band met het christendom werd hersteld. Het was zo intens dat ik weer naar de Kerk moest, maar nu echt. En wel naar de Rooms-Katholieke kerk: dat is toch de directe lijn met het Jeruzalem, waar alles begonnen is. Toch was het nog een grote stap: ik vond me nog te veel een twijfelaar, en als kind had ik in de Kerk nooit twijfel gezien. Maar in de tijd voor Pasen las ik een interview met kardinaal Simonis waarin hij precies de juiste woorden zei om me over de drempel te duwen.

Op Eerste Paasdag 2006 ging ik naar de Nicolaaskerk in Amsterdam. Dat voelde als thuis-komen. De liturgie, de eerbied, maar vooral de heilige Communie raakten mij diep. Sindsdien ging ik op zondachtochtend niet meer naar de sportschool maar naar de Nicolaas. Na een paar weken wilde ik lid worden. Ik kon nog aanschuiven in de 'vormingsklas'.



Op een van de avonden was er een rondleiding door de kerk, en werd ieder gevraagd voor zich een plek uit te zoeken waar we dachten te moeten zijn. Ik liep meteen naar het altaar. Daar stond ik, in het half donker, onder de enorme koepel van de Nicolaaskerk. Ineens leek vanuit de top een straal naar beneden te komen, alsof ik werd aangeraakt door de heilige Geest - heel vreemd. Het duurde misschien maar een halve minuut, maar het was intens en ontroerend. In de maanden erna kreeg ik steeds sterker het gevoel dat ik op zondag aan de verkeerde kant van het altaar stond".

Sinds 2 juni staat Jim Schilder, als priester, dus aan de andere kant van het altaar.

Nieuws van de Charismatische Gebedsgroep

Verslag van de Nationale Open Dag - Tweede Pinksterdag te Ede

Opnieuw een dag vol input en ontmoeting met God en met elkaar, waarbij alle leeftijden vertegenwoordigd waren. De spreker van de dag, Noel Chirchop uit Malta sprak over het thema: Een Frisse Wind ... Hij heeft ons aangespoord om niet alleen oog te hebben voor mensen in onze eigen groep of parochie, maar om open te zijn voor de mensen om ons heen, die Jezus nog niet kennen. En niet alleen om open te zijn voor hen, maar om werkelijk zorg voor hen te hebben.

In de eucharistieviering aan het einde van de dag, ging mgr. Woorts, hulpbisschop van Utrecht, voor. Hij vertelde hoe hij persoonlijk op 16-jarige leeftijd door de heilige Geest geraakt werd. Er was - ondanks of mede dankzij het mooie weer - een goede opkomst van ongeveer 700 personen, waaronder een tiental parochianen.

Aankomende activiteit

Celebrate-conferentie: 27 juli tot en met 3 augustus 2012 te Stadskanaal. Voor de 8e keer vindt deze vakantie-conferentieweek plaats, geschikt voor de hele familie: verdieping en ontspanning gaan hand in hand. Het thema dit jaar is 'Met hart en ziel'. Elk jaar nemen steevast een aantal parochianen deel aan deze conferentie, dus u heeft altijd aanspraak! Voor meer informatie over het programma: www.kcv-net.nl. Ook liggen folders achterin de kerk.

Last but not least willen we u attenderen op een nieuw initiatief: de Gezinsretraite van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Deze wordt gehouden van 5-7 oktober 2012 te Delden (bij Hengelo). Het weekend is bedoeld voor gezinnen (ook één-ouder-gezinnen) met kinderen (0-16 jaar). Voorwaarde om deel te nemen, is een verlangen om te groeien in de relatie met God, persoonlijk en als gezin. Een unieke gelegenheid om met andere ouders uit te wisselen over (gelovige) opvoeding en met andere gezinnen het geloof te beleven en te vieren! Ook met betrekking tot deze retraite liggen folders achterin in de kerk. Info via mail: kcvgezinsretraite@gmail.com

Voor verdere info: Gert & Riet Borst 072 - 57 10 883



Zingen is dubbel bidden

De vorige keer schreef ik over de notennamen ut (later do) re mi fa sol la. Pas laat in de 15e eeuw kwam de noot si er bij. Waarom dat zo is gegaan? Dat is een ingewikkeld verhaal. Het heeft o.a. te maken met de Griek Pythagoras, filosoof en wiskundige. Het verhaal is complex, maar je kunt zelf kijken op internet, waar de berekeningen staan van de verschillende tonen, volgens Pythagoras.

Bovendien zocht men sinds het begin van de Middeleeuwen naar een manier waarop men noten, c.q. tonen, kon noteren en vastleggen. Dat moest

wel, want de verschillende onderdelen zoals we die uit de Mis kennen, hebben een eeuwenlange ontwikkeling doorgemaakt.

Ieder klooster deed dat op een eigen manier en met een eigen notatie-systeem (palleografisch, zoals dat heet). Maar een notatie, hoe te noteren, zocht men eigenlijk niet, de monniken zongen alles uit hun hoofd, althans dat moesten ze zo doen en leren, want via een grammofoon of internet konden ze het zich het gregoriaans (nog) niet eigen maken. Hun manier van noteren was een soort van herinneringsschrift, men kende de noten wel, maar moest geholpen worden!

Wonderlijk is wel, dat de Kerk deze gezangen heeft bewaard en dat geldt ook voor het koor van onze dirigent-organist Henk Smolenaars, die nageenoe iedere zondag tijdens de Mis in de Dionysiuskerk wel iets gregoriaans met het koor zingt. Denk maar aan het meezingen van Credo III.

Kom eens kennismaken, want het is een verrijking als men zelf het gregoriaans mee-zingt en mee-beleeft. (Diaken Frank Kamp zei laatst in een preek, dat in de hemel veel gezongen wordt!)

Ton Klos

De 40MM

De 40MM op 19 mei j.l. is weer een zeer geslaagde wandeltocht geweest. Toen we 's morgens om 07.00 uur werden 'weggeschoten' stond er nog een fris briesje, maar later op de dag werd het stralend mooi weer en heerlijk om te lopen.

Onderweg kregen de wandelaars diverse versnaperingen aangeboden zoals koffie, thee, limonade, appel, krentenbollen, snoepgoed, kaas en bij de 25km-stempelpost stond het bak-team weer klaar om honderden pannekoekeken te bakken. Bij de finish werden de wandelaars onthaald op een rode loper. Ook waren er vrijwilligers, die met senioren in een rolstoel een afstand hadden gelopen.

De bijna 1500 wandelaars hebben tot nu toe € 92.000,= opgehaald. Dat is op dit moment al meer dan vorig jaar was toegezegd. Een prachtig resultaat dus, waarvoor we de sponsors hartelijk danken. Het uiteindelijke resultaat wordt bekend gemaakt op de 'verdeelvergadering' in oktober a.s.

Henk Mol

Dag Moeder

Eens heeft er een vrouwe een Kindje gebaard.
Dat Kindje was Koning en Schepper van hemel en aard.
De naam van de moeder: Maria.
Het kindje genoot in zijn wiegje van hemelse rust
en als het des morgens werd wakker gekust,
dan zei het heel zachtjes: "Dag, moeder".

Aan het kruishout hing Jezus, bebloed en versmaad,
maar van liefde nog stralend zijn heilig gelaat.
Daar zag Hij zijn moeder Maria.
"Vrouwe", zo sprak Hij, "Zie daar uw zoon",
toen neigde nog één keer het hoofd met de kroon
en zei Hij heel zachtjes: "Dag, moeder".

O Jezus, wat bent U toch goed:
U gaf ons uw leven, uw Lichaam en Bloed,
en U gaf ons uw moeder Maria.
O, liefste der moeders, verkrijg dat uw kind,
wanneer het in het eind-uur uw beeltenis vindt,
voor 't laatst nog eens zegge: "Dag, moeder".

Maria, als eenmaal de reize begint,
de eeuwigheidsreis naar het Land van uw Kind,
wees ons dan een moeder, Maria.
Dan zullen wij u naast de troon van uw Zoon,
als hemelvorstinne met lichtende kroon,
begroeten en heel zachtjes zeggen: "Dag moeder".



© Mijn (van Arie van der Lee) moeder †1957

Vieringenrooster

za 16-06	19.00		samenzang
zo 17-06	10.00	11 ^e zo dhj B	Cantory
za 23-06	19.00		samenzang
zo 24-06	10.00	Geboorte Johannes de Doper	Gemengd Koor
	11.30	Familie- en terugkomviering EHC+Vormsel	SalTierra
za 30-06	19.00		Spirit
zo 01-07	10.00	13 ^e zo dhj	Gemengd Koor
za 07-07	19.00		Cantory
zo 08-07	10.00	14 ^e zo dhj	Gemengd Koor
za 14-07	19.00		samenzang
zo 15-07	10.00	15 ^e zo dhj	Gemengd Koor
za 21-07	19.00		samenzang
zo 22-07	10.00	16 ^e zo dhj	samenzang
za 28-07	19.00		samenzang
zo 29-07	10.00	17 ^e zo dhj	samenzang
za 04-08	19.00		samenzang
zo 05-08	10.00	18 ^e zo dhj	samenzang
za 11-08	19.00		samenzang
zo 12-08	10.00	19 ^e zo dhj	adhoc koor
woe 15-08	19.00	MariaTenhemelopneming	Gemengd Koor
za 18-08	19.00		samenzang
zo 19-08	10.00	20 ^e zo dhj	adhoc koor

za 25-08	19.00		samenzang
zo 26-08	10.00	21 ^e zo dhj	adhoc koor
za 01-09	19.00		Cantory
zo 02-09	10.00	22 ^e zo dhj	Gemengd Koor
za 08-09	19.00		samenzang
zo 09-09	10.00	23 ^e zo dhj	Gemengd Koor
za 15-09	19.00		samenzang
zo 16-09	10.00	24 ^e zo dhj	stille H. Mis
	11.30	Westfrieze Bedevaart Heiloo	Gemengd Koor+Cantory
za 22-09	19.00		Gemengd Koor
zo 23-09	10.00	25 ^e zo dhj	Spirit

TOPSLAGERIJ **HANK GROOT**

BBQ-pakket

1 hamburger

1 barbequeworst

1 saté

1 varkensfilet

Per stuk **€ 4,95**

Bij 10 personen

voetbal **GRATIS**



Middenweg 243 Tel: (072) 5711273

Inhoud

Pastoor Frank Domen	Een Hart met een hoofdletter H	1
Even bijpraten ...		2
Familieberichten		3
Eerste Heilige Communie 2012-2013		5
Alpha-cursus 2012		6
Wiljan Domen	Ten huize van ...	8
Johan Gierlings	Pelgrimsreis naar het Heilig Land	11
Eelke en Jannie Lighthart	Lourdes	13
Priesterwijdingen in ons Bisdom		15
Gert en Riet Borst	Nieuws van de Charismatische Gebedsgroep	16
Ton Klos	Zingen is dubbel bidden	17
Henk Mol	de 40MM	18
Dag Moeder		19
Jan Tamis	Puzzel	20
Vieringrooster		21

Bloembinderij Florissant

www.wereldsboeket.nl
florissant@wereldsboeket.nl

Kwaliteit staat bij ons voorop! Dit geldt voor al onze snijbloemen, boeketten, bloemstukken en planten. De snijbloemen zijn altijd vers.

 De bloemen worden door ons geschikt of u kunt uw eigen creativiteit laten spreken.

 Er staat een ruime keuze aan boeketten voor u klaar.

Bloembinderij Florissant
Berckheidelaan 12
1701 VG Heerhugowaard
T/F 072 - 5744210



R.K. Parochie van de H.Dionysius

Middenweg 248
1701 GH Heerhugowaard
072 - 57 11 292
www.dionysiusparochie.nl

pastoor Frank Domen

06 26 30 66 36
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl

diaken Frank Kamp

f.kamp@dionysiusparochie.nl

eucharistievieringen

zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur
maandag t/m vrijdag 09.00 uur

Aanbidding

elke donderdag van 19.00 uur tót vrijdag 23.00 uur

Parochiebestuur

giro 28 80 25 - Rabobank 32 69 04 247 (ook voor misintenties)

Commissie Kerkbijdragen

giro 23 14 200 - Rabobank 32 69 12 746

Werkgroep Missie en Ontwikkelingssamenwerking

Rabobank 32 69 10 034

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

ABN-AMRO 58 90 67 656

kerkledenadministratie

wiljandomen@dionysiusparochie.nl

kerkhofadministratie

h.vd.knaap@dionysiusparochie.nl

advertenties parochieblad

parochieblad@dionysiusparochie.nl

Het volgende parochieblad verschijnt op 13 september 2012

copij a.u.b vóór 2 september sturen naar
parochieblad@dionysiusparochie.nl

**Vloerbedekking
Zonwering**

**Raamdecoratie
Buitenzonwering**

**Wandbekleding
Verf**



**Decorette Breed • Middenweg 284 • tel. 072 - 571 12 50
www.decobreed.nl**

PRINTEN ♦ KOPIËREN ♦ DRUKWERK



- ♦ GEBOORTEKAARTJES
- ♦ HUWELIJKSKAARTEN
- ♦ UITNODIGINGSKAARTEN
- ♦ ZAKELIJK DRUKWERK

Stationsweg 42A - 1702 AG Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

Begraffenisvereniging „SINT BARBARA”

HEERHUGOWAARD-C.

Tevens verzorging van crematies

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 4 juni 1969, nr. 63
Opgericht 16 november 1934

Voor inlichtingen: J.A. INSING, secretaris, Rubensstraat 55, tel. 5740222
J. STAM, penningmeester, Middenweg 301, tel. 5716418

*Bij een sterfgeval (ook in een ziekenhuis) wende men zich **UITSLUITEND tot de heer P.J.M. Sneek, Past. Meriusstraat 187, Spanbroek, tel. 0226-352198, die belast is met de regeling van de begrafenis of crematie.***

WAT ZEGT U !?

Spreken mensen onduidelijk?

Staat de tv te hard?

Gaan gesprekken in gezelschap moeilijk?

Laat uw gehoor eens GRATIS testen! Wij adviseren u over verschillende oplossingen om het gehoor weer optimaal te krijgen.

Een hoortoestel kunt u 3 maanden geheel vrijblijvend uitproberen.

Hooroplossingen zijn verkrijgbaar vanaf 0,00 euro na aftrek vergoeding van de zorgverzekering. Wij geven u hierin het beste advies.



Middenweg 177

Heerhugowaard 072-5644288

maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
(lunchpauze 12.30 uur - 13.00 uur)

Wij bezoeken u ook thuis voor hoortesten en hoorservice!