

Parochieblad  
Dionysiusparochie  
Heerhugowaard

jaargang 45  
nr 6 oktober 2011

# Rik van Rixel

Uw Goudsmid & Ontwerper  
in onze parochie

---

## **VANUIT EIGEN ATELIER**

originale ontwerpen

verkleinen en vergroten van ringen

verlovings- en trouwringen

herinneringssieraden

onderhoud en reparatie

## **OUDE SIERADEN ZIJN GELD WAARD**

inkoop / verkoop / inruil van goud en edelstenen

waardebepaling en taxatie

## **GRATIS & VRIJBLIJVEND ADVIES**

---

**rikvanrixel@hotmail.com / 06 - 21 70 54 82**

---

## De viering van de heilige Eucharistie

Wij leven vanuit een bepaalde geest, met een bepaalde verwachting. Wij hebben onszelf bepaalde doelen gesteld, die wij op zekere manier proberen te realiseren. Iemand, die bijvoorbeeld bij een bepaald bedrijf werkt, volgt met een zekere regelmaat cursussen, omdat hij hogerop wil. Hij krijgt dan meer salaris en kan zich een groter huis en verre vakanties veroorloven. Of iemand is al best wel goed in een bepaalde sport, maar zoekt meer hulp om nog beter te worden, zodat hij een volgende keer misschien aan de Olympische Spelen kan meedoen.

Er zijn ook mensen, te veel, die verkeerde, egoïstische doelstellingen hebben: als zij maar rijker en machtiger worden, ook al gaat dat ten koste van anderen, dan is het goed. Als gelovige mensen willen wij ook vanuit een bepaalde geest leven. Wij leven zelfs vanuit de heilige Geest, Gods Geest. Jezus' Geest is de onuitputtelijke bron van eeuwige waarheid en wijsheid en kracht. Jezus is de liefde, Hij is de wijsheid, Hij is de waarheid. Wereldse waarheden zijn vandaag zus en morgen zo, maar God is de eeuwig onveranderlijke. Bij niemand zijn wij zo veilig als bij Hem.

Waar kunnen wij deze eeuwige God beter ontmoeten dan in de heilige Eucharistie!?

In zijn 40e apostolische brief, getiteld 'Blijf bij ons, Heer', roept paus

Johannes Paulus II ons op weer meer te gaan leven vanuit de Eucharistie en ... om ons van daaruit meer in te zetten op sociaal, cultureel en politiek vlak.

Wij leven in een wereld van oorlog en terrorisme, van egoïsme. Wij moeten daar iets goeds tegenoverstellen. Want het kwade kan alleen door het goede overwonnen worden. De Eucharistie is een bron van vrede, omdat Jezus, de Vrededorst, er aanwezig is, zich aan ons geeft. Via ons trekt Hij de wijde wereld in. Wij behoren respect te tonen voor elkaar. Maar voor de Eucharistie geldt dat nog sterker. De Eucharistie is Jezus. Voor de Eucharistie, wanneer wij bijvoorbeeld de kerk binnenkomen, mogen wij knielen om ons respect te tonen. (Als wij al wat ouder zijn, is een duidelijke hoofdbuiging ook goed.) Wij zijn kleiner dan de Eucharistie. Maar als wij respect tonen en dankbaarheid, door te vieren zoals het volgens Jezus' Kerk hoort, dan toont Jezus zijn respect voor ons. Dan trekt Hij met ons mee en vult al onze bezigheden met zijn liefde en goddelijke kracht.

Hoe duidelijk bleek tijdens zijn aardse leven, dat Jezus kwaad kan overwinnen als wij er in geloven. Hij genas zieken, gaf hongerigen te eten, en zelfs enkele doden werden door Hem teruggeroepen.

Jezus kwam in de dorpen en steden van Israël. Hij werd door mensen bij

hen thuis uitgenodigd. Hij was lichamelijk aanwezig. Ook wij kunnen profiteren van Jezus' lichamelijke aanwezigheid ... in de Eucharistie. Als wij iedere zondag trouw naar de heilige Mis gaan - de Tien Geboden van God vragen de Dag des Heren te heiligen! - zodat God op ons kan bouwen, ons kan vertrouwen, dan kunnen wij ook op Hem bouwen.



Wij weten, dat toen God in het begin de wereld schiep alles goed was. Om onze wereld weer in orde te krijgen, kunnen wij dus het beste te rade gaan bij deze Schepper. En Hij geeft - in de heilige Schrift, die wij in de kerk horen - niet alleen een heel stel goede ideeën daartoe, maar geeft - eveneens in de kerk - ook de kracht daartoe. In het Johannesevangelie zegt Jezus het volgende: "Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem" (6,55-56). Wie tijdens de heilige Mis met eerbied en aandacht de heilige communie ontvangt, is 100% met Jezus verbonden, heeft alles in huis om 'de wereld' te herstellen. Die kan leven vanuit de heilige

Geest van Jezus en dat is een geest van zelfgave. Niet een geest van egoïsme en zelfverrijking, maar een geest van zelfgave, net als Jezus.

De paus vraagt ons nog meer te doen. Hij vraagt om uitstelling en aanbidding van het Sacrament van de Eucharistie. Als wij van iemand een echte vriend willen zijn, komen wij er vaker en langer op bezoek. De aanbidding van het Allerheiligste Sacrament is - ná de viering van de Eucharistie - de mooiste manier om bij God te zijn, om Hem te prijzen en om grote gaven van Hem te verkrijgen, voor onszelf èn voor de wereld waarin wij leven.

Beste parochianen, wij hebben gelukkig een behoorlijke groep mensen, die op zaterdag en zondag heel trouw naar de kerk komen. Er is zelfs een groep mensen, die vrijwel iedere dag naar de kerk komt! Kunnen andere mensen ook niet eens wat vaker naar de kerk komen!? Het is toch geweldig, dat wij die grote God en Heiland zo nabij kunnen ontmoeten!? Wij zijn zo rijk! Laten wij dankbaar en gretig gebruik maken van deze mogelijkheid. Denken wij ook door de dag eens wat meer aan Jezus Christus, die in ons leeft. Geven wij Hem gelegenheid door ons te spreken. Laten wij Hem door ons handelen. Het zal goed zijn voor ons en voor iedereen.

Pastoor Frank Domen

## Even bijpraten ...



### goed nieuws

De laatste weken is er met heel wat nieuwe misdienaars geoefend. De werkgroep 'Misdienaars' heeft nu ruim 25 leden! Allemaal jonge vrijwilligers en ... jong geleerd is oud gedaan!

### cadeautjes

Een jonge moeder, nieuw in de parochie, heeft spontaan aangeboden om maandelijks aan de binnen- en buitenkant de ramen van de beneden-verdieping van de pastorie te wassen. Ook de glas-in-loodramen van de dagkapel zijn gelapt.

Er is een schoonmaakploegje gevormd dat zich over het Familiehuis gaat ontfermen. Allemaal cadeautjes!

### Jaarmarkt

Al vóór 19 september, de dag van de Jaarmarkt, was de Jaarmarkt een succes. Er zijn bijna 200 tasjes uitgedeeld aan mensen die even of langer bij onze twee kramen bleven staan om te kijken of een praatje te maken. Op de tasjes was een A5-etiket geplakt met de tekst: **dionysiusparochie.nl Parochie van Kansen**. En in de tasjes zat een Katholiek Nieuwsblad, een Eva, een Visie, een Nederlands Dagblad, een gebedskaart met dagelijkse gebeden, een rozenkrans, iets lekkers met een mooie spreuk, een door Inge Boulonois ontworpen ansichtkaart van de kerk, een visitekaartje van onze kerk, het blad 'Inspiratie' en ook de nodige folders van de geloofs-cursussen die in 2011-2012 in onze parochie worden gegeven.

In de grote zaal waren gastvrouwen aanwezig om bezoekers een kopje koffie of thee in te schenken en iets lekkers aan te bieden. In de grote zaal konden ook loten gekocht worden voor twee kleine en een grote paaskaars. En de Gebedsgroep zorgde voor de aanbidding van 08.00 tot 16.00 uur in de dagkapel, waarbij iedereen natuurlijk welkom was.

En na het opruimen hebben we met zo'n 25 vrijwilligers nog een glaasje gedronken en in de kleine zaal gedineerd: Theresia Kamp had een heerlijke zuurkoolschotel gemaakt. Een goede afsluiting.

Voor volgend jaar zijn al weer de nodige ideeën ingediend.

Al vóór 19 september was de Jaarmarkt een succes ... ??? Ja, want vóór 19 september waren er vele sponsors nodig en andere vrijwilligers om de eigenlijke dag van de jaarmarkt mogelijk te maken ... !!! Heel veel dank!

### **intentieboek Maria-kapel**

Soms worden losse briefjes met vragen en bedankjes in de Maria-kapel gevonden. Daarom ligt daar nu een 'intentieboek'. Alles wat u ter harte gaat, mag opgeschreven en op deze manier bij Maria aanbevolen worden. Maar ... het intentieboek is niet bedoeld voor de gebruikelijke misintenties!

### **40 uur aanbidding**

Vóór het parochiefeest was er dit jaar 40 uur aanbidding aan één stuk door. Fijn, dat zoveel mensen hebben ingetekend en ook zomaar zijn gekomen. Na afloop zijn alleen maar positieve geluiden gehoord. Het was goed op deze manier in stilte bij de Heer te zijn. Is niet één van de grote problemen van onze tijd, dat mensen hun ziel verwaarlozen - dátgene wat ons tot mens maakt?! De ziel heeft stilte nodig en de aanwezigheid van onze God.

### **ziek?**

Als u iemand kent, die ziek is, thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis, en graag een bezoekje krijgt, meld het a.u.b. bij diaken Frank Kamp of pastoor Frank Domen. Er wordt hard gewerkt aan regelmatig ziekenbezoek.

### **gastkoor 'Elegia'**

Weet u het nog? Afgelopen Eerste Pinksterdag heeft 'Elegia', uit Oekraïne, in onze kerk gezongen en gespeeld. Onlangs is opgebeld en werd gemeld dat Elegia graag nog eens een viering wil opluisteren. Dat gaat op zondag 11 december om 10.00 uur gebeuren. Voor volgend jaar is ook al een viering gereserveerd. Maar daarover later meer.

### **volkskerstzangdienst**

Op zondag 18 december is er een volkskerstzangdienst in onze kerk. Onze drie eigen koren zijn aanwezig, een kerstverhaal wordt gelezen en u kunt nog meer verwachten. In de volgende 'Dionysius in Beeld' meer info. Reserveert u de avond, die om 19.00 uur begint, vast in uw agenda?!

### **Familiehuis**

Het Familiehuis in de tuin van de pastorie kan gehuurd worden voor cursussen, workshops, een praat-ochtend, -middag of -avond. Niet duur en van alle gemakken voorzien. Huren is mogelijk per dagdeel.



## Familieberichten

### gedoopt

Mason Sean Johannes Groot is geboren op 2 oktober 2010 en gedoopt op 2 oktober 2011. Hij woont met zijn ouders, Hans Groot en Diana Tankwi, en broertje Jayden: Rosa Spierplantsoen 93.

Op zondag 16 oktober zijn de broertjes Brandon (04-04-2007) en Keyon (06-06-2011) Kortlever gedoopt. 'Grote' broer Damian is al gedoopt. De familie Quax-Kortlever woont: Ietje Kooistratuin 17.

Op zondag 23 oktober is Jimmy Koning gedoopt. Hij is geboren op 9 juli 2011 en woont met zijn ouders, Martijn Koning en Yvonne Koning-Borst, en twee broertjes: Van Veenweg 144.

### huwelijksjubilea

Op zondag 2 oktober vierde de familie J. Daalen-Vastenburger, Zirkoon 8, hun 40-jarig huwelijksjubileum.

Eén week later, op 9 oktober, vierden ook Bert en Nel Sprenkeling-Oudijk dat zij 40 jaar getrouwd waren. Bert en Nel wonen Rustenburgerweg 26.

Op maandag 10 oktober waren Jan en Tinie Dekker-de Boer 49 jaar getrouwd. Zij wonen in de Bickerstraat op nummer 27. In de heilige Mis van 09.00 uur werd dat gevierd.

En Stefan en Lisette van Aken-de Graaf vierden in dezelfde heilige Mis hun 12½-jarig huwelijksjubileum. Hun adres is: Tilly de Vriestuin 9.



Nick en Ria Groot-Schneider, Themislaan 9, vierden op zaterdag 15 oktober hun 40<sup>e</sup> trouwdag.

### onderscheiding

Jan Zwetsloot, Middenweg 60, heeft 62 jaar lang de Stille Omgang gelopen en zich ook anderszins ingezet voor deze jaarlijkse ommegang! Een geweldige prestatie. Het was onlangs tijd om te stoppen. Jan is op een donderdagavond in september, tijdens een gezellig avondje in de parochiezaal, onderscheiden. En dit schrijven kan beschouwd worden als een 'eervolle vermelding'!

### van ons zijn heengegaan

Maria Emma - Marie - de Moel-Vlaar, is op 98-jarige leeftijd overleden op 14 september. De avondwake was op 19 september en de uitvaartdienst één dag later. Maria de Moel-Vlaar is begraven op ons eigen Dionysiuskerkhof. Zij woonde in Hugo Oord, kamer 43, waar heel wat mensen kwamen om met haar en met elkaar te bidden.

Hermanus Gerardus van Hoogmoed is overleden op 12 oktober. Hij is geboren op 10 december 1926 en is dus 84 jaar geworden. Herman was een trouwe kerkbezoeker en woonde: Tamarixplantsoen 145, in het Arboretum. De uitvaartdienst was op 17 oktober en Herman is begraven op het kerkhof aan de Krusemanlaan.

Deze familieberichten zijn gemaakt op zondag 23 oktober.



gedenktekens

## MEMORIAL GEDENKTEKENS

*Voor een blijvende herinnering*

Het uitkiezen van een gedenkteken is een zeer emotionele en persoonlijke aangelegenheid. Elk mens is immers uniek.

De medewerkers van Memorial staan u bij met persoonlijke aandacht en begeleiding om deze moeilijke keuze te maken.

- ✓ Traditionele grafmonumenten  
Vanaf € 1800.00 incl. plaatsen,  
fundering en belettering
- ✓ Monumenten naar eigen ontwerp
- ✓ Unieke collectie ruwe stenen,  
zwerfkeien
- ✓ Sierurnen, handgemaakte urnen
- ✓ Assieraden

### Openingstijden

Ma t/m vr 10.00 uur - 17.00 uur  
Za 10.00 uur - 16.00 uur

Boekel 37A  
1921 CE Akersloot  
Tel. 072 - 5330691  
[www.memorialgedenktekens.nl](http://www.memorialgedenktekens.nl)



## Kwetsbare mensen

*Het Diaconale Weekend - 12 en 13 november 2011*

De parochies in ons bisdom besteden op 12 en 13 november, het weekend na Sint Maarten, aandacht aan de diaconale opdracht van onze Kerk. We hebben als Kerk de samenleving iets te bieden in de zorg voor de naaste. Dat laten we zien en horen, speciaal in dat weekend.

"De zorg voor de naaste is een rode draad in onze christelijke traditie. Vanuit de evangelische opdracht: 'Wat je aan de minste der Mijnen hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan', hebben tallozen, veelal religieuzen, zich in het verleden ingezet voor armen en zieken, weduwen en wezen. Maar ook in onze tijd zijn er gelukkig nog velen, leken en religieuzen, die vanuit een oprechte zorg zich bewust zijn van de noden van anderen. Zij helpen concreet en proberen tegelijk ook anderen te wijzen op de noodzaak van gerechtigheid en solidariteit in onze tijd. De zorg is wel veranderd. Daar waar vroeger zorg soms wat bevoogdend overkwam, is deze nu meer gericht op het ondersteunen en stimuleren van eigen mogelijkheden. Soms vraagt zorg om alleen maar aanwezigheid, om anderen te laten ervaren dat er niet voor alles een oplossing is, maar dat het wel God is die je draagt, die jouw levensverhaal legt op dat van de Schrift en bij wie je geborgenheid en liefde mag ervaren". Aldus bisschop Punt.



In het Diaconale Weekend staan in de eucharistievieringen kwetsbare mensen centraal. Kwetsbaarheid die zich laat zien in afhankelijkheid van bijstand, schuldhulp, de immigratiedienst. Maar ook bijvoorbeeld in eenzaamheid. In onze parochie wordt het licht gezet op het Schuldhulpmaatje-project. Dit project beoogt vrijwilligers op te leiden - mensen die in staat zijn - personen of gezinnen, die om welke reden dan ook in materiele of immateriële nood zijn geraakt en geen uitweg meer zien, de helpende hand te reiken om samen te zoeken naar een oplossing.

Tijdens de vieringen zal de voorzitter van de PCI een korte uiteenzetting geven over de relatie tussen dit project en de Caritas als opgave voor alle gelovigen. Daarnaast zal hij op een later tijdstip een lezing geven over de Encycliek 'Deus Caritas Est', waarin Paus Benedictus XVI de duidelijke uitspraak doet, dat de liefdadigheid, de Caritas, net zo tot het wezen van de Kerk behoort als de bediening van de sacramenten en de verkondiging van het evangelie.

De collecte-opbrengst tijdens het Diaconale Weekend zal geheel ten goede komen aan het werk van de PCI inzake het opbouwen van een netwerk van vrijwilligers, om de kwetsbaren die een beroep op ons doen te helpen bij het vinden van wegen om uit hun problemen te komen.  
U bent van harte uitgenodigd!

Namens uw Parochiële Caritas Instelling  
Adriaan Rotteveel, voorzitter

## Het gouden Hart

Van 20-23 augustus jl. heb ik voor de eerste maal en volledig de Mariabe-  
devaart in Beauraing mee-beleefd, ervaren. Een onvergetelijk gebeuren dat  
bij mij diepe Mariale sporen heeft achtergelaten. Had ik van tevoren nog  
enige scepsis ... eenmaal op de plaats der verschijningen bij de meidoorn  
en het beeld, werd ik direct door Maria geraakt. Locatie en sfeer zijn totaal  
anders dan in Lourdes; ik heb in Beauraing de heilige Maagd nóg intenser  
gevoeld dan bij de toch zeer bijzondere wonderbaarlijke Grot van Massa-  
bielle in Lourdes.

Beauraing is kleinschaliger, intiemer. Wel met vier kerken en kapellen waar  
eucharistievieringen en aanbidding plaatsvinden.

Graag wilde ik alle activiteiten meemaken, met o.a. de  
verstilde Kruisweg in de crypte en de pontificale hoog-  
mis in de zeer grote bovenkerk, met de hulpbisschop  
van Namen en vele priesters op het altaar.

Dan dagelijks als hoogtepunt het rozenkransgebed  
's avonds op de plek der verschijningen vóór het  
zuivere witte Mariabeeld met het gouden hart,  
omringd door een veelheid aan bloemen en kaarsen.  
De vieringen in de Rozenkranskerk en bovenkerk  
waren vervuld van de liefde van en voor Maria en  
met name de kracht van haar Zoon.

Naast deze devote vieringen kon ik genieten van vele  
vormen van kunst: o.a. de bijzondere symbolische bouw en inrichting van  
de votiefkapel, op 22 augustus 1947 grondvest en tevens van de boei-  
ende kruiswegstaties van keramiek in de crypte. Met één sacramentaliën-  
en beeldenwinkel 'Pro Maria' plus museum is er weinig commercialiteit.



Sociaal gezien vormde onze groep van het Bisdom Haarlem-Amsterdam een fijne warme gemeenschap van pelgrims, met ruime humor.

De plaats der verschijningen is dé ontmoetingsplek met Maria voor grote en kleine groepen, jong en oud. Want wij kwamen voor Maria met het gouden hart, Moeder van de Heer en koningin van de hemel, om stil te zijn, te zingen, te bidden: bede-vaart!

De processie vanaf het hooggelegen Maria-Castel was voor mij een verrassing en zeer intens en dat niet alleen door de hitte: ik mocht als lantaarndrager het Allerheiligste op zeer korte afstand begeleiden.

Voortdurend kijkend naar de monstrans met de heilige Hostie voelde ik een diep contact met God; het licht dat ik droeg, sloeg over naar mijn hart: wat een beleving!

Een tweede emotie was voor mij de ontmoeting met Madame Gilberte Degeimbre, de enige nog levende zieneres van 88 jaar. In de bovenkerk pakte ik haar oude hand, geleid door Maria! Thuisgekomen heb ik een portret van haar gemaakt, voornamelijk uit herinnering en vanzelfsprekend ontstaan er 'Beauraing'-schilderijen.

Onze Lieve Heer en Maria hebben mij in en door Beauraing innerlijk verrijkt! Ik hoop, dat de komende jaren meer parochianen naar Beauraing ter bedevaart gaan, om een bijzonder contact te krijgen met Maria en haar Zoon.

Rien van Holland

### **'Vuur'**

Op zondag 6 november 2011  
kunnen alle jongeren met diaken Frank Kamp mee  
naar de Katholieke Jongerendag in Den Bosch.  
Geef je op!

### **Meet en Greet! Alles = Anders!**

En de volgende jongerenbijeenkomst - **een Dio-evening**  
is in onze eigen parochiezaal  
op zondagavond 11 december om 18.00 uur.  
Niet thuis eten, hoor, van te voren!

## **De Eerste Heilige Communie**

Kinderen, die in groep 4 zitten, worden uitgenodigd om mee te doen aan de Eerste-heilige-Communievoorbereiding. Ook kinderen die nog niet gedoopt zijn, kunnen meedoen en worden dan vóór de EHC-viering gedoopt.

Mochten kinderen van groep 5 of hoger door omstandigheden de Communie hebben gemist, dan zijn zij natuurlijk ook welkom. Voor het doopsel of de Communie of welk sacrament dan ook, ben je nooit te oud! Tijdens ongeveer 13 bijeenkomsten op donderdagmiddag - alle weken één bijeenkomst, maar niet in de vakanties - komen de kinderen samen in de parochiezaal om te kijken en te luisteren naar bijbelverhalen, er wordt samen gepraat over bidden, de heilige Mis, de sacramenten. Er wordt gezongen en geknutseld.

Er is een nieuw project; binnenkort wordt het eerste ontwerp op de website gepubliceerd. De ouders worden ook betrokken bij de voorbereiding: er zijn drie ouderavonden.

De EHC-viering is gepland op zondag 22 april 2012 om 10.00 uur.

Een eerste informatieve avond is op maandag 21 november 2011 om 20.00 uur in het Familiehuis (bij de parkeerplaats, links de tuin van de kerk in).

Info     pastoor Frank Domen: 06 - 26 30 66 36  
           pastoorfrank@dionysiusparochie.nl  
           Marja en Merijn de Greeuw: 072 - 57 10 576

### **Het Vormsel**

De eerste echte bijeenkomst  
voor de vormelingen 2011-2012  
is op vrijdag 18 november in de grote zaal.  
Alle bijeenkomsten duren van 19.30 uur tot 21.00 uur.  
Meer info en opgave bij diaken Frank Kamp  
06 - 40 98 32 27  
f.kamp@dionysiusparochie.nl

## De Bezoekersgroep

De Bezoekersgroep is één van onze diaconale werkgroepen. De diaconie, ook de caritas genoemd, is het 'in liefde dienstbaar zijn aan de medemens' en is één van de pijlers van onze Kerk, dus ook van ons 'christen-zijn'. De leden van deze groep bezoeken al meerdere parochianen, maar hebben de indruk dat er meer vraag is naar eens een bezoekje en/of gesprek dan zij weten. Het is ook moeilijk om als je ziek bent, of financiële problemen hebt, je eenzaam voelt en/of niet begrepen, de vraag om een bezoek en/of gesprek te stellen. Maar onze ervaring is, dat als de stap genomen wordt, het gesprek en de aandacht helpen om het leven weer beter aan te kunnen. Vaak helpt het al om tegen een 'vreemde die geheimhoudingsplicht heeft', je eens uit te spreken, omdat je je dierbaren niet wilt belasten. Het pastorale team heeft tevens de intentie om alle parochianen van 80+ te bezoeken, en zij zullen daarbij worden ondersteund door iemand van de Bezoekersgroep. Zij zijn zich ervan bewust, dat met het klimmen van de jaren de kwetsbaarheid van de mens groter wordt, bijvoorbeeld door verlies van zelfstandigheid, van gezondheid en van dierbaren. Daarom willen zij ondersteuning en begeleiding aanbieden in deze kwetsbaarheid.

Onze vraag is nu, aan alle parochianen, om niet te schromen om een bezoek aan te vragen. Kerk-zijn doen we samen, en als het 'even' niet lukt om naar de Kerk te gaan, komen mensen van de Kerk bij u. Het betrokken blijven met, en je gedragen en gesteund weten door, de parochie is een meerwaarde in een levensfase die meer aandacht en steun vraagt.



Namens de Bezoekersgroep  
Jannie Ligthart

**1 november 19.00 uur**  
**Allerheiligen**

**2 november 19.00 uur**  
**Allerzielen**  
**wij gedenken onze dierbare overledenen**

## Thema-ontmoetingsochtend

Op woensdag 16 november komt Peter Sneek, uitvaartleider van begrafenisvereniging 'Sint Barbara' over zijn werk vertellen.

Als we geconfronteerd worden met een overlijden, is er veel te regelen.

Peter begeleidt al heel wat jaren met raad en daad de nabestaanden.

Hij is bij velen bekend als een betrokken uitvaartleider, die de nabestaanden echt ondersteunt in deze moeilijke periode. Vragen over bijvoorbeeld wat mogelijk is bij het thuis opbaren, hoe gaat dat, enz. ... wil hij graag beantwoorden. Het zal een inspirerende ochtend worden.

De ochtend begint om 10.00 uur in de parochiezaal met een kopje koffie of thee. Daarna zal Peter over zijn werk, zijn ervaringen en de mogelijkheden in het uitvaartwezen vertellen. Na een korte pauze zal er voldoende tijd zijn voor het stellen van vragen.

De inloop-ochtend is in principe opgezet om elkaar te ontmoeten en elkaar te spreken, en het is daarom fijn dat er steeds nieuwe belangstellenden komen.

En houdt u ook woensdag 21 december vrij?! Tijdens die ontmoetingsochtend wordt een kerstlegende verteld en spreken we elkaar in een gezellige kerstsfeer.

Als u kunt, om 09.00 uur is de mogelijkheid om de heilige eucharistie mee te vieren, waarna het rozenhoedje gebeden wordt. We hopen elkaar op deze ochtenden te ontmoeten.



Namens de PCI en de diaconale werkgroepen  
Jannie Ligthart-Slippens

## Ten huize van ...

Joop en Vera Baten, Paulus Potterstraat 4, zouden deze keer geïnterviewd worden. Maar u heeft het misschien al gehoord: Joop heeft vorige maand een herseninfarct gehad en is, na drie weken MCA, nu in Westerhout om te revalideren. Na negen maanden therapie mag

hij, volgens de dokter en natuurlijk onder voorbehoud, 85% herstel verwachten van een halfzijdige verlamming rechts. Maar als u Joop zou zien en horen dan ... zou ú moed krijgen! Geweldig! Een kaartje sturen naar Joop zou ook geweldig zijn. Het adres is: Joop Baten, Westerhout,

afdeling Kastanjehof kamer 119, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar. Het interview met Joop en Vera vindt plaats op een later tijdstip, en ik ben 'op bezoek' gegaan bij één van de apostelen. *Ten huize van ... Simon Petrus?* Kan dat ... op bezoek gaan bij de eerste van de apostelen? Ja zeker! Als je in de Bijbel leest, over het geschrevene nadenkt, en je er iets bij voorstelt, worden personen en woorden een levende werkelijkheid. Je bent er als het ware bij.

Wie heeft Jezus destijds uitgekozen om Hem te helpen? Om voorlopers en voorbeelden te zijn van bisschoppen, priesters, en ook van ons?

Laten we eens kijken naar de visser Simon Barjona, (Simon bar Jona) dat betekent Simon, zoon van Jona. Simon, die later Petrus wordt genoemd, was mét zijn broer Andreas de netten aan het uitwerpen in het Meer van Galilea, toen Jezus hen riep om Hem te volgen: "Kom, volg Mij; Ik zal u vissers van mensen maken". En dan staat geschreven, dat de twee broers hun netten terstond in de steek lieten en Hem volgden.



Ze gingen voortaan mensen 'vissen', mensen winnen voor Jezus. Die missie mag geslaagd genoemd

worden: de Rooms-Katholieke Kerk is de grootste christelijke kerk ter wereld. En naar de WereldJongeren-Dagen, augustus jongstleden in Madrid, komen elke twee jaar een paar miljoen jongeren vanuit de hele wereld.

Simon Petrus woonde in Kafarnaüm, een plaats aan de noordkant van het Meer van Galilea. Zijn schoonmoeder woonde misschien wel bij hem in. Want in de Bijbel lezen we: "Toen Jezus in het huis van Petrus gekomen was, vond Hij diens schoonmoeder met koorts te bed liggen. Hij pakte haar hand en zij stond onmiddellijk op, vrij van koorts, en bediende hen."

Dit wonder wordt beschreven door de evangelisten Matteüs, Marcus én Lukas, die arts was! Misschien was Petrus een jongere weduwnaar, en woonde zijn schoonmoeder daarom bij hem in. Zij bediende Jezus en zijn leerlingen. Ze was dus 'thuis' in het huis van Petrus; de vrouw van Petrus wordt nergens genoemd in het Nieuwe Testament. Maar niemand hoeft deze veronderstelling te geloven.

De apostel Petrus heeft, blijkt uit verschillende teksten, een onstuimig karakter; zo onstuimig als het water waarin hij viste vaker kon zijn. Toen het eens hevig stormde op het meer, zodat de golven over de boot sloegen, maakte ook Petrus Jezus wakker en riep: "Heer, red ons, wij vergaan." En Jezus sprak ook tegen

hem: “Kleingelovige, waarom ben je zo bang?”

Een andere keer zei Jezus tegen zijn leerlingen, dat zij alvast naar de overkant van het meer moesten varen, terwijl Hij de mensen naar huis zou sturen. Hij ging de berg op om even alleen te zijn en te bidden. De boot was al een heel eind van de kust en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. In de nacht, het was nog donker, kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek omdat zij een spook meenden te zien en zij begonnen van angst te schreeuwen. Jezus stelde hen onmiddellijk gerust: “Vrees niet. Ik ben het!”

“Heer”, antwoordde Petrus, “als U het bent, zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.” Zo geschiedde. Maar toen Petrus merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang; hij begon te zinken en schreeuwde: “Heer, red mij!” Meteen stak Jezus zijn hand uit, terwijl Hij (weer) zei: “Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?” Petrus: onstuimig en impulsief, een grote mond en een klein hartje.

Maar in de streek van Caesarea van Filippus was het van alle leerlingen toch alleen Simon Petrus, die Jezus beleed als ‘de Christus, de Zoon van de levende God’. Jezus zei toen: “Zalig ben jij, Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben jou dit geopenbaard, maar

mijn Vader die in de hemel is.”

Simon bar Jona staat blijkbaar wel open voor goddelijke ingevingen! En vervolgens noemt Jezus hem “Petrus” ... “en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen ... . Ik zal jou de sleutels geven van het Rijk der hemelen en wat jij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn en wat jij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn”.

Zouden wij iemand als Petrus zoveel verantwoordelijkheid geven? Geschikt vinden voor een dergelijke hoge positie? Petrus: een ‘kleingelovige’, een impulsief en onstuimig mens met een grote mond en een klein hartje?

Even later is het weer ‘mis’! Jezus maakt zijn leerlingen duidelijk, dat Hij naar Jeruzalem moet gaan en dat Hij daar veel zal moeten lijden en ter dood gebracht worden, maar op de derde dag verrijzen.



Dan staat er, nogal grappig, dat Petrus Jezus terzijde neemt en Hem ernstig begon te onderhouden over die woorden: “Dat verhoede God, Heer! Zo iets mag U niet overkomen.” Jezus antwoordt Petrus: “Ga, weg, satan, terug! ... Je laat je leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.” Bij deze uitspraak van Petrus voelen we ons waarschijnlijk wél thuis, want bij lijden voelen we ons



helemaal níet thuis. Maar ja, Jezus denkt er anders over. Er is blijkbaar verschil tussen menselijke én goddelijke overwegingen. Hij heeft inhoud en betekenis aan het lijden gegeven. En Hij nodigt ons uit “ons kruis op ons te nemen en Hem te volgen”. En dat heeft Petrus later begrepen en ook gedaan.

Onmiddellijk na die eerste lijdensvoorspelling neemt Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee en bracht hen boven op een hoge berg, de Tabor. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. Mozes en Elia verschenen, die met Jezus spraken. En nu neemt de spontane en impulsieve Petrus weer het woord. “Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, één voor U, één voor Mozes en één voor Elia”. Petrus, boven op de berg met de verheerlijkte Jezus, is helemaal in de wolken. Hij wil daar blijven! Maar zo is het leven natuurlijk niet altijd. Er zijn ‘Tabor-tijden’ en tijden dat we ons kruis moeten dragen, oftewel: ups en downs.

Het is ook Petrus, die van Jezus wil weten hóe vaak hij iemand moet vergeven als deze tegen hem misdoet. “Zeven keer?” stelt hij voor. “Nee, altijd!” antwoord Jezus. Vergeving is zó belangrijk: voor degene die kwaad gedaan heeft, maar ook voor en dóór degene die

kwaad áángedaan is! Jezus, de beste psycholoog, wéét dat en léért dat.



We zijn in de Hof van Olijven. Het lukte Petrus, Jakobus en Johannes niet om één uurtje met Jezus te waken en te bidden. Jezus, de Zoon van God, die alles wist wat Hem zou overkomen en - omdat Hij ook mens was zoals wij - doodsbang. Lukas, de arts, heeft genoteerd dat Hij bloed zweette: een heel uitzonderlijk verschijnsel bij hevig geestelijk en - psychisch lijden. Petrus was aanwezig, maar tegelijk was hij er niet, hij was in slaap gevallen. Slappe houding, zouden sommige mensen zeggen.

Dan verraadt Judas Jezus met een kus. De soldaten grijpen Jezus vast en maken zich meester van de Meester. Petrus, nu klaarwakker, impulsief en onstuimig, grijpt zijn zwaard en slaat met één houw de knecht van de hogepriester het oor af. Jezus wijst hem terecht: een hele verkeerde reactie van Petrus! En Jezus raakte het oor aan en genas de knecht - dit heeft Lukas, de arts! opgetekend.

Even later vindt er een echt, door Jezus voorspeld, drama plaats.

Petrus heeft kort voor het verraad door Judas bij hoog en bij laag volgehouden dat hij Jezus nooit zou verloochenen: "Al moest ik met U sterven, in geen geval zal ik U verloochenen". Maar we weten het: de bange Petrus heeft drie keer beweerd, dat hij Jezus niet kende en niet bij Hem hoorde. De derde keer al vloekend en zwerend: "Ik ken die mens niet." Onmiddellijk daarop kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich de voorspelling van Jezus: "Vóór het kraaien van de haan zult gij Mij driemaal verloochend hebben." En Petrus, met zijn grote mond begon bitter te wenen. Héél gelukkig, dat Jezus hem eerder had gezegd, dat wij altijd moeten vergeven! Dat doet onze God ook: als wij spijt hebben, is geen kwaad te groot!

Toen Jezus aan het kruis hing te sterven, was Petrus ook niet in beeld: alleen Maria, de apostel Johannes en nog enkele vrouwen worden genoemd.

Na zijn verrijzenis vraagt Jezus aan

Petrus: "Hebt gij Mij lief? ... Hebt gij Mij méér lief dan dezen?" En driemaal antwoordt Petrus: "Ja. Ja, Heer, gij wéét dat ik U liefheb." Fijntjes wordt Petrus er even aan herinnerd, dat hij eerder drie maal heeft gezegd Jezus niet te kennen! Maar de Heer vertrouwt Petrus zijn kudde toe.

Petrus wordt de eerste Paus en in de loop van de jaren een echte Rots, waarop de Kerk is gegrondvest. Hij sterft als martelaar! Wie had dat nu gedacht ... een goedwillende, maar ook zo'n impulsieve, onstuimige en angstige mens met ups en downs, met idealen die hij niet kon waarmaken. Zouden wij ook iemand als Petrus gekozen hebben, terwijl er anderen zijn met méér leidinggevende capaciteiten, betere communicatieve talenten, en evenwichtiger karakters?! Zo zien we maar weer: God denkt en kijkt niet als wij mensen. En gelukkig maar!

Wiljan Domen



*Petrus - sleutelbewaarder*

## Familiedag Bisdom Haarlem-Amsterdam

Een dag die je niet wilt missen, en ook niet zo gauw meer zult vergeten. De Familiedag wordt een ontspannen dag met inhoud. Met een bekende spreker, een spectaculair kinderprogramma en mgr. J. Punt als celebrant.

De kinderen zullen zich uitstekend vermaken. Inhoud en spektakel worden op een slimme manier gecombineerd. Met medewerking van de KISI-kids zullen oefeningen met dans, toneel en muziek samengaan met verdieping. Vanzelfsprekend aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen. Natuurlijk is er ook veel ruimte voor ontspanning en spel. Het kinderprogramma is dus duidelijk een op zichzelf staand geheel, naast het programma voor volwassenen.

De Familiedag wordt afgesloten met de KISI-kids musical 'Lilli en de ongelooflijke comeback'. Een spectaculaire en professionele musical voor jong en oud, opgevoerd door kinderen. Voor de bezoekers van de Familiedag is de toegang tot de musical bij de prijs inbegrepen.



Voor de volwassenen zal in de ochtend Alfons Vansteenwegen op zijn inspirerende wijze spreken over 'Liefde is een werkwoord'. Zijn gelijknamige boek is in Nederland en België een bestseller. Vansteenwegen heeft als psychotherapeut door zijn jarenlange begeleiding van stellen veel ervaring opgedaan op het gebied van relaties. Als hoogleraar is Vansteenwegen verbonden aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

In de middag zal worden ingegaan op het thema 'Liefde vraagt tijd'. Hoe komen partners tot een liefdevolle en duurzame relatie? Is dat nog mogelijk in deze tijd? Vansteenwegen illustreert zijn verhaal met levensechte en herkenbare voorbeelden uit de praktijk.

Een eucharistieviering is onderdeel van het programma; de zang wordt verzorgd door de KISI-kids.

De Familiedag vindt plaats in het Diocesaan Heiligdom, aan de Hoogeweg 65 te Heiloo. Toegangskarten zijn te bestellen op [www.hoeksteen.org](http://www.hoeksteen.org)

# Kapsalon Soumo

**Knippen: Dames en Heren**

Permanent, Föhnen – Watergolf, Kleuren, Bruid kapsel,  
Wenkbrauw epileren, Epileren hele gezicht (met garen en pincet)

Sousan Mottawali  
Averkamplaan 34  
1701 VL Heerhugowaard  
Tel:0644547844

Wassen, Knippen, Stijlen 15,00 Euro

**Ik werk het liefst op afspraak!**

## BERT SPRENKELING AANN.BEDRIJF LIJSTENMAKERIJ

**Maakt er iets moois  
en goeds van!**

*Keukens - kozijnen - en interieur op maat. Met eigen  
machinale hout-bewerking. En 30-jarige vakervaring.*

Mail: [gmsprenkeling@quicknet.nl](mailto:gmsprenkeling@quicknet.nl)



Bert Sprenkeling

Heerhugowaard

tel. 072 - 572 46 19

Lijstenmakerij (De Rietvink)

Ruime keuze in lijsten en passepartouts.

Zo wel modern als klassiek.

Rustenburgerweg 26 • 1703 RW Heerhugowaard • Telefoon 072 - 572 47 78

**Openingstijden:** woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

# JG

# Johan Griffioen

Brillen en Contactlenzen

[www.johangriffioen.nl](http://www.johangriffioen.nl)

Brandpunt 66 - 1705 SK Heerhugowaard

072 - 5710949 [info@johangriffioen.nl](mailto:info@johangriffioen.nl)

Stad van de zon - gratis parkeren

## Met Dio naar Rio

*Met de Dionysiusparochie (Dio) naar Rio de Janeiro (Rio)*

Ouders, jongeren en geïnteresseerden opgelet! De volgende Wereld-JongerenDagen (WJD), in 2013, vinden plaats in Rio de Janeiro, kortweg Rio. Rio is de hoofdstad van een staat in het zuidoosten van Brazilië. De stad ligt aan een wijde baai en was tot 1960 hoofdstad van Brazilië. Rio is beroemd om zijn drukbezochte stranden, en het reusachtige standbeeld Christus de Verlosser. Ook is Rio bekend vanwege de vele sloppenwijken, de favelas. Rio de Janeiro is de thuishaven van vier voetbalclubs, die op het hoogste niveau uitkomen. Het Maracanã is één van de grootste voetbalstadions ter wereld.



In dit Rio zijn dus de volgende WereldJongerenDagen gepland.

En de jongeren van onze Dionysiusparochie willen er, na hun belevenissen in Madrid augustus jongstleden, graag heen. Hopelijk anderen ook.

Moeten we het daarover nu al hebben?! Gezien de afstand en dus de hogere kosten van de (vlieg!)reis, is dat heel erg verstandig!

Het Bisdom sponsort elke jongere ook nu zeker weer. Voor de reis naar Madrid was dat, bij tijdige inschrijving, € 100,= per persoon. Ook bestaat een verantwoord spaarplan. Natuurlijk moeten de jongeren ook zelf sponsoren zoeken en activiteiten bedenken, die geld in het WJD-laasje brengen.

De WJD-werkgroep heeft trouwens al enkele ludieke parochiële ideeën om de jongeren op weg - naar Rio - te helpen. Daarover later meer.

Wilt u met ons meedenken! Of wilt u lid worden van de WJD-werkgroep?

Wij houden u via elke 'Dionysius in Beeld' op de hoogte!

### WJD-werkgroep

Paula Bijpost

pastoor Frank Domen

Wiljan Domen

Martijn van de Graaf

diaken Frank Kamp

Piet Mulder

Kijk voor de WJD-Madrid-follow-up op:

[www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl](http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl)

Op 16 oktober was de Dio-party in onze kerk heel geslaagd!

## Aanbidding van Jezus in het Allerheiligst Sacrament

Onze bezorgdheid om Kerk en wereld, waarin onze kinderen opgroeien, onze betrokkenheid hierbij zijn een 'theologie van een moederhart'. Het ligt in de natuur van een moederhart om bij haar kinderen te zijn en voor hen te zorgen. Wie het moederhart begrijpt, leert over het grote mysterie van het Katholieke geloof: de werkelijke aanwezigheid van Jezus in het Allerheiligst Sacrament. Hij is dag en nacht bij ons in ieder tabernakel overal ter wereld, omdat Hij van ieder van ons houdt en ons niet wil verlaten. Hij is de Goede Herder die altijd bij ons is.



In het Heilig Sacrament, volgens de heilige Theresia, is het Hart van God zachter en zoeter dan het hart van welke moeder dan ook. De heilige Pastoor van Ars wees iedere viering naar het tabernakel met de woorden: "Jezus is hier echt aanwezig. Als je eens wist hoeveel Hij van je houdt in het Heilig Sacrament, dan zou je de gelukkigste mens in de wereld zijn." Ieder van ons wordt uitgenodigd een uur per week met Hem door te brengen, om zijn liefde te leren kennen en om een persoonlijke relatie met Hem op te bouwen. Paus Benedictus noemt het de stem van Christus, die ons nu dringend uitnodigt om iedere dag dichterbij Hem te komen. Want het leven is een reis van geloof en intimiteit met de Heer. Paus Johannes Paulus II wees al eerder op de wachtende Jezus in het Sacrament van de Liefde en herinnerde aan zijn oproep: 'Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?' Daarom moeten we het verlangen vinden en de tijd vrijmaken om een uur bij Hem te zijn in de Aanbidding van het Heilig Sacrament, waar ons het geheim van zijn Aanwezigheid geopenbaard wordt. Verlangt een moederhart ernaar haar pasgeboren kind in haar armen te nemen, nog dieper is het verlangen van het Hart van Jezus om ieder van ons met zijn genade te omhelzen telkens wanneer we bij Hem komen. Waar op aarde zijn we meer welkom en bemind dan bij Hem in het Heilig Sacrament? Jezus verlangt ernaar dat wij een uur met Hem verblijven, op de manier die wij zelf verkiezen. Bijvoorbeeld lezend in een gebedenboek of in de Bijbel, de rozenkrans biddend of pratend tot Hem of, als we zo vermoeid zijn en vol zorgen, eenvoudigweg in stilte uitrustend bij Hem die gezegd heeft: "Komt allen bij Mij die belast en beladen zijt en Ik zal u rust geven."

### Aanbidding

in de kleine parochiezaal: elke donderdag van 19.00-23.00 uur  
en elke 1° zondag van de maand van 19.00-19.30 uur: in de dagkapel

## Een hand op mijn schouder

Twee-en-half jaar geleden heb ik een Alpha-cursus gevolgd en hoorde voor het eerst over een leven met God. Ik ontdekte, dat ik het heerlijk vond om te bidden en ik dacht na over belangrijke levensvragen. Met een aantal mensen besloten we als afsluiting van de Alpha-cursus naar een Talitakumi-weekend te gaan.

Daar gebeurden wonderlijke dingen. Ik geloofde op dat moment wel in God, maar Jezus Christus ... mijn persoonlijke Redder en Verlosser ... ? De verhalen over zijn leven vond ik zeker mooi, maar mijn hele leven aan Hem geven ... ? Ik ging bidden, misschien een beetje vreemd bidden: "Lieve God, ik geloof in U, maar niet in de persoon Jezus. Ik móet het weten, Heer, als Jezus echt heeft bestaan en echt uw Zoon is, laat mij dit dan voelen. Het is nu of nooit, anders zal ik nooit in Jezus geloven." En ik meende wat ik bad!

's Avonds voelde ik dat ik naar de nachtelijke aanbidding in de kapel moest gaan. Toen iedereen weg was en ik alleen met Hem, kon ik voor het eerst knielen, bidden en gewoon maar bij Hem zijn. En daar gebeurde het.

Ik voelde een hand op mijn schouder en werd helemaal warm en rustig van binnen. Ik voelde vrede en vreugde. Het werd helder in mijn hoofd.

Ik had het gevoel, nee, het was eerder een soort wéten, dat het Jezus was, die me duidelijk maakte, dat Hij er ook voor mij is! Het was geweldig! (M.)



## "Zingen is dubbel bidden" zegt Augustinus

Toen ik op de Kerkmuziekschool in Utrecht studeerde, een special instituut destijds voor de opleiding van organisten en dirigenten voor de katholieke kerken in Nederland, hadden we daar een kapel waar we dagelijks onze gregoriaanse gezangen zongen. Boven de deur stond de tekst: "In schoonheid biddende". Bedoeld werd, dat je echt bidt als je samen bidt en dat doe je als je samen zingt met natuurlijk de meest mooie muziek, in ons geval, het gregoriaans. Natuurlijk zongen we ook meerstemmig, echter nooit in de kapel. Praktijk deden we op in verschillende kerken van Utrecht, onder andere in de kathedraal. Ik zelf werkte destijds vaak in de Augustinuskerk aan de Oude Gracht, op de rand toen van wijk C, een volkswijk: Anton

Geesink vierde er in die tijd zijn triomfen als judoka. Vaak hadden we er radio-opnames, voor de KRO natuurlijk. Denk eens aan de rubriek 'De zingende Kerk'.

Bij 'De zingende Kerk' kunnen we ook denken aan de Dionysiuskerk. Henk en ik doen momenteel moeite om het koor het prachtige werk 'Cantique de Jean Racin' van Gabriel Fauré aan te leren. In de muziek-literatuur van de kerkmuziek een hoogtepunt. Het werk, in het Frans, is een loflied op Christus, zeer intiem en ontroerend.

Wie help er mee dit werk in te studeren! Straks zijn er parochianen die, als ze deze geweldige compositie horen, spijt krijgen omdat ze niet kunnen meezingen. Niet alleen echter deze prachtige compositie wordt bijna wekelijks gezongen, ook andere liederen uit de kerkmuzikale literatuur komen aan de orde zoals iedere zondag in de kerk is te beluisteren. Kom eens op een maandag- of dinsdagavond in de kerk meeluisteren en meerepeteren.

Ton Klos

## **Workshops bij Bloembinderij Florissant**

kijk op de website voor de diverse datum's  
in september, november en december.

**[www.florissantheerhugowaard.nl](http://www.florissantheerhugowaard.nl)**

Gezellige workshop voor 25,- met koffie, thee  
en wat lekker's

Tevens op woensdagmiddag kinderworkshops  
voor 10,-

Inschrijven noodzakelijk

Bloembinderij Florissant  
Berckheidelaan 12  
1701 VG Heerhugowaard  
072-5744210





## 40MM 2011

Het is al weer een paar maanden geleden dat de 40MM sponsor-wandeltocht is gelopen. Onder een toen al stralende zon startten om 07.00 uur ongeveer 1500 wandelaars. Zoals elk jaar waren er onderweg weer volop gratis versnaperingen: koffie, thee, limonade, snoep en fruit, en bij de stempelpost van de 26e km zelfs een overheerlijke pannenkoek. De organisatie had er weer alles aan gedaan om de diverse routes perfect te laten verlopen. Aan het einde van de route een voldaan gevoel en werden de wandelaars warm ontvangen met bloemen en muziek.

Van missionarissen, zendelingen en vrijwilligers in de Derde Wereld zijn er via de MOV's uit de hele wereld aanvragen binnen gekomen. Zo'n 180 verzoeken zullen worden gehonoreerd en door uw sponsoring kan ongeveer € 600,- per aanvraag worden overgemaakt. Wij danken alle gulle gevers voor hun bijdragen.

Notitie voor de wandeltocht die volgend jaar voor de 39e keer zal worden gelopen: het gaat altijd om de zaterdag na Hemelvaartsdag dus zaterdag 19 mei 2012.

De routes die zijn uitgezet, zijn in de omgeving van Venhuizen (tussen Hoorn en Enkhuizen).

Namens de MOV  
Henk Mol



## Missiekalender 2012

*Ziel van de Andes*

Een jaar lang elke maand een prachtig kunstwerk aan uw muur! De Missie-Zendingskalender 2012 bevat de schilderijen van de Peruaanse kunstenaar Jaime Colán. Via zijn kunstwerken deelt Colán zijn visie op zijn geboorteland met ons.

Over enkele ontwikkelingen maakt hij zich grote zorgen, zoals de veranderingen van het klimaat, waarvan ook in het Andesgebergte de gevolgen te zien zijn. "Ik laat in mijn schilderijen zien, dat het anders moet, dat we meer respect moeten hebben voor de natuur, ons milieu, de schepping." Daarnaast wordt de kloof tussen arm en rijk in zijn geboorteland alleen maar groter, waarbij vrouwen de grootste last van de armoede dragen. "Daarom schilder ik graag vrouwen die aan het werk zijn. Zij zorgen met hun werk voor de toekomst van mijn land", aldus Colán. Bovendien signaleert hij dat de eeuwenoude cultuur van de Indianen wordt bedreigd. Dit alles veroorzaakt in zijn ogen, dat "de ziel van de Andes lijdt." In vele kleurrijke platen van de Missiekalender toont Colán de ziel van de Andes.

De Missiekalender is te koop bij de Missiewerkgroep, en in te zien achter in de kerk. U kunt daar inschrijven. Ook kunt u bellen: 072 - 57 16 016. De kalender wordt dan thuisbezorgd. De prijs is weer € 8,=.

#### *overzicht opbrengst collecten*

Nu de vakanties echt achter de rug zijn, hebben we de opbrengst van alle missionaire collectes van de laatste maanden op een rijtje gezet; best indrukwekkend:

Week Nederlandse missionaris/Pinksteren	€ 812,15
deurcollecte eigen missionarissen/25-26 juni	€ 478,07
deurcollecte MIVA/27-28 augustus	€ 521,89
deurcollecte Hydrabad/17-18 september	€ 302,37

Een speciale vermelding verdient de Vastenactie. De definitieve totaalopbrengst van de campagne van Aswoensdag 2010 tot Aswoensdag 2011, samengesteld uit inzameling in de kerk, school, machtigingen, en stortingen via persoonlijke acceptgiro's, is het formidabele bedrag van € 10.015,14 !!! In 2009-2010 was dit € 9659,=. De campagne die dit jaar op Aswoensdag startte heeft tot juli een bedrag van € 8071,27 opgebracht. Hier zal nog een bedrag via persoonlijke acceptgiro's bijkomen.

Ondanks minder optimistische berichten uit de financiële wereld blijft u onze medebroeders in de Derde Wereld trouw steunen, en blijft de missionaire betrokkenheid van onze parochie hoog! Namens alle ontvangers van die steun willen we u heel, heel hartelijk bedanken!

Missiewerkgroep  
Siem van Langen

# Puzzel

## Ronedans

Van buiten naar binnen 32 woorden invullen van 7 letters. Bij juiste invulling verschijnt op de rand een zegswijze. Deze oplossing inzenden vóór half november naar Jan Tamis, Van Hellemondstraat 50, 1701 ER of via [j.tamis@zonnet.nl](mailto:j.tamis@zonnet.nl). Cor Steur, Ruysdaelstraat 27, won de waardebon van een tientje. Hij is 'zo trots als een pauw'.



1 trommelslager 2 filosoof 3 roofvogel 4 de Kaasstad 5 zwavelstokje 6 bekende dolfin 7 liefhebber 8 deel van een bril 9 Vlaamse ruwharige herdershond 10 scheidsrechter 11 halssnoer 12 Oost-Europeaan 13 pedaal van een fiets 14 land in Z.-Amerika 15 koel, onbewogen 16 agent 17 kaassoort 18 werkschema 19 schouwburg 20 ingezetene 21 smaldeel 22 laatste deel van de zomer 23 wijnmaand 24 nabootser 25 schminker 26 te consumeren 27 leeswerk 28 export 29 dood dier 30 Heerhugowaards weekblad 31 equator 32 vitziek mens.

## Vieringenrooster

za 29-10	19.00		samenzang
zo 30-10	10.00	31 <sup>e</sup> zondag dhj A	gemengd koor
	11.30	familieviering	SalTierra
di 01-11	19.00	Allerheiligen	Kantory
woe 02-11	19.00	Allerzielen	gemengd koor
za 05-11	19.00		Kantory
zo 06-11	10.00	32 <sup>e</sup> zo dhj A	gemengd koor
ma 07-11	09.00	H. Willibrord	---
za 12-11	19.00		samenzang
zo 13-11	10.00	33 <sup>e</sup> zo dhj A	gemengd koor
za 19-11	19.00		samenzang
zo 20-11	10.00	Christus Koning	gemengd koor
za 26-11	19.00		Spirit
zo 27-11	10.00	1 <sup>e</sup> zo Advent B	gemengd koor
za 03-12	19.00		Kantory
zo 04-12	10.00	2 <sup>e</sup> zo Advent B	gemengd koor
	11.30	familieviering	SalTierra
do 08-12	09.00	Maria Onbevlekt Ontvangen	---
za 10-12	19.00		samenzang
zo 11-12	10.00	3 <sup>e</sup> zo Advent B	Elegia (Oekraïne)
za 17-12	19.00		samenzang
zo 18-12	10.00	4 <sup>e</sup> zo Advent B	gemengd koor

## Inhoud

Pastoor Frank Domen	De viering van de heilige Eucharistie	1
Even bijpraten ...		3
Familieberichten		5
Adriaan Rotteveel	Kwetsbare mensen	7
Rien van Holland	Het gouden Hart	8
De Eerste Heilige Communie en het Vormsel		10
Jannie Ligthart	De Bezoekersgroep	11
Jannie Ligthart	Thema-ontmoetingsochtend	12
Wiljan Domen	Ten huize van ...	12
Familiedag Bisdom Haarlem-Amsterdam		17
Met Dio naar Rio		19
Aanbidding van Jezus in het Allerheiligst Sacrament		20
Een hand op mijn schouder		21
Ton Klos	Zingen is dubbel bidden	21
Henk Mol	40MM 2011	23
Siem van Langen	De Missiekalender 2012	23
Jan Tamis	Puzzel	25
Vieringenrooster		26



**Familieviering**

Er zijn **familievieringen** op  
zondag 30 oktober 11.30 uur  
zondag 4 december 11.30 uur  
SalTierra zingt en klapt en beweegt  
Na afloop gezellig samen-zijn  
met thema-knutsels en -puzzels  
Iedereen is welkom!

## **Parochie van de H.Dionysius**

Middenweg 248  
1701 GH Heerhugowaard  
072 - 57 11 292  
www.dionysiusparochie.nl

### **pastoor Frank Domen**

06 26 30 66 36  
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl  
www.pastoorfrankdomen.nl

### **diaken Frank Kamp**

f.kamp@dionysiusparochie.nl

### **eucharistievieringen**

zaterdag 19.00 uur  
zondag 10.00 uur  
maandag t/m vrijdag 09.00 uur

### **Parochiebestuur**

giro 28 80 25 - Rabobank 32 69 04 247 (ook voor misintenties)

### **Commissie Kerkbijdragen**

giro 23 14 200 - Rabobank 32 69 12 746

### **Werkgroep Missie en Ontwikkelingssamenwerking**

Rabobank 32 69 10 034

### **Parochiële Caritas Instelling (PCI)**

ABN-AMRO 58 90 67 656

### **kerkledenadministratie**

wiljandomen@dionysiusparochie.nl

### **kerkhofadministratie**

h.vd.knaap@dionysiusparochie.nl

### **advertenties parochieblad**

parochieblad@dionysiusparochie.nl

Het volgende parochieblad verschijnt op 8 december

**copij** a.u.b vóór 27 november sturen naar

parochieblad@dionysiusparochie.nl

**Vloerbedekking  
Zonwering**

**Raamdecoratie  
Buitenzonwering**

**Wandbekleding  
Verf**



**Decorette Breed • Middenweg 284 • tel. 072 - 571 12 50  
[www.decobreed.nl](http://www.decobreed.nl)**

**PRINTEN ♦ KOPIËREN ♦ DRUKWERK**



- ♦ GEBOORTEKAARTJES
- ♦ HUWELIJKSKAARTEN
- ♦ UITNODIGINGSKAARTEN
- ♦ ZAKELIJK DRUKWERK

Stationsweg 42A - 1702 AG Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl  
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

**Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op [www.urmaprint.nl](http://www.urmaprint.nl)**

## **Begraffenisvereniging „SINT BARBARA”**

HEERHUGOWAARD-C.

### **Tevens verzorging van crematies**

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 4 juni 1969, nr. 63  
Opgericht 16 november 1934

Voor inlichtingen: J.A. INSING, secretaris, Rubensstraat 55, tel. 5740222  
J. STAM, penningmeester, Middenweg 301, tel. 5716418

*Bij een sterfgeval (ook in een ziekenhuis) wende men zich **UITSLUITEND tot de heer P.J.M. Sneek, Past. Meriusstraat 187, Spanbroek, tel. 0226-352198, die belast is met de regeling van de begrafenis of crematie.***

# WAT ZEGT U !?

Spreken mensen onduidelijk?

Staat de tv te hard?

Gaan gesprekken in gezelschap moeilijk?

Laat uw gehoor eens GRATIS testen! Wij adviseren u over verschillende oplossingen om het gehoor weer optimaal te krijgen.

Een hoortoestel kunt u 3 maanden geheel vrijblijvend uitproberen.

Hooroplossingen zijn verkrijgbaar vanaf 0,00 euro na aftrek vergoeding van de zorgverzekering. Wij geven u hierin het beste advies.



Middenweg 177

Heerhugowaard 072-5644288

maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur  
(lunchpauze 12.30 uur - 13.00 uur)

Wij bezoeken u ook thuis voor hoortesten en hoorservice!