

Ik heb een willibrordbijbel nodig

Onlangs is een initiatief van een drietal jongeren van de grond gekomen. Zij zijn samen een website begonnen waarop zij specifieke edities van de Bijbel ter verkoop aanbieden. Het gaat om de Willibrord '75 en '78. Dit zijn vertalingen die dicht bij de originele tekst blijven en worden gebruikt voor de lezingen tijdens vieringen.

Hun motivatie? De Willibrord '75 en '78 vinden zij prachtige edities!

De teksten uit de Bijbel zijn, ondanks de eeuwige boodschap die ze in zich dragen, dikwijls niet gemakkelijk te begrijpen als ze gelezen worden buiten de context waarin ze geschreven zijn. Dat maakt het vandaag de dag soms lastig de betekenis van een Bijbeltekst te verstaan. De voetnoten uit de '78 helpen de Bijbelverhalen voor de lezer te verhelderen. Deze druk is daardoor uiterst geschikt om te lezen en bestuderen. Daarnaast is het prettig als de teksten in je eigen bijbel overeenkomen met de inhoud van de lezingen in de mis.

De Bijbel vertelt het verhaal van de relatie tussen God en Zijn schepping. In de evangeliën kunnen we Christus, God op aarde, leren kennen. Dat maakt de Bijbel onmisbaar in de zoektocht naar God. Door een gedegen vertaling aan te bieden, hopen wij Gods Woord aan de mensen te geven en de rijkdom van de Bijbel te verspreiden.

Bent u geïnteresseerd? Kom langs op onze website voor meer informatie:

www.ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nl

